



TUẦN BÁO  
**PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG**

2922 Jolicoeur St.  
Montreal - H4E 1Z3  
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca  
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 272

ngày 17 tháng 9 năm 2000

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

*Tranh chấp làm chi chuyện đạo Trời  
Thực hành tiến tới cảm giao đời  
Chung vui sống động hành nguyên lý  
Thực hiện công phu rõ ý Trời*

*Lương Vĩ Kiên*

**Mục Bé Tám từ 16-07-00 đến 22-07-00**

Copyright © 2000 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

**Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận.** Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường**

- 1) Vận động mưu mô lường gạt có thành công hay không ?
- 2) Hành trình tiến hoá có giới hạn hay không ?
- 3) Nguồn gốc của tâm linh đều có nơi tam giới : thượng , trung , hạ có phải không ?
- 4) Đạo đức là phải làm sao ?
- 5) Thanh tình xây dựng trụ ở đâu ?
- 6) Thương tình trú ẩn nơi thanh tịnh phải không ?
- 7) Điện năng của vũ trụ cung ứng cho toàn cầu có hữu ích gì không ?

<p><b>1) PRAGUE, 16-07-2000 3:45 AM</b>  <i>Hỏi : Vận động mưu mô lường gạt có thành công hay không ?</i></p> <p>Đáp : Thừa xưng danh tu mà thiếu tu thì hay mưu mô lường gạt người hiền</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Mưu mô giới hạn việc không thành  Loạn lạc đầu đuôi không đạt thanh  Trí tuệ không yên tâm đọa lạc  Dày công tu luyện hưởng phần thanh.</i></p>	<p><b>2) PRAGUE , 17-07-2000, 8:50 AM</b>  <i>Hỏi : Hành trình tiến hoá có giới hạn hay không ?</i></p> <p>Đáp : Thừa hành trình tiến hoá không có giới hạn</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Thanh tịnh tiến hoá tiến giải mình  Hành trình tự đạt rõ chơn tình  Khai thông đời đạo mình bước tiến  Trí tuệ thanh cao tự giác mình</i></p>
<p><b>3) PRAGUE , 18-07-2000 , 8;20 AM</b>  <i>Hỏi : Nguồn gốc của tâm linh đều có nơi tam giới : thượng , trung , hạ có phải không ?</i></p> <p>Đáp : Thừa tam giới đều có sự liên hệ với tâm linh</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Tam giới ứng giao chuyển pháp hành  Thanh trực phân giải tự nhiên hành  Khai trừ ô trược tâm giao tiến  Diễn giới phân minh tự đạt thanh</i></p>	<p><b>4) PRAGUE, 19-07-2000 6:20</b>  <i>Hỏi : Đạo đức là phải làm sao ?</i></p> <p>Đáp : Thừa đạo đức là phải làm cho mọi người chung vui</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Trên thuận dưới hòa chung tiến bước  Thâm tình khai triển thật thân thương  Chung đường chung lối chung hành tiến  Thực hiện đường tu tự mở đường.</i></p>
<p><b>5) PRAGUE, 20-07-2000 8:40 AM</b>  <i>Hỏi : Thanh tịnh xây dựng trụ ở đâu ?</i></p> <p>Đáp : Thừa thanh tịnh xây dựng trụ ở tâm</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Vạn sự do tâm bở bạn hiền  Học hành trui luyện tự thành duyên  Qui nguyên một mối không giờ thối  Thể hiện chơn tâm chẳng có phiền.</i></p>	<p><b>6) KARLOVY VARY, 21-07-2000 9:43 AM</b>  <i>Hỏi : Thương tình trú ẩn nơi thanh tịnh phải không ?</i></p> <p>Đáp : Thừa thương tình thường trú nơi thanh tịnh</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Chơn tâm bực lộ nơi thanh tịnh  Phá chấp giải mê không bực mình  Trí tuệ dồi dào trong thức giác  Hải hội tâm lành quý tưởng mình.</i></p>
<p><b>7) KARLOVARY VARY, 22-07-2000 6:55 AM</b>  <i>Hỏi : Điện năng của vũ trụ cung ứng cho toàn cầu có hữu ích gì không ?</i></p> <p>Đáp : Thừa điện năng của vũ trụ cung ứng cho toàn cầu được khôi phục khả năng sẵn có của mọi hành giả tại mặt đất rất hữu ích</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Diễn bưng cả quả địa cầu tiến  Hồi sinh bất diệt chẳng lo phiền  Diệu thanh tận độ qui giềng mối  Thủy điện tương giao chuyển sắc xuyên.</i></p>	

## THƯ TỪ LAI VÃNG

R ngày 26/3/2000

Kính thưa Thầy,

Con là L Đ H cùng gia đình xin kính thăm Thầy và chúc sức khỏe Thầy.

Con bắt đầu công phu từ 9/99 đến nay, vấn đề sức khỏe của con đã được tốt hơn, nhất là bệnh sưng chân do uống thuốc cao máu đã lành hẳn, mặc dầu ngày nào con cũng phải uống thuốc. Bệnh mất ngủ lo lắng, suy tư cũng đã giảm đi rất nhiều. Thưa Thầy, đó là sức khỏe của con sau một thời gian thiền. Ngoài ra, khi có giờ rảnh rỗi, con thường đến anh C để tìm hiểu thêm về PLVV.

Thưa Thầy, qua "Tôi tầm đạo", "Thượng Đế giảng chân lý" và một số băng giảng của Thầy về phần tâm linh, phần hồn, vía, con đã nắm được một phần nào. Thầy nói vía như là bà vợ trong gia đình, và chồng là hồn. Chồng có sáng suốt, đạo đức mới ảnh hưởng được bà vợ và mang lại hạnh phúc gia đình. Trong bản thể con người, vía là thể âm, nó sinh ra khi đưa bé trong bào thai đã hoàn chỉnh, mục đích là bảo vệ chăm lo phần xác của hài nhi. Sau khi hài nhi lọt lòng mẹ, thì phần hồn mới đưa vào theo "luật nhân quả, luân hồi". Người tu thiền là tìm cách đưa phần hồn và vía (âm, dương) gần nhau, hợp nhất với nhau để tạo "xá lợi tử". Sau đó hồn sẽ nương theo xá lợi tử mà trở về nguồn cội.

Thưa Thầy, con hiểu phần hồn và vía có chức vụ trong con người như sau, không biết có đúng hay sai, xin Thầy chỉ dạy.

Khi cơ thể đòi ăn, thì phần vía thông qua phần trí để bảo đi vào bếp làm thức ăn. Nếu phần vía, trí bảo qua nhà hàng xóm bắt con gà về ăn, thì đây là nhiệm vụ của phần hồn (lương tâm) đứng ra giải thích lẽ phải và cản ngăn. Nếu phần hồn không đủ mạnh, sáng suốt mà ảnh hưởng được phần vía thì việc trái xảy ra, thì phần hồn chịu trách nhiệm. Khi xác thân tan rã, thì phần hồn mang lỗi lầm này về cõi Trung Giới để đợi phán xét. Thưa Thầy, con hiểu qua loa như vậy không biết như thế nào.

Thưa Thầy, gần đây, con có mượn cuốn "Đại Thừa Chơn Giáo" của Cao Đài giáo, sau khi đọc có nhiều điểm giống như Vô Vi là tinh, khí, thần. Tuy nhiên, sách giải thích rằng : "Điểm linh quang nào cũng mượn xác phàm này luyện ngưng tinh cho thành ngưng khí. Ngưng Khí là âm hợp với Ngưng Thần là dương, mới tạo được "xá lợi tử", hồn nương thánh thai để trở về. Như vậy con nghĩ là Ngưng Khí là từ Ngưng Tinh mà ra, và con người khi trưởng thành mới có ngưng khí. Tuy nhiên con đọc trong cuốn sách "Tôi Tầm Đạo" nói cô L. mới có 4 tuổi là đã xuất vía được.

Thưa Thầy, con bị vướng mắc chỗ này :

- Vía (âm) + Thần (dương) = Thánh Thai (PLVVKHHBPP)
- Khí (âm) + Thần (dương) = Thánh Thai (Đại Thừa Chơn Giáo)

có khác nhau không ?

Thưa Thầy, con biết rằng khi con thiền theo PLVVKHHBPP mà lại đọc các kinh sách khác, để làm cho tâm bị xáo trộn.

Kính thưa Thầy có thể con hiểu chưa đến nơi đến chốn, nên có vướng mắc. Vậy con có nên chỉ chú ý về phần hành, còn phần giải thích không đặt nặng lắm không ?

Lần nữa con xin chúc sức khỏe Thầy và mong nhận được thanh điển của Thầy.

Con,

L Đ H

-----

Sydney ngày 20 tháng 4 năm 2000

Đ H,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 26 tháng 3 năm 2000, được biết con đang tìm hiểu nguyên lý tu học cấu trúc bởi siêu nhiên. Có hồn có vía, khi giáng lâm làm người có âm có dương. Sống và thực hành trong nóng lạnh và trật tự của Càn Khôn Vũ Trụ. Hồn và vía chia ra nhiệm vụ như sau: bên ngoài có hình và bóng dính liền với nhau, phân định rõ rệt vị trí khác nhau. Mỗi phần một tiến trình khác nhau, thành ra luật nhân quả của mỗi hành giả tại mặt đất hội tụ thành luật lệ, soi sáng cho mỗi tâm linh phát triển tùy theo điển giới nhận được theo môn pháp đang hành.

Hướng thượng hội tụ mới chung hành trong sự sáng suốt sẵn có. Phân tách nguyên lý cấu trúc từ siêu nhiên mà hình thành, điều là do điển thanh tịnh của Càn Khôn Vũ Trụ liên hệ với chơn tâm thanh tịnh mà hành. Càng tu càng thanh tịnh thì tâm thức sẽ trong lành, bớt động, liên hệ với ánh sáng của Trời Đất. Nguyên lý tròn vo và tiến hóa theo định luật. Phần trí tự phân giải sau sự kích động và phản động của tình đời. Nhân lành do phần hồn tạo thành phải mang theo sau khi lìa xác. Thực thi sái luật Trời thì phải gánh chịu từ kiếp này cho tới kiếp khác. Hoàn cảnh kiếp này chứng minh việc làm của kiếp trước rất tinh vi không thể than thở và chạy chối được. Tu ở kiếp này đạt được sự quân bình điển quang trong nội tâm thì kiếp tới sẽ được an nhàn hơn để tiếp tục tu.

Chúc con vui hành thanh tịnh.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

---

## **ĐÍNH CHÁNH ĐỊA CHỈ CỦA ĐẶC SAN VÔ VI**

---

Xin đính chánh địa chỉ của Đặc San Vô Vi như sau:

Đặc San Vô Vi

c/o Hội Ái Hữu Vô Vi Tây Úc,

Unit 3 / 28 Collingwood St., ( không phải là Unit 3/88 Collingwood St.)

Osborne Park, WA

Australia 6017.

Tel.: 61 8 9244 3209 Hay là 61 8 2380 7852

Fax.: 61 8 9244 4726

## THƠ

### *Tôi tâm đạo*

*Ngược xuôi tìm đạo pháp  
 Lên non rồi xuống biển  
 Hà Liên Vô Ảnh Tử  
 Tay cầm hoa sen xanh  
 Miệng tụng kinh bát nhã  
 Tối ngồi thiền vô vi  
 Cởi trần phi động loạn  
 Ai dưỡng tánh tu chơn  
 Ngự hóa long phi mã  
 Ai cầu lên núi non  
 Bồng trúc quét thêm trắng  
 Miệng tụng kinh gõ mõ  
 Lòng tâm viên ý mã  
 Chơn già gác ngoài tai  
 Sơn tăng cùng sư núi  
 Gió thổi lá rừng rơi  
 Tô rô tô rô án  
 Lăn mò đạo vô vi  
 Núi đá lạnh thủy động  
 Suối chảy ánh trăng vàng  
 Ai ngồi tu? người ngủ!  
 Trung thu trăng sáng voi  
 Hà liên vô ảnh tử  
 Trăng vàng soi sen vàng  
 Trăng vàng in bóng nước  
 Sen vàng tươi cười hoa*

*Các bạn ẩn tu ở Dưỡng Chơn Am*

### *Múa Lân*

*Con Lân vốn thật << con Rồng >>  
 Trời ban ân điển hồng trần xuống chơi  
 Múa Lân càng múa càng vui  
 Càng cao chính khí càng ngời Tâm son  
 Múa một lay một chịu lòn  
 Cái đầu gật gật thẳng bon Đạo Đồi  
 Múa Lân thơ thần góp lời  
 Tam thiên thiên ấy Đất, Trời quán thông  
 Kỳ lân đích thực Kỳ Tâm  
 Sáng trong nguyên ý mà tâm cho ra  
 Tình người đạo hữu phân qua  
 Ước sao khắp cả nhà nhà múa Lân  
 Làm cho rõ mặt con Rồng  
 Cháu << Tiên học Lễ ... học Văn >> Phật Trời  
 Mát êm Đầu , Địa quạt hơi  
 Ba tầng Pháo động Pháp Trời Lân reo  
 Trống chiêng thúc giục Lân trào  
 Lân mừng giỡn Pháo lân leo cột Kỳ. . .  
 Long Hoa khai hội thời ni  
 Cúi đầu sáng mắt thực thi tình Trời  
 Nụ cười Ngu , tỏ đạo mùi  
 Chín từng cửu khiếu hương đời thức Tâm  
 Ai ơi xin chớ lẫn khôn  
 Mau mau tay chấp xem Lân lay Người  
 Cúi đầu Nhãn Nhục học bài  
 Tình Trời , tình Đất , tình Người . . . HÒA. . . phân  
 Nào ai Thường Chuyển Pháp Luân  
 Cùng Ta tay chấp học Lân cúi đầu  
 Nguyên cho xong Tánh YÊU . . . Cầu  
 Tánh MÊ, Tánh CHẤP , Tánh SẦU . . . so đo  
 Hôm nay thơ chẳng là thơ  
 Chân kinh vô tự thờ ơ . . . kệ Người  
 Gậy KIM CANG , vẫn nụ cười  
 Chống về bến Giác. . . Nhắc người mù Tâm  
 Hồn thơ thoáng động Chân Không  
 Kỳ Lân bốn vó nhẹ nâng mây trời  
 Nước , Non , Gió , Lửa , bồi hồi  
 Trong Ta qui hội Đất , Trời , thành Nhân . . .  
 Vui qua thế sự HÒA . . . ĐỒNG  
 Tình Ta duyên Bạn múa Lân . . . nụ cười*

*Vân Sơn (Troyes France )*

---

## Thiền Đường Ngọc Minh xin thông báo đến toàn thể bạn đạo Vô-Vi Úc Châu và thế giới

---

- I) Về Pháp-Lý Vô-Vi Khoa-Học Huyền-Bí Phật-Pháp:
1. Chúng tôi, Trần Ngọc Minh và cô Dương Mỹ tu theo Pháp-Lý Vô-Vi Khoa-Học Huyền-Bí Phật-Pháp được 6 năm kể từ 1984-1990 nhận thấy đây là một pháp tu hay, mang lại hạnh phúc gia đình và sửa được tâm tánh chúng tôi, chúng tôi phát tâm thành lập Thiền-Đường Ngọc Minh vào năm 1990 được sự chấp thuận của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng, ngõ hầu trao truyền Pháp-Lý Vô-Vi Khoa-Học Huyền-Bí Phật-Pháp đến người có tâm tự tu tự sửa tâm thân, Đồi Đạo Song Tu.
  2. Đến nay năm 2000, chúng tôi vẫn thấy con đường tu học theo Pháp-Lý Vô-Vi Khoa-Học Huyền-Bí Phật-Pháp phù hợp với chúng tôi và vẫn còn muốn tiếp tục nhận bằng giảng, kinh sách được phát hành từ cơ quan tín nhiệm bởi toàn thể bạn đạo Vô-Vi trên thế giới.
  3. Chúng tôi thành kính tri ơn Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã bỏ công đi khắp các nơi trên thế giới để giúp đỡ chúng tôi trên con đường tu học không một lợi nhuận nào.
  4. Chúng tôi thành kính ghi ơn Đức Tổ Sư Đổ Thuần Hậu đã sáng lập ra Pháp-Lý Vô-Vi Khoa-Học Huyền-Bí Phật-Pháp. Chúng con ghi nhớ lời Ngài dặn trong sách và bằng giảng của Ngài, cũng như lời xác nhận của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng rằng:
    - Không mang hình Ngài ra tạc tượng, cúng bái.
    - Không mang danh Ngài ra đặt tên cho bất cứ cơ sở vật chất nào.
- II) Về Tổng Hội Ái Hữu Vô-Vi Úc Châu:
1. Tổng Hội Ái Hữu Vô-Vi Úc Châu được bầu lên cho nhiệm kỳ 1995-1997 tại Birrigai Recreation Centre, Tharwa, Australian Capital Territory vào ngày 3 tháng giêng năm 1995. Những người ký biên bản gồm có:
    - Chủ tọa đoàn: Anh Khưu Cang, anh Lê Tấn Sanh và anh Lý Ngọc Cương.
    - Thư ký: Anh Trần Ngọc Minh và anh Trần Hải Tân.
    - Giám thị: Dì Nguyễn Kim Hoa và anh Võ Tiến Dũng.
  2. Trên pháp luật, Tổng Hội Ái Hữu Vô-Vi Úc Châu phải bầu lại sau 2 năm, tức sau ngày 3 tháng giêng năm 1998. Nhưng đến nay ngày 13 tháng 9 năm 2000, Tổng Hội Ái Hữu Vô-Vi Úc Châu vẫn chưa được bầu lại.
  3. Theo luật pháp và trên tờ biên bản ngày 3 tháng giêng năm 1995, “Tổng Hội Ái Hữu Vô-Vi Úc Châu” đang thi hành bất hợp pháp.
  4. Mọi việc làm, thông báo, gây quỹ của “Tổng Hội Ái Hữu Vô-Vi Úc Châu”, chúng tôi hoàng toàn không chịu trách nhiệm sau ngày 3 tháng 1 năm 1998.

Nay Thiền Đường ngọc Minh xin trân trọng thông báo đến toàn thể bạn đạo năm châu tỏ tường.

*Kính thư:*

*Trần Ngọc Minh và Dương Mỹ*

*Thiền đường Ngọc Minh*

*28 Rundle Rd, Green Valley, NSW, 2168, Australia*

---