



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 286

ngày 24 tháng 12 năm 2000

Tờ báo hằng tuần ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Thanh Tịnh

Vạn sử trên đời là không có
Duyên lành học hỏi tự lần mò
Thực hành chánh pháp duyên còn đẹp
Trí tâm thanh nhẹ chẳng quanh co

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 22-10-00 đến 28-10-00

Copyright © 2000 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Hồn rời thể xác có ích lợi gì không?
- 2) Tánh tình mê chấp có dễ tu không?
- 3) Thông thường lòng tham con người hay gia tăng, có phải không?
- 4) Tại sao người trung trực gặp những gì xạo gạt đều hay bực tức?
- 5) Tại sao sự ước mong lúc nào cũng vô cùng?
- 6) Sống còn chết mất là sao?
- 7) Thấy sự khổ sầu và lo âu của mọi người thì tâm mình ra sao?

<p>1) Atlantic city ngày 22 tháng 10 năm 2000 <i>Hỏi: Hồn rời thể xác có ích lợi gì không?</i> Đáp: Thưa, hồn rời thể xác mới có cơ hội học đạo quân bình của Trời Phật</p> <p>Kệ: <i>Hồn xa bản thể học hỏi thêm Cõi nhẹ thanh thanh tự tạo niềm Niềm tin không đổi tâm thanh tịnh Giải nghiệp qui hồn tâm tự giao</i></p>	<p>2) Atlantic city ngày 23 tháng 10 năm 2000 <i>Hỏi: Tánh tình mê chấp có dễ tu không?</i> Đáp: Thưa tánh tình sân si mê chấp rất khó tu. Trí không thông, tâm không mở, chỉ tạo động mà thôi.</p> <p>Kệ: <i>Khó tu khó đứng khó ngồi yên Động loạn sân si chẳng có hiền Trí tâm không định không nhận phước Bất minh đạo đức tâm không hiền</i></p>
<p>3) Atlantic city ngày 24 tháng 10 năm 2000 <i>Hỏi: Thông thường lòng tham con người hay gia tăng, có phải không?</i> Đáp: Thưa, thông thường vì cuốn cuồng trong lợi danh, lòng tham khó dứt.</p> <p>Kệ: <i>Lợi danh tạo loạn khó hành tu Tiền của bao vây tự tạo mù Tâm trí bất an vì mối lợi Thâm tình biến mất cũng vì đời</i></p>	<p>4) Atlantic city ngày 25 tháng 10 năm 2000 <i>Hỏi: Tại sao người trung trực gặp những gì xạo gạt đều hay bực tức?</i> Đáp: Thưa, người ngay hay bị mắc mưu của kẻ khác.</p> <p>Kệ: <i>Tâm ngay chẳng sợ tà dâm động Thực hiện chơn tu giữ một lòng Không động không còn tăng ý động Thực hành chơn pháp giải ngoài trong</i></p>
<p>5) Atlantic city ngày 26 tháng 10 năm 2000 <i>Hỏi: Tại sao sự ước mong lúc nào cũng vô cùng?</i> Đáp: Thưa, sự ước mong lúc nào cũng nằm trong hy vọng không ngừng nghỉ.</p> <p>Kệ: <i>Đại nguyện ước mong vẫn khai màn Tùy theo luật định chẳng bàng hoàng Giềng mối thực thi qui hiệp nhứt Định thần tương ngộ vẫn an toàn</i></p>	<p>6) Atlantic city ngày 27 tháng 10 năm 2000 <i>Hỏi: Sống còn chết mất là sao?</i> Đáp: Thưa, sự sống còn tồn tại và gây cản, chết thì tiến hóa, còn sống thì vẫn phải chịu luật nhân quả, không chạy chối được.</p> <p>Kệ: <i>Sống còn chết mất cảnh trần gian Khổ khổ lân la chuyển tiến bàn Qui hội tình người trong luyến tiếc Thực hành là chánh vẫn vui bàn</i></p>
<p>7) Atlantic city ngày 28 tháng 10 năm 2000 <i>Hỏi: Thấy sự khổ sầu và lo âu của mọi người thì tâm mình ra sao?</i> Đáp: Thưa, nhìn họ thấy tâm mình cảm động vì sự đau khổ chung hành tại mặt đất như nhau, chứng minh sự liên hệ về điển quang như nhau. Thấy vui thì mừng, thấy khổ thì phải động.</p> <p>Kệ: <i>Chung hành tại thế cũng như nhau Gặp nạn phải thương phải lo sầu Động loạn thương tình trong giây phút Rung động con tim rõ nhiệm mầu</i></p>	

THƯ TỪ LAI VẮNG

Con tên là P C,

Con kính lạy Thầy trong tâm 3 lạy chúc Thầy mạnh khỏe và trường thọ .Thầy à, con theo PLVVKHHBPP cũng gần 3 năm vậy mà không tiến bộ chút nào, con quá tuyệt vọng vì lằm sâu trong trường đời. Thầy cho con một vài lời khuyên để con làm hành trang trong trường đời cũng như đường đạo. Con sinh năm 1974, do đó con rất cần lời chỉ dạy của Thầy vì con còn nhỏ tuổi quá . Con buồn quá vì không có lối nào thoát trong cuộc sống Thầy ạ. Vì thân phận của con quá bi đát. Kính mong Thầy gửi cho con một vài lời khuyên.

địa chỉ của con là:... tiện thể xin Thầy gửi cho con Led Weekly

Con cảm ơn Thầy, chào Thầy và chờ tin Thầy gửi cho con. P C

29 Nov 2000

PC ,

Thầy vui nhận được điện thư của con đề ngày 22/11/2000 được bit con rất muốn tu nhưng chưa đạt vì con chưa ý thức rõ giá trị của VôVi. Cho nên con vẫn lẩn quẩn theo tình đời đen bạc khi tỉnh khi mê. Tâm con chưa dứt khoát, muốn tu theo VÔVI thì phải thực hành đời đạo song tu mới đúng. Đời là thể xác. Đạo là sự quân bình trong tâm thức. Con hành pháp có chỉ cho con cách niệm Nam Mô A Di Đà Phật, co lưỡi răng kể răng dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nước miếng sẽ chuyển chạy, hướng về tay trái nuốt xuống. Cứ vậy mà niệm khi rảnh rang liên tục như vậy, thì đại trí sẽ mở tâm sẽ yên và quân bình lúc ấy mới thấy rõ đạo là gì.

Quý thương,

Lương sĩ Hằng

THƠ

Dallas, 12-10-2000

Thương Tây Nguyên

Xem thư lòng thấy xót xang
Tự nhiên lụy nhỏ hai hàng bạn ơi
Vì sao lại có cảnh này
Bao hôn đau khổ ngày giờ vang rên
Cùi, phong, đói, rách khắp miền
Kontum bạn Thượng liên miên buồn phiền
Đồng bào ai cũng không tiền
Pleiku cũng vậy thiếu mền thiếu xiêm
Lạnh thì nhóm lửa qua đêm
Đói thì rau lá làm nền ẩm no
Người người sống cảnh trâu bò
Trần gian khổ cảnh lằm lo dọa hồn
Bệnh thì toàn bệnh ác ôn
Đêm ngày đau ốm dập dồn hại thân
Mấy ai chiếu cố bản dân
Âm u rùng núi âm thầm khổ đau
Thị thành quan lớn đua nhau
Sống đời vua chúa rực màu tham lam
Bỏ bê cùng cốc sơn lâm
Người cùng chủng tộc đang cần tình thương
Nào ai mở mắt mở đường
Cho nên dân chúng chỉ nương giáo đường
Nhờ cô nhờ chú thành tâm
Nhờ lòng từ ái cứu dân “ngoại miền”
Hai nơi nặng trĩu ưu phiền
Chỉ nhờ đức độ người thiên tại trần

Đồng bào ruột thịt dính liền
Yêu thương đến tự từ miền phương xa
Giúp người thanh nhẹ hồn ta
Pháp, Úc và Mỹ đều là ân nhân
Mỗi năm mới có mấy lần
Bạc tiền quần áo góp phần ẩm no
Sóng to đờ nhỏ nhiều lo
Làm sao đem lại ẩm no đủ đầy
Tâm tư xin nói ra đây
Cầu mong từ ái đắp xây góp phần
Hai nơi đều đáng bôn phân
Từ bi hạnh đẹp rất cần cứu nguy
Ít nhiều xin cứ tiện tùy
Ba cây dùm một tức thì núi cao
Ít nhiều đóng góp công lao
Muôn ngàn vạn nẻo ào ào dựng xây
Để cho đau khổ miền Tây
Phong cùi đói bệnh ngày ngày giảm đi
Ấy là hành pháp đạo bi
Kính xin cảm tạ trước khi dứt lời
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính bái
Nguyễn Đình Trí
Xin đính kèm 1 money order 500\$
(Cứu Khổ Ban Vui)

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui

Tiếp theo kỳ trước (tháng 10 năm 2000) chúng tôi đã nhận trực tiếp hay do Đức Thầy trao lại như sau :

\$US

Gia đình Ba'c Vinh		200\$CAD	133.33	
Nguyen Thi An (Minnesota)			1000	
Nguyen Thi Thom (Noumea)			35	
Duong Giang Dau (Noumea)			100	
An danh (Noumea)			110	
An Danh (Santa Clara, CA)			300	
Nguyen Duc Dung (Luxembourg)			100	
Gia đình:Ly Hong Minh,Tran Mai,Tran Mua,Truong Chen,Tran Hoa, chi Le Duc			500	Cuu lut
Anh Pho, Chi Hoa (Houston)			200	Cuu lut
Vo Danh (Dallas)			100	Cuu lut
Vo Danh (San Jose)			1500	Cuu lut
Pho thi Kim Cuc (VA)			50	Cuu lut
Nguyen Anh Thu (Florida)			1000	
Long Bui,Hue Nguyen(Dallas, TX)			100	
Ban Dao Duc Quoc		3200 DM	1391.30	
Mai Hong (Ont.)			100	
Xe Duong (San Diego, CA)			200	
Le Thanh Tung (Florida)			200	
Tran Thi Huong(TD Bruxelles)			145	
Hoang Van Hoa (LA)			100	
Triem Dang (Houston)			200	
Phan Ba Tam			50	
Lai Thi Hanh (Vancouver)		500 Can	333.33	
Tran Van Thoa (Portland,OR)			50.00	
Tran Dac Mong Hoa			50.00	
Vo danh (TX)			100.00	
Pham Thu Trang (Vancouver)		50\$CAD	33.33	
Nguyen Thi. Qui' (Vancouver)		50\$CAD	33.33	
Tha^y ddu+a sau Thie^'n ca		18000FF	2257.20	
		1400DM	555.34	
		2850\$CAD	1830.44	
Vuong Thanh Son (BC) qua Tha^y		3000\$CAD	1973.68	
A^?n danh (Montreal)		50\$CAD	33.33	cuu lut
Lam Quang Sang			300	Belgium
Lam Quang Trong			300	
Tran Tan Dat			50	
Gia di`nh Tran Bich Betty (FL)			600	
Nguyen Hoang Vinh Thuy (CA)			200	
Mai An (Houston)			2000	
Tha'l Kim Lien (France)		2000FF	250.80	
Pierre-Michel Lemieux		300\$CAD	197.37	
Tran Dai Luong (PA)			300	
2 BD TD Thien Thu+'c (CA)			500	
Quan Ngoc Anh (MN)			50	
Quan Ngoc Lien			50	
Nguyen Phuoc Tuyen (MN)			50	
Nguyen Loan (MN)			20	

Nguyen Tuyet (MN)				20	
Tran Bach Lien (WA)				100	
TD Tu+' Tho^ng Houston:					
Chung Lac Tien				100	
Ha Helen				100	
Vo danh				100	
Tran Bao Nghien (OR)				100	
Tran Ut (AB)			80\$CAD	52.63	
Huong Kim Son (HI)				100	
Nguyen Van son (HI)				100	
Nguyen thi Dung (HI)				100	
Nguyen Dinh Tri (Dallas)				500	phong cui Pleiku

Còn trong quỹ đến ngày 22 tháng 12 – 2000 : 7,584.74 \$US

Chúng tôi vẫn hàng tháng liên tục từ năm 1998 gửi đến những nơi nghèo thiếu thốn, cứu lụt v.v ... do Đức Thầy cho biết Chúng tôi cũng nhận rất nhiều thư từ hình ảnh gửi về thành thật cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo như những ân nhân của những người nghèo khó hay tàn tật ...

Mọi sơ xuất hay thắc mắc câu hỏi liên quan đến quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm dưới đây như sau :
tel :514-362 0259 – fax: 514-362 8036 – email : aphancao@videotron.ca

Biên nhận sẽ gửi đến quý bạn đạo 1 năm 1 lần vào cuối tháng 1 hay tháng 2 nhân lúc khai thuế hàng năm.

Xin kính quý bạn đạo một mùa giáng sinh thật vui vẻ và một năm mới tu tiến.

Kính Thư
Phan Cao Thăng
HAHVV Canada
2922 Joliceour St.
Montreal – Quebec – H4E 1Z3 - Canada



