



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 304

ngày 29 tháng 4 năm 2001

Tờ báo hằng tuần ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Hôn Nhiên

*Hôn nhiên phân giải đường tu tiến
Thực hiện tâm tu chẳng có phiền
Duyên nợ trần tình nay chẳng có
Tự nhiên thông cảm tự chơn hiền*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 26-02-00 đến 03-03-01

Copyright 2001 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cất xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Tu tiến sẽ tiến làm sao?
- 2) Vạn lý hành trình có khó khăn gì không?
- 3) Muốn có kết quả tốt thì phải làm sao?
- 4) Nguyên lý là sao?
- 5) Nguyên do gì trí óc bực nhọc?
- 6) Tiểu thiên địa có những gì?
- 7) Muốn tận tường Phật Pháp thì phải làm sao?

<p>1) Monaco, 26-02-2001 3 : 45 AM <i>Hỏi : Tu tiến sẽ tiến làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa tu tiến là hiểu chính mình nhiều hơn</p> <p>Kệ : <i>Qui nguyên thiên giác tự tâm hòa Học hỏi không ngừng tự thức ra Trí ý phát quang hành tiến bộ Trời cao vời vợi hướng thanh hòa</i></p>	<p>2) Monaco, 27-02-2001 1 : 20 AM <i>Hỏi : Vạn lý hành trình có khó khăn gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa với thời đại hiện thời thì mọi việc giao thông đều vượt qua cả. Phương tiện do khối óc của loài người đã cấu thành phương tiện tốt để phục vụ những người kế tiếp rất đầy đủ, đang cần sự hòa bình đại đồng thế giới mà thôi</p> <p>Kệ : <i>Cùng chung tiến hóa hợp chơn tình Trí tuệ phân minh triển hợp khuynh Thế giới đạo đồng cùng diễn tiến Phân minh đời đạo rõ hành trình</i></p>
<p>3) Monaco, 28-02-2001 1 : 20 AM <i>Hỏi : Muốn có kết quả tốt thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa muốn có sự kết quả tốt thì phải nhẹn nhục và khiêm nhường hành đúng pháp thì sẽ có kết quả tốt</p> <p>Kệ : <i>Thực hành chất phát tự khai tâm Mở rộng đường đi tự tiến tâm Duyên đạo tình đời thanh tiến bước Hành thông chơn pháp chẳng sai lầm</i></p>	<p>4) Monaco, 29-02-2001 3 : 40 AM <i>Hỏi : Nguyên lý là sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa nguyên lý là sự quân bình của Trời Đất hợp thành vũ trụ quang, mỗi mỗi đều phải trở về không thì mới đúng luật của Trời Đất</p> <p>Kệ : <i>Thanh trực chung vui chuyển tiến hòa Đồng hành cõi mở tiến gần xa Đạo đời chuyển tiến duyên tình đẹp Khai thông trí tuệ trí tâm hòa</i></p>
<p>5) Monaco 01-03-2001 11: 00 AM <i>Hỏi: Nguyên do gì trí óc bực nhọc?</i></p> <p>Đáp: Thừa trí óc của con người thường bị bực nhọc vì lý do thiếu trí, tính chất eo hẹp thích ăn thua</p> <p>Kệ: <i>Duyên Trời không có trí không minh Không giải không minh chẳng đạt trình Tâm tối âm u không lối thoát Trí tâm không ổn khó phân minh</i></p>	<p>6) Monaco, 02-03-2001 10: 45 AM <i>Hỏi: Tiểu thiên địa có những gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa tiểu thiên địa tức là thể xác của con người liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, sống trong luật kích động và phản động của âm dương</p> <p>Kệ: <i>Nguyên khí bao trùm lý âm dương Đường đời đường đạo tùy duyên tường Thanh thanh diệu diệu hồn tâm thức Khai triển chơn tình tự nhớ thương</i></p>
<p>7) Monaco, 03-03-2001 10: 40 AM <i>Hỏi: Muốn tận tường Phật Pháp thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa muốn tận tường Phật Pháp thì phải dẫn thân thực hành pháp môn mà chính mình đã chọn, đạt tới điển giới công minh và sáng suốt</p> <p>Kệ: <i>Thực hành chất phát tiến cao tăng Giải tỏa phiền ưu tự xét phân Phát triển không ngừng duyên đạt đạo Cảm minh Trời Phật tự giao tăng</i></p>	

THƯ TỬ LAI VĨNG

Kính thưa Thầy,

Con là L Q T tuổi Tân Mẹo, sanh ngày 05-01-19xx tại Saigon Việt Nam. Nay con kính viết vài dòng thăm Thầy và sau nữa là con xin Thầy giải đáp các thắc mắc của con về đường tu thiền. Con kính mong được sự hồi âm của Thầy.

Thưa Thầy, nguyên con biết được pháp tu này vào khoảng năm 1974 đến nay là được 20 năm qua. Trong 20 năm qua vì sự ngu muội và ước hèn con đã chệnh mảng trên đường tu hành, con cũng đã xuất vĩa bay trên thân thể, trên óc nhà và các tàng cây. Con cũng được đi thăm các xứ như Ấn Độ hay Thái Lan gì đó. Và con cũng đã thấy đoàn người nối đuôi nhau về âm phủ...

Sau đó con thấy ma phá và con sợ quá lại lười biếng nên con ngưng thiền. Thỉnh thoảng con cũng thiền lai rai nên kết quả sau này không đến đâu.

Con qua Mỹ vào tháng 6 năm 1990, vài tháng sau con có tham gia cùng các bạn đạo cùng Thầy đi cầu siêu cho các oan hồn chết trên biển, và sau đó con cũng có diện kiến cùng Thầy tại Thiền đường trên núi Big Bear và một buổi tiệc tân niên ở Bolsa vào năm 1992.

Sau năm 1975 con có gặp Thầy đang chờ xe buýt ở đường Trần Hưng Đạo và Cộng Hòa, con có chào Thầy và Thầy chỉ kịp nói cùng con là "tự tu, tự tiến" sau đó thì Thầy lên xe buýt. Sau đây là con xin trình bày về căn bệnh của con và nhờ Thầy giải đáp giùm.

Thưa Thầy: vào ngày 21-12-1993 vừa qua con có giải phẫu lỗ tai phải (do con bị lủng tai từ lúc còn nhỏ do di truyền. Con cũng đã giải phẫu tai trái 2 lần mà kết quả không khả quan). Đến khuya ngày 23 rạng 24-12-1993 thì con phát hiện là con bị điếc cả 2 lỗ tai. Qua ngày hôm sau con có đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói là 2 tuần sau con sẽ nghe được. Qua 2 tuần sau thì bác sĩ bảo là một tháng. Trong thời gian đó thì con nghe cũng khả quan và con có công phu trở lại, không hiểu sau lỗ tai con khi nghe được chút ít thì lại điếc trở lại. Khi con làm chiếu minh thì thấy màng nhĩ rung rinh và khó chịu ở trong lỗ tai nhưng con cũng cố soi hờn thật nhiều và làm chiếu minh nhiều lần. Không hiểu là do con soi hờn bịt kín lỗ tai và làm chiếu minh hay sao mà đôi khi con thấy bị sưng từ màng tang cho đến lỗ tai.

Trên đầu con phía bên trái khi gõ vô đầu thì nghe như có tiếng sấm vọng ra, hay đụng vào thân thể con thì nghe có tiếng sấm vọng lại. Con có hỏi bác sĩ thì bác sĩ cũng không rõ được. Lỗ tai bên phải con thì lúc nào cũng nghe những âm thanh nào động làm con khó chịu vô cùng, nhưng nhờ có pháp tu này và biết về luật nhân quả của tiền kiếp nên con cố chịu.

Mấy hôm nay con bị đau nhói nơi tim và thấy đau đầu, thấy đầu tự nhiên bị sưng lên, con có thoa dầu nóng thì hết nhưng thỉnh thoảng cũng bị sưng trở lại. Con có ý định là tạm ngưng thiền một thời gian chờ xem bệnh tình có khả quan hơn không? Nhưng con lại tiếc thời gian công phu đã mấy tháng nay và có điễn chạy trên đầu, con cũng đã thấy được bay trở lại và thấy ánh sáng trên đỉnh đầu cùng ba con.

Nay con viết thư này hỏi Thầy xem con có nên làm phép soi hờn và chiếu minh không? Vì khi con làm phép này thì thấy lỗ tai bị sưng đau con chỉ đụng nhẹ thôi và khi con thở thì thấy màng nhĩ bị rung rinh và

đau nhói ở trong lỗ tai, đồng thời tim con cũng bị đau nhói bên trong và đầu con thấy nhức, lỗ tai bên phải con luôn phát ra tiếng nổ như là tiếng pháo, làm con cũng bấn khoăn quá.

Con kính xin Thầy có nhận được thư con thì xin Thầy dành chút thời gian trả lời cho con. Đồng thời con cũng xin Thầy cho con một tấm ảnh của Thầy để con làm kỷ niệm.

Cuối thư con kính chúc Thầy sức khỏe luôn dồi dào để luôn dẫn dắt chúng sinh trên đường tu đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái hòa, vạn sự bình an.

Kính thư. L Q T

T.B. Thưa Thầy con nên tiếp tục công phu hay là tạm ngưng lại chờ cho hết bệnh rồi hãy công phu lại.

Montréal, ngày

L Q T con,

Thầy được thư con được biết con đã bị thân nghiệp. Sự mở xê liên hệ với khối óc đã làm mất hẳn sự tự nhiên. Nay con cần phải theo dõi thuốc men đầy đủ. Con chỉ niệm Phật để khai triển ý lực tu học mà thôi. Không nên dùng phép Soi Hồn, chờ lúc nào hoàn toàn khôi phục thì mới tái tục Soi Hồn. Đêm đêm con muốn tu học thì chỉ làm Pháp Luân và Nhập Định mà thôi. Lúc tham thiền thì dễ ngủ. Nếu có thấy gì thì cũng chỉ biết thêm mà thôi, không có gì trở ngại cả. Chúc con vui tiến.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng

THƯ MỜI

HỘI ÁI HỮU VÔ VI TÂY BẮC HOA KỲ THIÊN VIỆN NHẪN HÒA

4101 Goldsby Street S.W. (Đ.T: 360- 357-5675)
Olympia, Washington 98512

Ngày 15 tháng Tư năm 2001.

Kính thưa Thầy,

Năm nay Thiên Viện Nhẫn Hòa sẽ tổ chức Trại Hè Thường Niên từ tuần lễ cuối tháng Bảy đến hết tháng Tám, 2001. Thay thay mặt bạn đạo vùng Tây Bắc Hoa Kỳ con xin chân thành kính mời Thầy bỏ chút thì giờ quý báu, ghé thăm và nghỉ ngơi tại Thiên Viện.

Chúng con đã thu dọn khuôn viên Thiên Viện để đón tiếp bạn đạo vãng lai và cắm trại với đầy đủ tiện nghi vào lúc khí hậu tốt đẹp nhất. Nếu không có gì trở ngại, con cũng xin phép Thầy cho phổ biến Thư Mời này đến các bạn đạo khắp nơi trên Tuần Báo Phát Triển Điển Năng số sắp tới.

Chúng con rất mong được sự chiếu cố của Thầy và xin kính chúc Thầy được luôn luôn vui vẻ khỏe mạnh.

Kính bái,

Nguyễn Trí Vượng, Hội Trưởng.

=====
Monaco, ngày 17/04/2001

Kính gửi anh Hội Trưởng Nguyễn Trí Vượng,

Thành thật cảm ơn thư mời của Quý Hội đề ngày 15 tháng Tư năm 2001.

Rất tiếc tôi phải chuẩn bị cho Đại Hội Dũng Hành và Thiên Ca ở kỳ tới tại Florida. Ước mong sẽ gặp mặt đông đủ tại du thuyền và Thiên Ca.

*Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Vĩ Kiên*

BẠN ĐẠO VIẾT

**Viếng Đức Mẹ Lộ Đức
Ngày 18 Tháng 3 Năm 2001**

Đây là lần thứ hai tôi đến nơi thiêng liêng này: Đức Mẹ Lộ Đức ở nước Pháp. Hồi còn nhỏ tôi thường thấy hình Đức Mẹ Lộ Đức bồng chúa Jesus đặt trên bàn thờ tại nhà các chú thím tôi là các vị có Đạo Thiên Chúa. Hình ảnh hiền từ và trìu mến của tình Mẹ và Con tôi còn nhớ mãi trong lòng. Cho đến năm 1996 khi đến nước Pháp lần đầu, tôi có nhã ý đến viếng Đức Mẹ trước khi rong chơi thăm các thắng cảnh khác mà tôi đã ái mộ và đã đọc lịch sử nước Pháp khi còn bé. Do đó cả gia đình anh chị tôi và chúng tôi đều rủ nhau đi viếng Đức Mẹ dưới sự hướng dẫn của ông anh tại Pháp.

Chúng tôi đáp chuyến xe lửa từ ga Lyon đến Lourdes mất khoảng 12 giờ đồng hồ (7 giờ tối đi 7 giờ sáng đến). Chuyến về đi xe tốc hành mất ít thì giờ hơn. Xe lửa rất tiện nghi và sạch sẽ. Đây là nơi linh thiêng mà hàng năm có biết bao nhiêu người dù có đạo Thiên Chúa hay không cũng đến đây hành hương, viếng cảnh hoặc để cầu nguyện cho hết bệnh hoặc bớt đi đau khổ trong cuộc đời. Chắc hẳn những lời cầu nguyện đều được đáp ứng cho người thành tâm.

Không phải ai cũng có duyên được đến tận nơi này. Vì có người lăm tiền của nhưng vì lý do này nọ nên không thể đến đây được. Chúng tôi thật là may mắn và hạnh phúc được đến nơi này. Lần trước hồi năm 1996 chúng tôi đến nhằm lễ Phục Sinh nên mọi người đến rất là đông. Có cả hàng chục ngàn người quy tụ về đây nên khách sạn phải đặt trước mới có chỗ ở. Lần này chúng tôi đến còn gần một tháng nữa mới đến lễ Phục Sinh nên các khách sạn chưa mở cửa hết, chỉ có một vài khách sạn thôi. Vì mùa đông giá lạnh du khách ít đi nên hàng quán, khách sạn, tiệm bán đồ kỷ niệm đóng cửa nghỉ ngơi chờ lễ Phục Sinh khách đến đây đông họ mới mở cửa mà đón khách.

Chúng tôi ở khách sạn Saveur “Kẻ được cứu giúp”. Một khách sạn lớn và khang trang. Nơi này rất gần đường đi xuống hang núi Đức Mẹ và các Thánh Đường cùng gần suối nước Thánh và nhà tắm nước

Thánh cho nên tiện lợi vô cùng. Tiền phòng một ngày có 3 giường ngủ kể cả ăn 3 bữa sáng, trưa, và chiều là 150 đô la. Khách sạn này loại 3 sao, có đủ tiện nghi sạch sẽ. Nếu ở gần trạm xe lửa cũng có khách sạn rẻ tiền hơn nhưng đi bộ vào núi Đức Mẹ xa hơn. Nếu dùng xe taxi thì mất khoảng 50 francs hoặc cỡ 7 đô la một bận mà không có dịp đi viếng Đức Mẹ nhiều lần trong ngày.

Nơi đây mùa này hơi lạnh nhưng bữa đó tôi đến trời mây quang đảng và nắng đẹp. Không khí mát dịu rất dễ chịu. Và không hiểu sao tôi cảm thấy lòng lâng lâng thanh nhẹ như đi vào cõi Thiên Đàng. Xin thưa quý vị chúng tôi là 3 kẻ không phải Đạo Thiên Chúa. Chúng tôi là Đạo Phật nhưng chúng tôi kính mến Đức Mẹ nên đến đây thăm người. Riêng tôi không phải đến để cầu xin vì tôi quan niệm nếu có nghiệp thì phải trả bằng cách làm lành lánh dữ và sống thuận theo ý trời. Mang tình thương và đạo đức đến mọi nơi mọi chốn, hằng giúp đỡ kẻ khốn khổ mới mong giải nghiệp. Chúa và Đức Mẹ luôn ở trong tâm mọi người hướng thiện, cho dù kẻ sang người hèn. Có lẽ đối với kẻ khó thì được cứu giúp hơn. Theo tôi có vay thì phải có trả. Nhưng hình như Đức Mẹ hiểu ý tôi nên cho tôi cái cảm nhận thanh nhẹ khi đến nơi này.

Lần trước đến nhằm lễ Phục Sinh nên mọi người đến đây rất đông. Từng đoàn người bệnh được thân nhân hoặc các hội từ thiện đẩy xe lăn đến trước hang núi Đức Mẹ để nguyện cầu. Dưới cơn mưa tầm tã lạnh lẽo, họ mặc áo mưa ngồi hàng giờ để khẩn nguyện. Chắc trên cao Đức Mẹ đang ban chiếu ân điển đến cho họ. Chỉ có đức tin và tâm thành mới được cứu rỗi. Trước cảnh thương tâm đó nước mắt tôi chảy dài. Lần này cũng vậy, đến đây cũng xúc động nước mắt chảy dài. Có lẽ nhờ lòng thành cầu khẩn nên có kẻ được chữa lành cho nên tôi thấy có mấy cái nạng treo lủng lẳng trên cao.

Chiến tranh chết chóc Thiên tai bão lụt, động đất. Hàng ngày hàng giờ xảy ra trên thế giới biết bao điều tai ương. Nếu mọi người thức tỉnh lo tu thân dưỡng tánh ăn năn sám hối làm điều lành lánh điều dữ e rằng thế giới sẽ vui vẻ và Đức Mẹ chắc sẽ là vui lắm. Loài người càng văn minh càng xa lẩn tâm linh làm nhiều tội ác. Nếu mọi người cùng hướng thiện cùng về với Chúa và Đức Mẹ thì sự đau khổ của thế gian chắc là ít đi và hòa bình thế giới sẽ đến. Tôi ước ao cho thế giới hòa bình, mọi người không còn phân chia giai cấp, tôn giáo, chủng tộc để thế gian này chỉ còn một đạo là Tình Thương và Đạo Đức mà thôi. Mọi người sẽ hưởng cái hạnh phúc mãi mãi.

Nơi linh thiêng này như có cái gì là lạ khi bộ đầu tôi cảm thấy thanh nhẹ lạ thường. Lòng nghĩ đến Đức Mẹ lúc nào cũng cứu giúp cho những kẻ đau khổ trên trần gian, những người có được đến nơi này hay không cũng được ân điển của Người. Người luôn luôn ban chiếu lòng từ bi bác ái cũng như Đức Quán Thế Âm bồ tát vậy. Hỡi ai là những kẻ dư ăn dư mặc những kẻ giàu có xin hãy giúp đỡ những kẻ khốn cùng hoạn nạn, đau khổ như ý Đức Mẹ muốn hằng cứu giúp. Câu nói: Người giàu có được vào Thiên Đàng như con lạc đà chui qua lỗ kim. Có phải vậy không thưa quý vị?

Rồi qua ngày 19-3-01. Sáng sớm chúng tôi thả bộ dọc theo đường xuống núi Đức Mẹ để ngắm cảnh. Đi lên dốc ngang qua tu viện Convent. Trên trời cao kia có các tượng Chúa Jesus vác thánh giá và lúc Chúa bị giết và đóng đinh cùng hình Đức Mẹ quỳ bên xác Người. Trên đồi cao nhìn xuống, khung cảnh thật là tuyệt đẹp. Một dòng sông chảy qua không biết phát nguồn từ đâu có cái cầu bắc qua sông. Dưới sông nước chảy ào ào nhìn xuống như trút bao nỗi sầu nhân thế. Xa xa Thánh Đường Saint Joseph với nóc nhọn cao cao hướng thượng. Thỉnh thoảng có từng đàn chim bay qua và tiếng chuông nhà thờ ngân nga trong bầu trời xanh biếc. Bên ngoài có tượng Đức Mẹ ngời cao nhìn xuống nhân gian đầy kẻ đau khổ của kiếp đọa đầy đến đây xin Người giúp đỡ. Bên kia cầu có nhiều ngôi nhà cổ rất đẹp. Bên ngoài sân có nhiều đàn cừu đang ăn cỏ tạo nên một khung cảnh đẹp như những bức tranh trong những truyện cổ tích Âu Châu mà hồi nhỏ tôi đã từng đọc. Giờ đây tôi đang đứng trước cảnh đẹp thần tiên đó là nơi linh thiêng của Đức Mẹ Lộ Đức. Mùa này những cây cỏ thụ đang đâm chồi nảy lộc. Ít bữa nữa vào lễ Phục Sinh sẽ nảy lá xanh màu lá mạ đẹp lắm lại còn nở bông thơm phức một vùng. Nếu có dịp xin các bạn đến đây hành hương và chiêm ngưỡng Địa Linh này.

Đọc theo những con đường phố, những tiệm buôn bán đồ kỷ niệm gồm có những hình tượng của Chúa và Đức Mẹ cùng nhiều loại râu chuỗi, tiền ảnh có nước thánh bên trong. Quần áo, nón, khăn quàng cũng có nhiều tại đây. Lại có những bình plastic có hình tượng Đức Mẹ để đựng nước thánh mang về cho người bệnh ở nhà hay tặng những ai cần. Tôi cũng mang về một bình nước thánh nữa.

Đi lòng vòng nhiều lần quanh Hang Đá nơi có tượng Đức Mẹ, chúng tôi cũng kịp giờ về Thánh Đường Saint Joseph để dự buổi lễ chiều. Đức Cha làm lễ, đọc kinh, hát Thánh ca. Mặc dù không có đạo tôi cũng vào dự. Sau buổi lễ chúng tôi vội vàng về khách sạn để dùng bữa cơm chiều. Cơm tối hôm đó có món soup hành ăn với bánh mì nướng giòn và bơ. Lại có món rau dền xay nhuyễn trộn với bơ và món gà rôti. Người nhà hàng ở khách sạn mời chúng tôi ăn các món thịt cừu non nuôi tại đó nhưng chúng tôi từ chối vì hiện giờ nước Pháp đang có dịch bò và trừu bị bệnh. Họ phải giết hàng loạt để tẩy độc. Tôi nghiệp.

Mùa này là mùa chay, ăn chay được thì tốt lắm. Sau khi dùng cơm tối chúng tôi kéo nhau xuống núi Đức Mẹ để cộ đèn. Chúng tôi mua mỗi người một cây đèn trắng dài có cái chụp đèn bằng giấy cắt như là cái bông để chụp lên cho đèn khỏi tắt. Sau đó chúng tôi đi từng đoàn lần lượt theo nhau vừa đi vừa đọc kinh. Ai làm sao tôi theo vậy. Đến khi dứt lời kinh thì mọi người mang cắm cái cây đèn của mình tại cái bệ để cắm đèn gần chỗ nhà tắm có mái che cho khỏi mưa. Những cây đèn cây to do bản đạo mua thấp có khi nhiều quá không có chỗ nên được dọn bớt cho người khác cắm vào cho nên không bao giờ tắt nến. Khi tôi đến sờ vào vách núi đá, dường như có sự hòa cảm của tôi và Đức Mẹ nên nước từ trên cao chảy xuống rỗng rỗng như nước mắt của Người. Và nước mắt của tôi cũng chảy rỗng rỗng trên gò má. Tôi lấy tay thấm nước mắt trên đá bỏ vào hòa cùng nước mắt của tôi. Mẹ và con cùng khóc. Tôi nghĩ trên đời này chỉ có một Đạo đó là Tình Thương và Đạo Đức.

Thanh Tịnh Mai (Lê Thị Bạch Mai – California)

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Xin các bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Bà Hồ Thị Chung sinh năm 1922 từ trần ngày 22 tháng 02 năm Tân Tỵ (nhằm ngày 16 tháng 03 năm 2001) tại Thanh Mỹ Lợi – Quận 2, hưởng thọ 79 tuổi là thân mẫu của bạn đạo Đồng Thị Qua và Khổng Văn Dũng.

Xin cảm ơn quý bạn đạo

Thông báo của VoVi Led Multimedia

Như mọi năm vào dịp Đại Hội & Thiên ca sắp tới chúng tôi dự định tiếp tục ra tiếp CD Chơn Kinh tùy theo sự phát tâm ấn tống của quý bạn đạo. Những CD này sẽ phát không khắp nơi trên thế giới.

Số lượng in ra tùy theo quỹ có được bao nhiêu và mỗi cuốn CD giá vốn khoảng 3\$ gồm Master & copy v.v...

Xin cảm ơn sự lưu ý của quý bạn đạo

VoVi Led Multimedia

2922 Jolicoeur St

Montreal – Qc H4E 1Z3 – Canada

phone: 514-362 0259

Fax : 514-362 8036