



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 336

ngày 9 tháng 12 năm 2001

Tờ báo hàng tuần ĐIỆN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

THƠ NGỎ

Nguyên lý

*Nguyên lý cao siêu từng chuyển chiếu
Thâm giao thanh tịnh cảm thông nhiều
Qui nguyên thiên giác giao duyên đẹp
Chuyển thức quân bình hạnh đức siêu*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 07/10/01 đến 13/10/01

Copyright 2001 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Sự giác thức là sao?
- 2) Tâm thức mờ ảo là sao?
- 3) Thực hành chất phát có hữu ích gì không?
- 4) Trí tâm thanh tịnh có ích gì?
- 5) Muốn hội nhập với thanh quang thì phải làm sao?
- 6) Do đâu loài người nghĩ về sự khống trị và hung ác?
- 7) Sự trung thành phục vụ có hữu ích gì cho người tu?

<p>1) Atlantic city, 07-10-2001 7:00 AM <i>Hỏi: Sự giác thức là sao?</i> Đáp: Thừa sự giác thức là đụng chạm cực mạnh sẽ hiểu được nhiều điều phải trái</p> <p>Kệ: <i>Chạm trán mới hay lỗi chính mình Rõ đường hư hại tự phân khuynh Đường đi độc ác chính mình tạo Thức giác chánh tâm tự giúp mình</i></p>	<p>2) Atlantic city, 08-10-2001 9:00 AM <i>Hỏi: Tâm thức mờ ảo là sao?</i> Đáp: Thừa tâm thức mờ ảo là sự thanh tịnh thiếu quang minh</p> <p>Kệ: <i>Đời đạo chưa thông gốc tạo mờ Trí tâm thiếu dũng tự bơ vơ Quán thông chưa đạt chưa thanh nhẹ Tiến hóa chưa kịp ý vẫn mê</i></p>
<p>3) Atlantic city, 09-10-2001 7: 35 AM <i>Hỏi: Thực hành chất phát có hữu ích gì không?</i> Đáp: Thừa thực hành chất phát rất hữu ích cho hành giả vô vi</p> <p>Kệ: <i>Thực hành chất phát tự tâm tu Thức giác bình tâm tự giải mù Chuyển thức thực hành gieo ý tốt Bình tâm học hỏi sớm dứt trừ</i></p>	<p>4) Atlantic city, 10-10-2001 7: 45 AM <i>Hỏi: Trí tâm thanh tịnh có ích gì?</i> Đáp: Thừa trí tâm thanh tịnh rất hữu ích</p> <p>Kệ: <i>Trí tâm thanh tịnh càng minh mẫn Thực hiện gieo duyên chuyện tối cần Chuyển tiến liên hồi không gián đoạn Phân minh đời đạo nguyện gieo phần</i></p>
<p>5) Atlantic city, 11-10-2001 8:05 AM <i>Hỏi: Muốn hội nhập với thanh quang thì phải làm sao?</i> Đáp: Thừa muốn hội nhập với thanh quang với Trời Phật thì phải thực hành trật tự và đứng đắn, dứt khoát thì luồng điển trung tâm bộ đầu phát sáng thì mới có cơ hội hội nhập, trí tâm sẽ được thanh nhẹ liên tục</p> <p>Kệ: <i>Dấn thân hội nhập trí tâm an Nguyên lý Trời cao tận độ bàn Vượt khỏi sắc giới hành triển tốt Qui nguyên thiền giác tự tâm an</i></p>	<p>6) Atlantic city, 12-10-2001 7: 40 AM <i>Hỏi: Do đâu loài người nghĩ về sự khống trị và hung ác?</i> Đáp: Thừa loài người nghĩ về sự khống trị và hung ác là vì sự sáng chế của vật chất gây ra tập quán xấu, lúc nào cũng muốn đè đầu người khác, sau khi đụng chạm rồi mới chịu ăn năn sám hối</p> <p>Kệ: <i>Hối tiếc vì tâm chưa thức tiến Không giới vô cùng giảm bớt phiền Khối óc chưa thông không chuyển tiến Hành thông thức giác giải tâm phiền</i></p>
<p>7) Atlantic city, 31-09-2001 6 :00 AM <i>Hỏi : Làm người luôn luôn bị động tại sao?</i> Đáp : Thừa làm người luôn luôn bị động đó là luật tiến hóa chung, có động có thức có tiến, đó là dung điểm tu sửa</p> <p>Kệ : <i>Triền miên xây dựng tiến cơ mâu Giải tỏa phiền ưu tự tiến xuyên Trí tuệ phân minh đường giác thức Khai thông trí tuệ tự tâm hiền</i></p>	

THƯ TỪ LAI VẮNG

P N, ngày 30/1/2001

Kính thưa Đức Thầy !

Con tên là NTTM, 49 tuổi. Đầu tiên, con xin được đánh lễ Thầy trong tâm 3 lạy, để tỏ lòng thành kính biết ơn đấng minh sư đã tận tâm dìu dắt chúng con trên đường đời cũng như đường đạo !

Ồn Thầy cao như núi, sâu như biển, không biết lấy chi đền đáp, con nguyện dốc lòng hành pháp môn Vô Vi cho thật đúng đắn, để cải sửa tâm thân, giải tỏa những tật bệnh phiền ưu trong cuộc sống, thân tâm thanh nhẹ, ngõ hầu đóng góp cùng với Vô Vi, dựng xây nền móng vững chắc để càng ngày càng phát triển đi lên.

Kính Thầy, qua sự thành tâm tu học ngày hôm nay con cũng tạm hiểu được một phần giá trị của Thanh Quang trong khả năng hạn hẹp của mình. Qua những lời giảng dạy minh triết của Thầy, con đã thực thi hạnh yêu thương từ ái đối với gia cang, nhẫn hòa trong xây dựng, trung dung tiến hóa từ đời qua đạo. Con đã tự giải tỏa được phần nào nghiệp duyên phiền não của chính mình, mong rằng sự thành tâm đó sẽ giúp con tiến xa hơn để trở về với ánh sáng Đại Bi. Con ước mong hội ngộ cùng với Đức Thầy trong những lần chuyển tiếp ở tương lai, để được Thầy dìu dắt phần tâm linh con đi đến sự tiến hóa vô cùng tận !

Hôm nay, con kính dâng lên Đức Thầy bài thơ nói lên tâm lành ngộ đạo cùng đấng minh sư !

Đạo tâm bừng sáng, minh minh lý
 Giao cảm không ngưng, tiến tiến trình
 Quy nguyên tự thức hòa chơn ý
 Pháp giới hành thông tự chứng minh
 Thanh quang huyền diệu, linh linh diệu
 Khai mở tâm minh, định định phân
 Niết bàn hiển lộ, minh minh chiếu
 Khai sáng huyền minh, ánh nhiệm mầu
 Bước bước hành thông đạt ý sâu
 Pháp giới môn huân, thỏa nguyện cầu!

Kính bái,

Con,

NTTM

Montreal, ngày 7/8/2001

TM,

Thầy vui nhận được thơ con đề ngày 30/1/2001 được biết tâm con thật sự được tiến hóa từ đời lẫn đạo, tự phá mê phá chấp, nguyên lý sẽ hội tụ tốt đẹp ở tương lai, thực hành chánh pháp dẫn thân tận độ quần sanh, hành như không hành, tâm yên và bất động, tự giải quyết bất cứ chuyện gì xảy đến. Tình thương sẽ tiến triển và tận độ ở tương lai, tu để tự cứu và ảnh hưởng người kế tiếp.

Đọc thơ này con càng thấy rõ đường lối của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thật sự xây dựng cho chung, hạnh đức sẽ được dồi dào và sáng suốt.

Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương sĩ Hằng

Vĩ Kiên

THÔNG BÁO CỦA ĐẶC SAN VÔ VI

Đặc San Vô Vi thành tâm cáo lỗi cùng quý bạn đạo và độc giả bài Địa Lý Bát Trạch phần 1 của **Bảng Ấn Địnhh Mạng Theo Bát Quái** trang 100 ĐSVV số 9 đã in sai cột nữ từ năm Quý Dậu 1933 đến năm Ất Ty 1965. Xin quý bạn đạo và độc giả vui lòng điều chỉnh lại theo bản đính chính sau đây:

Sai

Năm Âm lịch	D. lịch	Nam	Nữ
Quý Dậu	1933	Tốn	Cấn
Giáp Tuất	1934	Chấn	Càn
Ất Hợi	1935	Khôn	Đoài
Bính Tý	1936	Khảm	Cấn
Đinh Sửu	1937	Ly	Ly
Mậu Dần	1938	Cấn	Khảm
Kỷ Mẹo	1939	Đoài	Khôn
Canh Thìn	1940	Càn	Chấn
Tân Ty	1941	Khôn	Tốn
Nhâm Ngọ	1942	Tốn	Cấn
Quý Mùi	1943	Chấn	Càn
Giáp Thân	1944	Khôn	Đoài
Ất Dậu	1945	Khảm	Cấn
Bính Tuất	1946	Ly	Ly
Đinh Hợi	1947	Cấn	Khảm
Mậu Tý	1948	Đoài	Khôn
Kỷ Sửu	1949	Càn	Chấn
Canh Dần	1950	Khôn	Tốn
Tân Mẹo	1951	Tốn	Cấn
Nhâm Thìn	1952	Chấn	Càn
Quý Ty	1953	Khôn	Đoài
Giáp Ngọ	1954	Khảm	Cấn
Ất Mùi	1955	Ly	Ly
Bính Thân	1956	Cấn	Khảm
Đinh Dậu	1957	Đoài	Khôn
Mậu Tuất	1958	Càn	Chấn
Kỷ Hợi	1959	Khôn	Tốn
Canh Tý	1960	Tốn	Cấn
Tân Sửu	1961	Chấn	Càn
Nhâm Dần	1962	Khôn	Đoài
Quý Mẹo	1963	Khảm	Cấn
Giáp Thìn	1964	Ly	Ly
Ất Ty	1965	Cấn	Khảm

Đúng

Năm Âm lịch	D. lịch	Nam	Nữ
Quý Dậu	1933	Tốn	Khôn
Giáp Tuất	1934	Chấn	Chấn
Ất Hợi	1935	Khôn	Tốn
Bính Tý	1936	Khảm	Cấn
Đinh Sửu	1937	Ly	Càn
Mậu Dần	1938	Cấn	Đoài
Kỷ Mẹo	1939	Đoài	Cấn
Canh Thìn	1940	Càn	Ly
Tân Ty	1941	Khôn	Khảm
Nhâm Ngọ	1942	Tốn	Khôn
Quý Mùi	1943	Chấn	Chấn
Giáp Thân	1944	Khôn	Tốn
Ất Dậu	1945	Khảm	Cấn
Bính Tuất	1946	Ly	Càn
Đinh Hợi	1947	Cấn	Đoài
Mậu Tý	1948	Đoài	Cấn
Kỷ Sửu	1949	Càn	Ly
Canh Dần	1950	Khôn	Khảm
Tân Mẹo	1951	Tốn	Khôn
Nhâm Thìn	1952	Chấn	Chấn
Quý Ty	1953	Khôn	Tốn
Giáp Ngọ	1954	Khảm	Cấn
Ất Mùi	1955	Ly	Càn
Bính Thân	1956	Cấn	Đoài
Đinh Dậu	1957	Đoài	Cấn
Mậu Tuất	1958	Càn	Ly
Kỷ Hợi	1959	Khôn	Khảm
Canh Tý	1960	Tốn	Khôn
Tân Sửu	1961	Chấn	Chấn
Nhâm Dần	1962	Khôn	Tốn
Quý Mẹo	1963	Khảm	Cấn
Giáp Thìn	1964	Ly	Càn
Ất Ty	1965	Cấn	Đoài

Ban biên tập ĐSVV kính mong quý bạn đạo và độc giả thông cảm và tha thứ cho. Chúng tôi sẽ đăng lại những đính chính trong ĐSVV 10.

Kính bái,

BBT ĐSVV

Tây Úc ngày 5 tháng 12 năm 2001

DŨNG HÀNH LỢI LẠC – ĐẠI HỘI QUI TÂM

DŨNG mãnh trì tu thoát bể sâu
HÀNH nhơn dứt khoát lấp cồn dâu
LỢI ta, lợi chúng, bình tâm ngộ
LAC đạo, lạc đời, ý chí sâu
ĐẠI dũng, đại từ, quyền tận độ
HỘI đồng, hội nghị, hiệp chung tàu
QUI y Phật Pháp hồi nguyên bốn
TÂM đức Vô Vi, đức nhiệm mầu

Mầu nhiệm vô vi kỳ Đại Hội
Dũng tiến hành mở lối qui nguyên
Tiếp thu Pháp Lý chơn truyền
DISNEY MAGIC, Phật Tiên đưa đường

Lợi thứ nhất: thiên nhiên ưu đãi
Khách năm châu hội lại trên tàu
Hành trình dũng tiến, tu mau
Trời ban cho hưởng một màu Vô Vi
Tàu MAGIC DISNEY vượt biển
Biển trong xanh, lối tiến huy hoàng
Thời gian cùng với không gian
Tâm vô quái ngại, tánh càng thanh thoi
Đại tự nhiên, bầu trời thanh thoát
Tiểu tự nhiên, tâm đức sở hành
Qui Phật, qui Pháp, qui thanh
Dũng hành bất luận, bất tranh sự đời
Ngó lên cao “Tinh Trời” vô lượng
Trở vào tâm, hưởng thượng thanh cao
Điển lược, tâm thức dồi dào
Mặt mày rạng rỡ, đẹp màu vô vi
Hương thiên nhiên trong kỳ Đại Hội
Tiếp thiên nhiên mở lối tiến hành
Trời xanh xanh, biển xanh xanh
Con thuyền Bác Nhã lướt nhanh nhẹ nhàng
Biển sóng gợn, biển càng xinh đẹp
Tâm lặng yên thọ phép hạo nhiên
Ngày đêm thường trụ cõi thiên
Trăm ngàn hành giả gieo truyền Phật TÂM

Lợi thứ hai: ân thâm diệu vợi
Hội Tâm Linh tiến tới huy hoàng
Trời cao ban bố điển quang
Độ hồn nhơn loại vào hàng Phật Tiên
Người biết hưởng ân Thiên mầu nhiệm
Chí tâm thành tìm kiếm lý chơn
Lưu thanh, khứ trước, qui hường
Thiền gia, cư sĩ nghe đồn thiêng liêng
Người hành đạo tâm thiền nhưt quán,
Diệt tánh phàm sáng lạng hồn linh,

Cảm thông Tạo Hóa chí tình
Dưỡng nuôi, giáo hóa nguyên linh cõi trần
Hội Nhơn Hiền tu thân luyện kỹ
Dũng tiến hành ý chí thanh cao
Tiếp thu thanh điển dồi dào
Người biết tự lập Trời trao Pháp Quyền
Hội qui nguyên, Thần, Tiên, Phật, Thánh
Đồng biểu dương đạo hạnh độ trần
Hồn linh tiếp xúc thiên linh
Một kỳ tiến hóa, muôn nghìn tiếp thu
Ngày thiện sĩ châu du khắp chốn
Chính thời kỳ hỗn độn trần gian
Xét suy cơ cuộc hành tàng
Dũng hành tu tiến, muôn ngàn giá cao

Lợi thứ ba: đồng bào qui hiệp
Cùng tiên tu giải nghiệp trần gian
Linh Sơn cốt nhục lên đàng
Tâm khai, ý giải, phát quang tinh thần
Trò gặp Thầy láng láng cảm kích
Bạn gặp bạn thỏa thích tâm tình
Hạnh Tiên, nét Phật tươi xinh
Miệng hoa nhả ngọc, tâm tình vẻ vang
Người người nói, người càng tinh tấn
Người người nghe, phẫn chấn tâm tu
Lương tri giải tỏa mê mù
Con thuyền Bác Nhã châu du độ trần
Trẻ cùng già tinh thần rạng rỡ
Gái như trai miệng nở Hoa Đàm
Khai tâm, tâm hiệp cùng tâm
Triển khai thanh điển, tánh phàm tận tiêu
Hội thiên lạc còn nhiều lợi ích
Mỗi người tu bí tích xét suy
Tâm linh bốn biển hiệp qui
Đò Tiên, Đạo Phật, trường thi đại đồng
Xin chớ quên trần hồng cõi tạm
Hãy lánh xa bẫy cạm trần gian
Dũng Hành Lợi Lạc muôn ngàn
Phật Trời tận độ Linh Quang thoát trần

Trần gian cõi tạm đến rồi đi
Cuộc sống trăm năm có nghĩa gì
Nhân quả trả vay, không lối thoát
Mau mau tâm Pháp Lý Vô Vi

Vô Vi Pháp Lý dạy tu hành
Giải thoát nghiệp trần, thoát tử sanh
Giải khổ bản thân mau tiến hóa
Muôn năm tự toại cõi hằng sinh/
California, ngày 15-11-2001
Thanh Huệ Sơn

BẠN ĐẠO VIẾT

Hết Đại Hội Dững Hành hay là Tinh Thần Phục Vụ

Mới đó mà được một tháng kể từ ngày bế mạc Đại Hội Dững Hành. Cái dư âm còn quyến luyến trong lòng mọi người với bao nhiêu hạnh phúc khi được gần Thầy gần bạn. Duyên lành tái ngộ.

Hết Đại Hội này rồi mơ ước Đại Hội năm tới để cùng hưởng thanh quan điển lành mà Thượng Đế ân ban khi Quần Tiên hội tụ.

*Tu là cội phúc,
Tình là giây oan.*

Tôi nói ai cũng là Tiên cả vì khi tu mà thấy tâm hồn thơi thới bỏ mặc sự đời, an lạc cõi lòng thì đều là Tiên cả. Tiên tại thế mà. Hi hi. Bạn không đi dự Đại Hội thật là bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở. Nói thế chớ tùy hoàn cảnh. Nếu không có duyên lành và phúc đức, ngàn năm tu luyện cũng như không. Bạn hỏi tôi: Đi Đại Hội có gì vui không? Kể nghe. Tôi xin thưa: Vui lắm, hạnh phúc lắm, hạnh phúc hơn cái hạnh phúc tầm thường khác vì chính giờ này là giờ Điểm Đạo.

*Điểm đạo hành trang giọt máu đào
Khép mình trong chốn động hoa màu
Lở cười lở khóc quên nguồn cội
Biết tỏ cùng ai chuyển "trễ tàu".*

Còn gì sung sướng cho bằng khi được gặp gỡ mỗi năm một lần nhìn những khuôn mặt thân thương còn hơn anh em ruột thịt. Ai cũng hơn hở trong lòng không còn phân biệt già trẻ lớn bé. Ngay cả các vị bệnh tật tàn phế cũng tiêu tan khổ đau khi đến Đại Hội. Tất cả như mở cờ trong bụng. Hớn hở ở trong lòng.

Rồi thì:

*Vẫn đến vẫn đi và vẫn tiến
Bao nhiêu Đại Hội bấy lần vui.*

Câu thơ con cóc mà tôi nhai đi nhai lại và ngẫm nghĩ cười thầm một mình. Khi về tôi học hỏi được một chỗ là nhờ có Đại Hội hàng năm mà chúng ta mới được gần Thầy vì lúc này Thầy không thể đi thăm từng nhà từng người để thuyết giảng như những thập niên 80 khi Thầy còn trẻ nữa. Và những duyên may của thời gian đó không còn nữa mà hồi tưởng lại thấy tiếc rẻ vô cùng. Vì có biết bao lời giáo huấn vàng son khi chúng ta được tận hưởng giây phút thiêng liêng đó. Chính gia đình tôi cũng được hưởng hồng ân của Đấng cha lành là được Thầy đến giải tỏa: dẹp bỏ tự ái để quay về với chính mình mà thức tâm tu tỉnh giống như Tam Tạng thỉnh kinh.

Sự học hỏi vô cùng của chúng ta ở Đức Thầy đó là đức tính nhịn nhục và cần mẫn, thật sự đem khí giới tình thương và đạo đức xâm chiếm toàn cầu. Dù bao gian lao khổ cực vượt bao trở ngại vẫn dững hành trên đường giác ngộ chúng sinh. Chúng sinh là những tội hồn chưa hoàn tất còn ham ăn ham ngủ như tôi đây. Giảng hoài chưa vô óc bao nhiêu, còn sân si mê trần tục chưa thoát vòng lục tục. Phải dùng Âm Ba Đại Hồn mới trị nổi chúng sinh ngu muội, và giác ngộ trước giờ phút lâm chung để mong về cõi vô sinh bất diệt, chốn niết bàn vĩnh cửu. Ha! Ha! Ha! Chúng sinh chưa thức giác vì chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hà hà hà. Thôi dẹp đi cái ý mã tâm viên để quay về với chính mình mà tu tâm dưỡng tánh.

Kể ra trên chuyến tàu bát nhã đó tôi học hỏi rất nhiều. Đó là một chiếc tàu do hãng tàu của ông Walt Disney sáng lập. Thế giới của trẻ thơ, mà ông Walt Disney đã tìm ra chú chuột Mickey và con vịt Donald

cùng những chuyện thần tiên khuyến khích trẻ em ở hiền gặp lành như Cinderella và Bạch Tuyết và 7 chú lùn mà ai cũng có thể biết. Và nhiều câu chuyện khác mà cho tới già tôi vẫn còn mê. Đó cũng là một vị tiên giáng trần cứu thế để cho thế giới trẻ có một căn bản về đạo đức. Lần này chính Đức Thầy đã chọn chiếc tàu này để đưa chúng ta đi vào Đại Hội trong thiên niên mới. Thật là vô cùng ý nghĩa.

Còn nữa, đẹp quá các bạn ơi khi chúng tôi được xuống những đảo đẹp như tiên, có cây xanh trái ngọt chim lành và biển xanh, cát trắng trời cao lơ lửng từng khóm mây trắng lững lờ. Trên đảo có nhiều cây hoa lạ chưa từng thấy. Có hoa Tigone hai sắc và hoa phượng nở đỏ rực giống như Việt Nam. Hoa phượng ở Việt Nam báo hiệu cho mùa hè nhưng hoa phượng ở đây nở vào tháng 11 Tây. Mới biết quyền năng của Thượng Đế muốn cho một loài hoa mà nở ở chỗ nào tùy theo hoàn cảnh đất đai nóng lạnh ở đó. Cũng ví như ta có thể hiện diện ở đâu trên quả địa cầu này. Chỉ có một điều mà không ai biết được là sau khi chết là sẽ về đâu?

Tu đi anh, tu đi em

Tu đi, tu đi rồi sẽ biết sẽ trở về đâu.

Trên tàu có nguyên một thế giới thần tiên và sống động, nhất là mở thức hòa đồng vì đoàn tùy tùng của tàu gồm 56, 57 quốc gia. Họ sống có trật tự, không phân biệt màu da, tổ quốc, nhân chủng. Họ vui vẻ phục vụ cho chúng ta trong nền hòa bình chân chính không chia rẽ kỳ thị chiến tranh. — họ người tu chúng ta nên học hỏi sự phục vụ tối đa gần như 24/24. Mà phục vụ rất đặc lực trong kỹ luật tình thương và giúp đỡ tận tình. Không phải tiền bạc là quý mà tinh thần đoàn kết của mấy chục quốc gia trên chiếc tàu này mới là quý. "Thế giới đại đồng". Ai cũng công nhận điều này. Đó là sự thật.

Còn nữa, trong chuyến đi này có bác Bảy là anh ruột của Thầy, và bà H mà ông H có công đem pháp lý Vô Vi phổ biến cho quần chúng ở Việt Nam trong thập niên 70 qua những quyển Tôi Tầm Đạo. Nhờ đó mới có kẻ giác ngộ tầm chơn sư như ngày nay chở đầy một chiếc tàu này toàn là các bậc chơn tu. Lòng xúc động giữa tình huynh đệ của Đức Thầy mà sau hàng chục năm ly biệt. Nay gặp lại anh, Thầy không cầm giọt nước mắt khiến bạn đạo ai cũng mũi lòng. Mặt dù đã dứt khoát thất tình lục dục nhưng tình thương bao la cũng còn. Như đại dương đang ôm ấp chiếc tàu mà trên tàu có bao sinh linh đang tìm về bến giác. Lành thay! Lành thay!

Rồi những ngày hạnh phúc tiếp diễn qua những ngày sống chung trên tàu chia xẻ sinh nhật của Đức Thầy có đoàn múa lân, múa võ đem hết tài năng phục vụ để giúp vui cho mọi người. Lại có bánh sinh nhật và rượu champagne do 2 bạn vợ chồng Ái Tuyết bưng bánh ra đem mời từng người. Hoan hô tinh thần phục vụ của 2 bạn và thâm cảm ơn tất cả quý vị ban tổ chức Đại Hội, ban vận chuyển địa phương Orlando, ban chuyển âm, ban nhạc, ban Thiên Ca, ban biên tập Đặc San Vô Vi, ban phát tâm công quả CD và kinh sách của T/Đ Thiên Thức, và ban tặng áo thun Đại Hội nói chung đều là có tinh thần phục vụ tối đa của người tu đúng như 10 điều tâm niệm của Đức Thầy. Mặc dù thời buổi khó khăn trên chuyến đi vận nẻo qua bao sự kiểm soát của phi trường rất vất vả rồi cuộc cũng mang đến tay từng bạn đạo những món quà quý giá đầy tình thương và đạo đức. Chỉ có tình thương chân thật mới làm được như vậy. Quý hoá thay! Và Đêm Thiên Ca năm nay vắng bóng nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Thầy nói cảm tưởng ca ngợi và chúc tụng Nhạc Sĩ đa tài này. Chắc có sự hiện diện vui vẻ của anh. Tôi nhớ anh có viết bài hát: Tôi đi tìm anh, nói về anh lính chiến.

Anh ơi! Bây giờ anh ở đâu?

Góc biển hay là rừng sâu?

Anh ơi bây giờ anh ở đâu?

Biên cương hay nông trường?

Xóm làng đêm ngày nhớ anh từng phút lại từng giây.

Tôi xin đổi:

Anh ơi! Bây giờ anh ở đâu?

Thiên thai hay thiên đàng?

Bạn đạo cùng Thầy nhớ anh từng phút và từng giây.

Và cảm động khi nghe con anh Thi Thi nói về cha mình và các ca sĩ lên tâm tình những kỷ niệm của họ với Hoàng Thi Thơ. Thanh Lan, Thanh Tuyền, Mai Lệ Huyền ai cũng giọt vắn giọt dài khóc thương cho anh. Mới đó mà đã ra người thiên cổ. Cả người đời người đạo ai cũng xót xa trong lòng. Mặc dù chết chưa hẳn là hết...

Cuộc vui nào cũng tan, ngày chia tay lại đến.

*Hoa nở để rồi lại tàn,
Trăng tròn rồi lại khuyết.
Bèo hợp rồi lại tan,
Người tậu rồi xa cách.*

Giã biệt Thầy và bạn. Hẹn lại Đại Hội năm tới nếu không gì trở ngại sẽ gặp nhau trong niềm vui vô tận của Tết Vô Vi với đề mục: Khí Giới Tình Thương

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc, tu hành tinh tấn.

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Vô Kiên Phật
Vạn Vật Thái Bình

Thanh Tịnh Mai
Viết tại Cali
12-02-01

Tưởng Niệm Đức Tổ Sư Đổ Thuần Hậu

Đường về Quê còn xa với vợ
Vấn bước tu hành con không ngại gian nan
Tâm đường tu con miệt mài trong đêm tối
Với tâm thành Thầy Tổ chứng minh.

Sáng Chúa Nhật, 11- 25- 01 chúng tôi đến Thiền Viện Vô Kiên để Tưởng Niệm ngày giỗ Đức Tổ Sư Đổ Thuần Hậu, đến nơi thì xe đả đậu đầy áp trên sân Thiền Viện, Trời lúc này hơi lạnh nhưng trong sáng, bạn đạo tấp nập kéo về có người đả đến từ hôm qua.

Như mọi năm vẫn với vẻ trang nghiêm bạn đạo mỗi người một việc giúp lo cho Thiền Viện.

Anh Võ Anh Kiệt Hội Phó của HAHVVHK mời bạn đạo vào phòng họp để học mục Bé Tám, rất đông bạn đạo tôi cũng không đoán được là bao nhiêu, có Thiền Đường Thanh Hòa San Diego, Thiền Đường Thiền Thức, Thiền Đường Hạnh Đức, Thiền Đường Lưu Tâm thấy có thêm vài bóng dáng bạn đạo mới vào tu còn đang e ngại (cũng giống như tôi trước đây).

Anh Kiệt người điều khiển chương trình ra câu hỏi của Thầy, bạn đạo tham gia rất hào hùng và tràn đầy niềm tin nơi đạo, Bạn Đạo thi nhau đưa những ưu và khuyết điểm để tu học tiến bộ hơn, tôi thấy có vài bạn đưa thêm những thuyết của những Đạo khác, như Phật Giáo, Cao Đài Giáo ... tuy nhiên hôm nay là ngày Giỗ của Ông Tư, Ngài đả khổ công tìm kiếm và chứng thật để cho ra đời

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, và tôi cũng nhớ đến bài thơ của ông Tư, hình như Ông đã đoán ra được có ngày hôm nay.

(Một đoạn trong Sấm Tu Hành)
 Tám mươi Hậu đả Sấm ra
 Thích Ca truyền pháp Di Đà truyền khoa
 Từ đây giác ngộ phân qua
 Các bạn phải nhớ khoa này Vô Vi
 Từ đây pháp lý gắng ghi
 Pháp môn rành rẽ Di Đà truyền khoa
Môn nào môn nấy có khoa
Bạn đừng lầm tưởng chung khoa lạc đường
 Khoa học Huyền Bí chủ trương
Học thời Ấn Chứng mới tưởng giả chơn
 Luyện Đạo suy xét thiệt hơn
 Trí tâm tu luyện như đờn lên giây
 Học Đạo đừng thói tà tây
Nghe đâu đi đó không Thầy không Ta
 Rồi đây xác thác ra ma
Chuyên môn thi nói bỏ ra Đạo Mầu
 Đạo nào môn nấy cơ cầu
 Học thời ráng giữ chớ sầu chớ lo....

Hy vọng các bạn nghiên cứu cho kỹ, để không phải tranh cãi nhau.

Đến giờ Thiên chung, anh Hội Trưởng HAHVVHK qua phòng Thiên Nữ và nói " Ngày hôm nay là ngày giỗ Đức Tổ Sư, người đã sáng lập PLVVHKHBPP, nên khi chúng ta Thiên nên hướng tâm về Đức Tổ Sư để tưởng nhớ Ngài", tất cả bạn đạo cùng hướng về và buổi Thiên ngày hôm nay tràn đầy Thanh Quang nhẹ nhàng và ấm áp.

Buổi hợp nào cũng có hợp rồi tan, chúng tôi chia tay, trên đường về mà toàn thân lâng lâng, nói thêm gì cũng là ba chữ "Quá Thanh Nhe"ỳ.

Bài viết xin chia sẻ cùng với bạn đạo khắp nơi trên thế giới và cùng hướng tâm về Đức Tổ Sư ghi ơn.

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình.
 Đoàn Mộng Điệp (Nam California)
 Kính Bút.

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Xin Quý đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho bác đạo hữu Hồng Tỷ, sinh năm 1926, mất ngày 24 tháng 11 lúc 3 giờ tại Minnesota, là thân phụ của đạo hữu Trần Hồng Hoa tại Boston, được siêu thăng tịnh độ.

Xin chân thành cảm tạ

Thông Báo của Đặc San Vô Vi

Ban biên tập ĐSVV có nhận được số tiền bạn đạo và đọc giả đóng góp ủng hộ ĐSVV do anh Võ Anh chuyển giao như sau:

Lâm Cẩm Duyên(Melb)	\$50 AUD
Chị Toàn(Melb)	\$10 AUD
Chị Huệ(Melb)	\$20 AUD
Vù thị Tố Anh(Melb)	\$20 AUD
HAHVV Đức Quốc	\$300 DM
Tôn thị Kim Phượng	\$300 FRANC
Trần Mạnh Hùng	\$100 USD
Bạn đạo đóng góp qua chị Lê thị Ngọc	
Sương tại Đại Hội Dũng Hành gồm có:	
Chị Kim(Adelaide)	\$100 USD
Gia Đình Ánh Hồng(Cali)	\$100 USD
Trần Đình Long(USA)	\$100 USD
Thiên Đường Bruxelles(Bỉ)	\$100 USD
Ngô Muoi Leng(Paris)	\$100 USD
Vô Danh(LA)	\$50 USD
Enga thị Mật	\$100 USD
Tùy hỷ tại Đại Hội Dũng Hành	\$40 CAD
	\$50 AUD
	\$897 USD

ĐSVV thành thật cảm ơn sự hảo tâm và đóng góp của tất cả các bạn đạo và đọc giả để ĐSVV có phương tiện tiếp tục phục vụ.

Kính bái,

Ban Biên Tập ĐSVV.

Tây Úc ngày 7 tháng 12 năm 2001.

