



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI..ORG

Số 344

ngày 3 tháng 2 năm 2002

Tờ báo hằng tuần ĐIỆN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

THƠ NGỎ

Tự Thức

*Tự thức chơn hồn qui Phật Pháp
Hành thông đời đạo qui nguyên bản
Phân minh trước thanh càng thêm tốt
Dứt khoát, tâm linh cảm thức an*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 01/12/01 đến 07/12/01

Copyright 2002 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Hỗ trợ tâm linh hữu ích gì không?
- 2) Triển vọng do đâu hình thành?
- 3) Sự lưu luyến do đâu hình thành?
- 4) Thực hiện công phu sửa chính mình là sao?
- 5) Thông thiên văn đạt địa lý có hữu ích gì không?
- 6) Ở đời thiếu sáng suốt có hại không?
- 7) Nghiệp lực chuyển hóa bằng cách nào?

<p>4) Atlantic city, 01-12-2001 3 : 00 AM <i>Hỏi : Hỗ trợ tâm linh hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa hỗ trợ tâm linh rất hữu ích</p> <p>Kệ : <i>Tâm không dấy động một lòng tu Thức giác tâm tu tự giải mù Qui hội chơn hồn tâm tiến bước Khai thông trí tuệ tự trùng tu</i></p>	<p>2) Atlantic city, 02-12-2001 8 : 20 AM <i>Hỏi : Triển vọng do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp : Thừa sự triển vọng do sự dày công hình thành</p> <p>Kệ : <i>Thực hành triển vọng trí tâm minh Từ bi mở rộng tự phân hình Mê lầm không có gieo duyên tốt Thực hiện công phu cứu chính mình</i></p>
<p>3) Atlantic city, 03-12-2001 1 : 05AM <i>Hỏi : Sự lưu luyến do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp : Thừa sự lưu luyến do tâm đã hình thành</p> <p>Kệ : <i>Lưu luyến liên hồi cũng do tâm Tập quán do tâm tự tái tâm Thử thách chính mình duyên đạt thức Trần tâm tạo nghiệp chẳng sai lầm</i></p>	<p>4) Atlantic city, 04-12-2001 1 : 10 AM <i>Hỏi : Thực hiện công phu sửa chính mình là sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa thực hiện công phu hồn tiến bước</p> <p>Kệ : <i>Giải tỏa phiền ưu tự tiến thân Qui nguyên trình độ sáng tinh thân Chào đời rõ rệt duyên thành đạt Rắc rối không còn uẩn chuyển phân</i></p>
<p>5) Atlantic city, 05-12-2001 11 : 20 AM <i>Hỏi : Thông thiên văn đạt địa lý có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa thông thiên văn đạt địa lý rất hữu ích cho người tu thiền</p> <p>Kệ : <i>Khai thông trí tuệ tự phân minh Đường đạo đường đời cứu chính mình Thức tỉnh chơn hồn tự giác minh Qui nguyên đời đạo thông chơn hình</i></p>	<p>6) Atlantic city, 06-12-2001 9 : 30 AM <i>Hỏi : Ở đời thiếu sáng suốt có hại không?</i></p> <p>Đáp : Thừa ở đời thiếu sáng suốt rất có hại</p> <p>Kệ : <i>Thiếu trí bất minh đường chơn giác Tự hành tạo khổ khó phân bàn Đường đời khó khổ gieo ác ý Cơ cực chính mình trí khó bàn</i></p>
<p>7) Atlantic city, 07-12-2001 10 : 30 AM <i>Hỏi : Nghiệp lực chuyển hóa bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp : Thừa nghiệp lực ẩn tàng trong qui hội</p> <p>Kệ : <i>Nhân quả diễn hành gieo nghiệp lực Thực hành không tiến khổ thân hình Gieo duyên ác hại thân không tiến Học hỏi không thành rất khó minh</i></p>	

THƯ TỪ LAI VẮNG

Sydney, ngày 14/8/2001

Thiền Đường Dũng Chí

Hỏi : Trong Led Weekly 319, câu hỏi số 5 : Điểm quả địa cầu có làm việc hay không ?

Đáp : Thưa điểm của quả địa cầu sẽ làm việc khi điểm có thặng dư.

Kệ : Điện năng phân giải chuyển quân bình

Diễn tiến phân minh rõ tiến trình

Quy nguyên một mối cần thăng tiến

Giải thông đời đạo rõ quân bình

Bạn đạo hỏi tiếp. Vậy chữ điện của quả địa cầu hiện nay có thặng dư hay không ? Hay điểm của quả địa cầu lúc dư lúc thiếu, và khi thiếu thì lấy điểm nơi đâu để trở về quân bình ? Và khi dư thì điểm của quả địa cầu sẽ làm việc để trở về quân bình thì phải ? Xin Đức Thầy minh giải. Cám ơn Đức Thầy.

A C, ngày 22/8/2001

Điện năng của quả địa cầu lúc nào cũng túc trực ở một bên xác phàm. Muốn đạt tới quân bình thì phải hành cho đúng pháp. Trời Đất có sẵn, tâm hành là cần thiết. Hành đúng thì không dư và không thiếu mới gọi là quân bình, mắt sáng mặt tươi thì sẽ có cơ hội đạt đạo.

Quý thương,

Lương sĩ Hằng

Vĩ Kiên

.....
Trung Tâm Vô Vi Washington

Cung Chúc Tân Xuân

TRUNG TÂM VÔ VI THỦ ĐÔ WASHINGTON - HOA KỲ

5909 WOODCUTTER WAY

COLUMBIA , MD. 21044

Tel: (410) 884-5356

E-mail: VOVIWASHINGTONDC@YAHOO.COM

WWW.VOVIMEDITATION.NET

Trước thêm năm mới Năm NHÂM NGỌ 2002

Toàn thể bạn đạo vùng thủ đô Washington

Thân mến gửi đến tất cả bạn đạo năm châu lời cầu chúc một năm nhiều sức khỏe ,thân tâm an lạc,tu hành tinh tấn,cùng với gia quyến được nhiều hạnh phúc,an khang, thịnh vượng.

Nhân đây,chúng tôi xin được thông báo quyển sách đặc biệt Vấn Đạo Hành Thiền tuyệt đẹp đã được phát hành.Và đang lần lượt gửi kính biếu theo danh sách đã được gửi đến.

Danh sách những quyển sách quý Trung Tâm VôVi Thủ Đô Washington hiện đang có :

Tôi tâm đạo (Hồ văn Em)

Thượng đế Giảng Chân Lý

Phần Thực Hành Phương Pháp Công Phu

Phép Xuất Hồn (Đỗ Thuần Hậu)

Đời Đạo Song Tu (Đỗ Thuần Hậu)

Kinh A Di Đà Chú Giải (Đỗ Thuần Hậu)

Diệu Phương Cứu Đời (Hoa Đà Tiên Ông)

Khai Ngộ Chân Lý (Lương Sĩ Hằng)

Vấn Đạo VôVi (Lương Sĩ Hằng)
 Địa Ngục Du Ký (Phật Sống Tế Công và Dương Thiện Sinh)
 Thiên Đàng Du Ký (Phật Sống Tế Công và Dương Thiện Sinh)
 Vấn Đạo Hành Thiền (Lương Sĩ Hằng)
 Tất cả đều được kính biếu miễn phí .
 Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình
 Kính bút,
 Võ Quang

BẠN ĐẠO VIẾT

Thiền Ca ra mắt tại Texas

Tôi đến Houston dự Nhạc Thiền
 Chung vui ý Đạo thật triền miên
 Dallas củng đồng Tâm tương ứng
 Bồ ích Đạo Đời cứu thế nhân

Vấn với sở thích hồn nhiên tôi đã với chút ít hành lý lên đường đi Texas để ủng hộ Thiền Ca ra mắt với Cộng Đồng Người Việt tại Houston và Dallas.
 Trên đường bay đã thấy hồi hộp vì máy bay nhồi lên nhồi xuống như xe đò ở VN gặp ổ gà, ai cũng hết hồn, đến nơi từ máy bay nhìn ra tôi liền cảm nhận một câu vọng cổ như sau mời các bạn thưởng thức:

Tôi đến Houston trong một buổi chiều không nắng ấm..., gió thổi từng cơn mà lạnh buốt ứ ứ u Tâm ừ.. Hồn. Trời mùa đông ừ đã lạnh lại còn.. . mưa lất phất làm dưng chân chiến sĩ, bởi tưởng rằng thời tiết như ở Cali... Hết.

Cho các bạn thưởng thức một câu thôi có cơ hội thì tôi sẽ viết thêm, đó là cái cảm giác khi đến Houston, tôi nói trong bụng chết rồi mưa kiểu này làm sao ai dám đến, nhưng đứng chờ một chút thì thấy có bạn đạo xuất hiện, chị nở nụ cười rất tươi và chúng tôi hồn nhiên và tự nhiên ra xe đi thẳng đến nhà hàng nơi Thầy và các bạn đang ăn tối, chúng tôi trên đường đi nói nhau đủ thứ chuyện vui, chị Loan nói, “xe kẹt kiểu này chắc lúc mình đến chỉ có dọn bàn thôi chứ trễ quá rồi”, rồi cùng nhau cười hện nhau ăn mì gói. Nhưng lúc đến nơi thì tiệc chỉ mới bắt đầu dọn, đúng là có lộc ăn.

Tôi đến chào Thầy và đã gặp lại những gương mặt quen thuộc, có bạn thì đã gặp hoài có bạn mấy năm rồi mới gặp lại và có bạn mới gặp lần đầu, nhưng tất cả nói cười vui vẻ như đã quen nhau từ kiếp nào.
 Thiền Đường Tứ Thông rất rộng lớn, chúng tôi mỗi người một sleeping bag ngồi thiền rồi ngủ luôn tại chỗ, thỉnh thoảng nghe tiếng mưa đổ rất mạnh, ở đây tôi thiền được rất lâu, rất thanh nhẹ. Hôm sau chúng tôi dậy sớm chuẩn bị quần áo chỉnh tề để tham dự ra mắt băng nhạc Thiền Ca, nơi đây là một nhà hàng lớn của Houston, rất nhiều bạn đạo đang lăng xăng tiếp đón quan khách của Houston trời lúc này trong sáng và ấm, có khoảng 300 quan khách và hơn 100 bạn đạo đã tham dự, những tiết mục của Thiền Ca rất sống động, và với sự hiện diện của Đức Thầy càng làm cho buổi nhạc tràn đầy niềm tin. Kinh sách được tặng ra rất nhiều. Đến gần bốn giờ là xong, chúng tôi cuốn gói đi thẳng về Dallas.

Hôm nay chúng tôi ở lại Thiền Đường Thông Hải ở Dallas, đây là Thiền Đường thứ hai ở Texas, rất rộng rất nhiều bạn đạo ở đây, qua kinh nghiệm của ngày hôm qua tôi đã âm thầm tìm một góc riêng để ngồi thiền vì bạn đạo thiền xong là sẽ nghe được đầy đủ âm nhạc tự nhiên, nào trống nào kèn, nào cựa nào kéo, không cần phải sợ buồn, cho nên tôi âm thầm chọn một chỗ “hơi vắng vẻ”, một điều làm tôi rất ngạc nhiên Tứ Thông đã nhẹ rồi Thông Hải còn nhẹ hơn nữa làm tôi chạnh nhớ bài thơ thuở nào:

Tâm tư lâng lâng nhẹ
 Lòng sung sướng tuyệt vời
 Hòa mình vào Điển Giới
 Hồn ta hết chơi với.

Thật vậy, các bạn có dịp nên viếng thăm, bạn đạo ở đây rất nhiệt tình, chúng tôi tận hưởng những buổi ăn ngon miệng, nhớ chị Phượng đứng suốt ngày nấu ăn, không kêu chị không đi ngủ, nhớ bạn đạo ra vào suốt đêm miệng luôn nở nụ cười, nhớ những tách trà quý giá thơm ngon, đúng là đêm không ngủ, nhưng vẫn nhẹ nhàng thoải mái lạ thường, nhìn đằng sau là Cóc của Đức Thầy thêm phần ấm cúng, còn gì bằng nữa.

Hôm sau chúng tôi dự buổi nhạc thứ hai, nơi đây là Hội Quán của Người Việt Quốc Gia, có thể chứa vài trăm người, lần đầu tiên Thiên Ca được ra mắt tại một trung tâm của Người Việt Nam, tôi vào trong thấy rất trật tự, ban nhạc đang chuẩn bị, ở ngoài kia Quan khách bắt đầu đến, lúc đầu bạn đạo còn có chỗ ngồi, một lúc sau thì bạn đạo tìm đường đứng hết, quan khách ở đây rất say mê nghệ thuật Thiên Ca, hôm nay Đức Thầy lại đích thân thuyết giảng, lúc Thầy lên diễn đàn tôi thấy ai cũng trầm trồ sắc tướng của Thầy nhất là mấy ông, tôi thấy người này kêu người kia to to nhỏ nhỏ, tôi cũng chẳng biết họ nói gì? và có một ông lên hỏi “ Pháp Lý Vô Vi có phải lấy từ thuyết của Lão Tử không ?””, Thầy đã giải thích tận tường Pháp Lý Vô Vi tự hành tự khai thác chính mình không bắt chước của ai, Thầy là người từ trong khổ, khổ khổ khổ mới tìm biên giới Phật Pháp, Thầy tưởng không sống đến ba mươi tuổi, nhưng hôm nay vẫn còn trực diện nơi đây, đây là một pháp tự thực hành để sửa tâm sửa tính của mình để xây dựng trật tự cho chính mình rồi ảnh hưởng người kế tiếp, Thầy đã tự vấn thân tự hành tự đạt rồi mới truyền lại trong hơn bốn mươi năm qua, rất cảm động, đây là Tâm quyết của Ông Tư và Thầy đã để lại cho đời Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, đây là một pháp thực hành tự cứu, không có ảnh hưởng gì với các Tôn Giáo khác, cả lý thuyết cũng không giống, các bạn nên lưu ý điều này vì thời gian gần đây một số bạn đạo vẫn còn ám ức tại sao Vô Vi không phải là Đạo như ý của họ, Vô Vi không phải là một Tôn Giáo, đây là một pháp thực hành tự cứu, tôi xin lập lại, cho nên khi vào Thiên Đường bạn đem lý thuyết của một Đạo khác ra giảng là sai rồi, Vô Vi có sẵn Vô Tự Chơn Kinh chỉ là bạn chưa muốn khai thác ra mà thôi, hoặc giả còn kẹt trong lý thuyết, thích nói chứ không thích hành.

Buổi nhạc hơn hai giờ đã xong, chúng tôi thấy từng người từng người ra, đi thẳng lại gian hàng kinh sách ai cũng hài lòng với cuốn sách Thực Hành Tự Cứu, và băng nhạc Thiên Ca cũ và mới, có bác đã có sách trên tay rồi còn trở vào xin cho người quen. Buổi văn nghệ thành công ngoài sức tưởng tượng, không khí đậm tình quê hương. Lần này đến Houston và Dallas tôi rất thỏa mãn trên con đường tâm đạo dù ngoài kia trời có Bão, Gió, Lạnh, dù ở thành phố không nhộn nhịp bằng Nam Cali, nhưng chứa đựng chơn tình của anh chị em nơi đây tâm điểm của tôi phát triển dữ dội khi về đến nhà, tôi hiểu được vì sao bạn đạo của Thiên Viện Quy Thức có thể thiền suốt đêm đến sáng, Điển không gặt được.

Rất cảm ơn một số bạn đạo thích đọc bài viết của Đoàn Mộng Điệp, tôi rất vui được dịp phục vụ cho các bạn, nói thẳng nói thật là chủ trương của bài viết tu bổ sửa chữa là chuyện rất cần, bài viết là căn cứ vào tâm điểm mà viết không ngại trang bài vẽ bởi lý thuyết, rất vui với những ý kiến đã đóng góp khích lệ bài viết và cùng nhau xây dựng.

Nam Mô A Di Đà Vạn Vật Thái Bình

Đoàn Mộng Điệp

Kính Bút

NGHĨ GÌ VỀ PHÁP LÝ VÔ VI ?

Cuộc sống bon chen hiện hữu đã khiến cho chúng ta quên đi nhiều việc, có những việc quan trọng mà ta cũng quên luôn như sức khỏe bản thân của chính mình.

Con người kiến tạo vật chất để có tiện nghi cho cuộc sống hưởng thụ. Nhưng con người tạo vật chất để rồi nô lệ vật chất, chết sống với vật chất nên vật chất đã làm chủ thể con người. Biết vậy nhưng người ta vẫn lao nhanh, thật nhanh để rồi tàn lụn cũng nhanh hơn. Chúng ta có trí thông minh nên tự hỏi mình đã vừa ý với cuộc sống này rồi, chúng ta có được ở mãi nơi đây để hưởng thụ không ? chắc chắn là không ! vì thầy đã dạy : chúng ta đến đây để du học một thời gian mà thôi, nhiều lắm là trăm năm rồi cũng phải ra đi. Vậy chúng ta đến đây để học những gì ? học những bài : chua - cay - mặn - đắng - ngọt - bùi, những bài học mắc cũng như rẻ đều phải nếm qua và hành qua. Thầy dạy : “Đến đây để học chứ không phải để hưởng thụ”, rồi khi ra đi thì đi lên hay đi xuống ? Khoa học tâm linh ngày nay cho chúng ta biết thật rõ ràng : có thanh có trược, có sáng có tối, có thiện có ác, có thiên đàng có địa ngục. Vậy chúng ta đi đâu ? ai cũng muốn đi lên và sợ đi xuống, nếu muốn đi lên thì

phải nhẹ vì chúng ta đều biết nhẹ đi lên làm trời, còn nặng đi xuống làm đất, mà muốn nhẹ để đi lên thì phải thanh lọc, khử trừ lưu thanh, mà muốn thanh lọc thì phải có pháp chứ không thể chỉ biết có giáo lý suông.

Con người ở đời cứ lao lách vào cuộc sống vật chất nên chỉ thấy đi xuống, người ta bất chấp mọi thủ đoạn, thủ thuật hoặc tâm thuật để lừa đảo hầu tom góp vật chất địa vị quyền lợi về mình, đến khi bị lâm nạn thì lại than tại sao tôi phải đau khổ như thế này? tại sao tôi bị tai nạn, bệnh tật ngặt nghèo, lâm vào hoàn cảnh cùng khó như vậy?... mà quên rằng trong quá khứ mình đã gieo rắc quá nhiều tội lỗi, chưa làm một điều thiện, chưa biết thương người và chưa gieo một chủng tử thiện lành nào cả, chỉ biết trách trời trách người mà không biết trách ta. Tìm hiểu ta mấy ai đã biết mình là ai ?

Ta là ai mà nay vui mai buồn, tại sao hiện hữu nơi mảnh đất phù sinh này ? lúc bệnh hoạn bị khánh tận nằm ì ra đó mới suy tư : tôi sắp đi rồi chẳng ? cuộc đời sao tẻ bạc và ngắn ngủi quá, xác thân này sắp phải bỏ rồi sao ? vậy còn gì ? Tất cả đều phải mất, vật chất giả tạm quá. Vậy mà từ lâu tôi xây dựng củng cố nó, giành giật lấy nó để rồi đành phải bỏ nó mà ra đi, thật là vô nghĩa quá !

Giờ thì tôi biết lo và biết sợ rồi, ồn ồn ào ào khi còn hơi thở, đến khi mất hơi thở thì đành buông xuôi, không còn độc tài gây hấn giành giật nữa . Vậy ai là người quản lý hơi thở của tôi để tôi đến tầng bốc, nình bọ, lo lót để tôi được giữ mãi hơi thở mong manh này, suy nghĩ cho cùng Thượng Đế không chịu ăn hối lộ mặc dù tôi là tỷ phú, là “ông kẹ” ở mặt đất này cũng đành phải ra đi . Và tôi hiểu muốn đi lên thì phải tự mình thanh lọc cả tâm lẫn thân chớ không thể nhờ ai thanh lọc giúp hoặc tu dùm cho tôi , vì trình độ không mua không bán được . Mà muốn thanh lọc thì phải có pháp, nói tới phương pháp thì thiếu gì phương pháp, ai cũng cho pháp của ta là hay, là số một ; đạo của tôi là chánh, giáo chủ của tôi là hạng nhất ; đạo của tôi có đến hàng trăm triệu tín đồ Đời đã lung tung giờ nghiên cứu qua đạo cũng rồi bời, cũng giành giật không khác gì cái chợ, biết tin ai dâ y ? Không tin ai cả, vì ngoài đời có xảo láo thì trong đạo cũng có lường gạt. Vậy phải làm sao ?

“Phải tin nơi khả năng sẵn có của chính mình”, tôi đã nghe Đức Vĩ Kiên nói như vậy. Người nói : “nếu bạn tin tôi, tôi sẽ lường gạt bạn, lợi dụng bạn, mà bạn phải quay về tin nơi khả năng sẵn có của chính bạn” , “ai nói cũng hay cả nhưng người không chịu thực hành là người đó không hay” “vô vi là hành đạo chứ không có giành đạo”. Ông này nói khác hơn những người tôi đã gặp và đã nghe, đi truyền pháp mà kêu người ta đừng tin mình, chính điều đó khiến tôi tò mò, tìm hiểu thêm. Thì đây là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - một pháp môn khử trừ lưu thanh , ở đây không có tổ chức tôn giáo, không có chính trị mà chỉ là một kỹ thuật thực hành nhằm đem đến sức khỏe và ổn định nội tâm cho hành giả. Mọi người đều bình đẳng với nhau, xem nhau như anh em, kể trước dặt người sau không có cảnh đê đầu cúi cổ áp chế nhau . Pháp là pháp chung, nếu ai chịu hành là pháp của người đó. Tự hành tự tiến chớ không lệ thuộc vào người khác, Đức Vĩ Kiên nói năm 1974 : “nắm lấy cái pháp mà tu chớ không phải ôm ông thầy, nếu ôm ông thầy rồi thầy chết thì bỏ tu sao ?”

Ai trong chúng ta cũng đều có một bản thể như nhau, có lập hiến hàng hoàng là một tuyệt phẩm của ông Trời. Ngài nắn sinh hình thể con người và cài đặt trong ta một khả năng tiềm ẩn như là một tiểu thiên địa, nhưng chúng ta chưa có cơ hội khai thác hết. Tổ chức trong ta mà khai mở hết thì ta hiểu biết hết bí nhiệm của càn khôn vũ trụ. Vậy phương pháp vô vi này có đáp ứng được kỹ thuật ấy chẳng ? Tôi bắt đầu suy nghĩ về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - một tân khoa của thời đại niêuwương này. Ai hành cũng được, không phân biệt màu da, chính kiến, trường phái, chi phái nào, ai cũng hít vô và thở ra mới sinh tồn và tiến hóa . Ở đây đã hệ thống hóa hơi thở để giải những độc khí tàn ẩn bên trong cho cơ thể khỏe mạnh, tâm linh phát triển .

Nhưng làm sao mình tin được ? vậy cứ hành h thử xem sao ? Bỏ vốn thì ít nhưng xem chừng có lời nhiều đấy, mới đầu chỉ cần ít vốn (thời gian chừng ½ hoặc 1 giờ) hành để xem kết quả, vì Đức Vĩ Kiên dạy “hãy tin nơi khả năng sẵn có của chính mình”, hành kết quả tới đâu tin tới đó . Tôi tìm đọc thêm những kinh điển của Pháp Lý Vô Vi và tìm cơ hội hỏi đạo với Đức Vĩ Kiên, càng vấn đạo và hành đạo càng sáng thêm vì Người biết quá nhiều, còn tôi thì càng lòi thêm sự đốt nát của mình . Càng hành càng khôi phục sức khỏe còn quý hơn vàng, là

đầu mối của mọi sinh hoạt khác . Tôi sửa bỏ được nhiều thói hư tật xấu như tứ đổ tường, tâm tánh thuần lương hơn .

Qua nhiều lần thử thách của Thầy và nhiều bài học đến tưởng chừng như mình không thể vượt qua, nhưng đêm công phu tốt và đã vượt qua . Hồi mới vào hành pháp, mục đích là cho có sức khỏe, sửa đổi tâm tánh còn chuyện đời là quan trọng ; hành một thời gian trí mở mới thấy chuyện đạo cũng quan trọng không kém chuyện đời, đời đạo ngang nhau. Nhưng giờ đây mình thấy chuyện đạo là cần thiết nhất còn chuyện đời chỉ là phụ , vì Thầy đã dạy : “chết cái đời mới thành cái đạo”. Tại sao Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp lại có khả năng biến chuyển hành giả từ người xấu trở nên tốt, người ác trở nên thiện và đưa người ta đến giải thoát. Vì khi hành thiền hành giả phải làm việc nhiều lắm.

Qua Soi Hồn : là phát huy chấn động lực cực động, khai chân kinh, sửa hệ não, mở thiên môn, mở khuyết bên trong. Con người có nhiều thói hư tật xấu, dù có ăn học đến bằng cấp gì đi nữa, nhưng thần kinh không ổn, không xây dựng tinh thần tự chủ thì phàm ngã lẩn lút, làm việc không có lương tâm. Nhờ Soi Hồn thần kinh ổn định chân ngã phát triển, làm chủ được hành động của mình và hiểu mình nhiều hơn . Mở thiên môn là chân tâm, xuất hiện nơi đây mới gọi là ly gia, giải thoát, còn chưa đi ra khỏi bản thể, tâm trần thì phải luân hồi, nhờ có Soi Hồn mới mở những bí huyết bên trong bản thể , thượng trí khai mở .

Qua Pháp Luân Thường Chuyển : lấy thanh điển của vũ trụ còn gọi là Lưu Ly Quang Phật vào thanh lọc bản thể cho sạch sẽ nhẹ nhàng, khai thông kinh mạch, ngũ khí triều ngưng, tam huê tụ đảnh. Nhờ Pháp Luân là pháp thủy tắm gội bên trong mới sáng gọi minh tâm, tâm minh mới thấy tánh : tánh trần mà sửa minh tâm – kiến tánh rồi triển miên trong thiền giác mới thành Phật được.

Qua Thiên Định : nhờ những chấn động lực cực động của hai pháp trên mà qua thiền dễ định hơn, có phải cực động là cực tịnh không ? mà thanh tịnh tức là cứu cánh của hành giả vì có thanh tịnh huệ mới phát. Đây quả là một báu pháp cho những ai muốn tu tiên trong thời đại này. Nói tới thiền mấy ai không ngại tẩu hỏa nhập ma, ở đây là một tân pháp an toàn cho hành giả hơn nhưng cực pháp, ở đây mở phần thượng bộ đầu trước, sau mở hỏa hậ đi lên có lối thoát an toàn hơn. Bộ đầu khai mở an toàn cho hành giả.

Có ba pháp báu nêu trên nên không bị tà xâm. Những động tác kê răng, lười co nhằm đóng khớp xương phía sau óc (cửa ngõ tà xâm), đường lối này chỉ niệm Phật chứ không gây hấn với ai . Nói tóm lại, pháp đã được Thầy Tổ, phòng ngừa mọi bất trắc cho chúng ta, nếu muốn cần nghiên cứu thêm. Kinh sách của pháp lý đã nhiều cộng thêm mấy ngàn cuốn băng cassette Thầy giảng là kho báu cho những ai muốn tu Pháp Lý Vô Vi học hỏi.

Điều chúng tôi viết nơi đây là khi nghĩ đến Pháp Lý Vô Vi thì chúng tôi vô vàn biết ơn Bề Trên các giới, cảm ơn Tổ, cảm ơn Thầy soi sáng pháp, cảm ơn những Huynh Tỷ đi trước làm gương soi cho tôi. Tôi cũng kính cảm ơn những bạn đạo công kích, bồi nhọ tôi mọi mặt, vì nhờ họ tôi tiến nhiều hơn, có cơ hội đo lường sự thanh tịnh của mình, và Thầy dạy : chúng ta phải lấy “khí giới tình thương” để đối ứng, chúng ta tu là trở về không động, mà muốn trở về thanh tịnh không động thì phải quên, quên trong minh triết, quên ngay tên kẻ đã đối xử không tốt với mình thì bề trên mới chứng tâm cho chúng ta.

Xin chân thành đảnh lễ tất cả và học hỏi nơi tất cả.

Cẩn bút

(15/01/2002)

THIÊN NGHI

THƠ

THIÊN VIỆN TỨC CẢNH QUI TÂM
(Thân tặng đạo hữu Thiên Nghi)

Thiền giác **Vô Vi** chuyển vận hành,
Viện đường **Pháp Lý** độ nhưn sanh,
Tâm minh biểu hiện lòng chơn thật,
Linh khiếu quát khai tánh trọn lành.
Tự tiến, tự tu kinh diệu nghĩa,
Cứu đời, cứu chúng, điển siêu thanh.
Khai màn đạo đức, hành tri giác;
Môn đệ đắc thành, đạo hiển danh.

Danh lam thắng cảnh, đượm màu thiền,
 Cây cỏ tươi màu, sắc họa nhiên,
 Tự giác, môn sinh lo tự độ,
 Giác tha, thiền sĩ, giác nhưn hiền.
 Chơn truyền diệu lý, bình tâm ngộ,
 Tánh mạng song tu, khai trí tuệ;
 Lên thuyền Bát Nhã phỉ tâm nguyên.

Tâm nguyên chánh trí dứt trầm luân,
 Tổ mặt Thiên Nghi việc đáng mừng.
 Đạo hạnh phi phạm, gương chánh giác,
 Chơn tâm thanh tịnh, đạo trường xuân.
 Siêu thiền truyền bá cùng năm cõi,
 Chánh pháp quang huy khắp chín tầng.
 Vô ngã thuần chơn hườn Phật tánh;
 Cuộc đời đạo lý tự canh tân.

Tân Pháp đạo truyền khắp Á Âu,
 Nhưn sanh tận tín, tận tâm cầu,
 Phật Tiên không ẩn nơi Tây - Vức,
 Thần thánh chẳng qua đỉnh thượng đầu.
 Sáu chữ Di Đà, cơ diệu pháp,
 Một câu Phật niệm lý cao sâu.
 Tinh chuyên luyện kỹ hồi linh giác;
 Phật pháp truyền ban lý nhiệm mầu.

Thiện Trung – Nguyễn Xuân Liêm
Hòa Hưng, ngày 01 tháng 01 năm 2002

Phiếu Ghi Danh

Đại Hội Khí Giới Tình Thương

Tại Wyndham Greenspoint Hotel, Houston, Texas

(Nhận phòng ngày 30 tháng 10, 2002 sau 3PM, và về ngày 5 tháng 11, 2002 trước 12 giờ trưa)

(xin điền mỗi người một phiếu, kể cả trẻ em)

Họ và Tên: _____

Địa Chỉ : _____

Thành Phố /Tiểu Bang: _____ Zip code: _____

Quốc Gia: _____

Thuộc Thiên Đường / HAHVV: _____ Quốc tịch: _____

Nam [] Nữ [] Tuổi: _____ Điện thoại: _____ E-mail/Fax: _____

Lệ Phí: 6 đêm khách sạn và 12 bữa ăn cho 3 ngày Đại Hội (ăn sáng, trưa, chiều), 1 ngày tham dự Thiên Ca (ăn sáng) và 1 ngày Lễ Mừng Sinh Nhật Đức Thầy (ăn sáng và ăn chiều) (Không bao gồm vé ủng hộ Thiên-Ca, chuyên chở đến hội trường Thiên Ca, ăn trưa và chiều ngày 3 tháng 11 và ăn trưa ngày 4 tháng 11, 2002 - ăn uống tự túc).

Quý ban có thể chọn 2 loại phòng:

King Suite: 1 giường King Size và 1 giường Sofa bed (full size) (Executive King Suite) có thể ở 3 đến 4 người lớn.

Double Room: 2 giường Full-Size, cho 2 người lớn và tối đa 2 trẻ em dưới 10 tuổi theo cha mẹ (Standard Double Room) hoặc 4 người lớn mảnh mai.

Khách sạn chỉ có 120 phòng King Suites. Chúng tôi sẽ ưu tiên cho quý ban ghi danh sớm. Trong trường hợp hết phòng King Suites, chúng tôi sẽ thông báo cho quý ban chọn phòng Double Room.

Lưu Ý: Hạn chót nhận đơn ghi danh đại hội là 15 tháng 8, 2002, hoặc sớm hơn nếu hết chỗ. Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ.

1) Ghi Danh Đại Hội :

Lê Phí người lớn: Chúng tôi xin đề nghị chương trình trả làm 2 lần để thuận tiện cho quý bạn. Tuy nhiên, phiếu ghi danh chỉ có hiệu lực khi quý bạn đã trả hết lệ phí.

	<u>Deposit # 1</u> Trước 1-4-2002	<u>Deposit # 2</u> Trước 15-8-2002	Lệ phí	Tổng Cộng
Phòng 4 người/ mỗi người	150 USD	375 USD	525 USD	
Phòng 3 người/ mỗi người	150 USD	425 USD	575 USD	
Phòng 2 người/ mỗi người	150 USD	510 USD	660 USD	
Phòng 1 người	300 USD	645 USD	945 USD	
			Tổng Cộng	

Lệ phí trẻ em dưới 10 tuổi: Tối đa 2 em dưới 10 tuổi ở cùng cha mẹ

	<u>Deposit # 1</u> Trước 1-4-2002	<u>Deposit # 2</u> Trước 15-8-2002	Lệ phí	Tổng Cộng
Phòng 4 người/ mỗi em	100 USD	285 USD	385 USD	
Phòng 3 người/ mỗi em	100 USD	335 USD	435 USD	
Tổng Cộng				

1. Chỗ ở trước và sau Đại Hội : Khách sạn Wyndham GreensPoint Hotel

(Ước lượng giá cho trẻ em vaụ ngồụi lờn)

	Đêm 28-10-02	Đêm 29-10-02	Đêm 5-11-02	Đêm 6-11-02	Tổng cộng
Phoụg 4 ngồụi/ mỗi người	25 USD	25 USD	25 USD	25 USD	
Phòng 3 người/ mỗi người	34 USD	34 USD	34 USD	34 USD	
Phòng 2 người/ mỗi người	50 USD	50 USD	50 USD	50 USD	
Phòng 1 người	100 USD	100 USD	100 USD	100 USD	
				Tổng Cộng	

Ghi chú : Tiền khách sạn chỉ bao gồm tiền phòng và thuế khách sạn (không có ăn sáng). Chúng tôi sẽ ưu tiên cho quý bạn ghi danh sớm trong trường hợp khách sạn hết chỗ.

Xin được sắp phòng chung với:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

3) Chuyển Vận :

Lưu Ý: BTC chỉ có thể đón bạn đạo từ phi trường George Bush Houston International Airport (IAH) về khách sạn kể từ ngày 29 và 30 tháng 10 năm 2002. Ngoài những ngày kể trên xin quý bạn sử dụng free shuttle của khách sạn.

Đến bằng máy bay: Phi trường Bush -Houston International Airport (IAH) (nên đi từng nhóm để dễ đưa đón)

Ngày đến _____ Giờ đến _____ Hãng hàng không _____ Số chuyến bay _____
 Ngày đi _____ Giờ đi _____ Hãng hàng không _____ Số chuyến bay _____

CHÚNG TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN GHI DANH TƯ TỨC CHO ĐẠI HỘI

Tất cả lệ phí tham dự Đại Hội xin trả bằng **DOLLARS Mỹ (\$US)**

International Money Order [] Postal money order [] hay Cashier's check

Phiếu ghi danh, chi phí đại hội và khách sạn xin gửi về:

Ban đạo tại Mỹ, Úc Châu, và Á Châu:

Money Order hay cashier's check xin đề tên: **VoVi Friendship Association of Northern California**

và gửi về địa chỉ: Mai Nguyen
P.O. Box 5234
Oroville, CA 95966, USA

Ban đạo tại Canada:

Money Order hay cashier's check xin đề tên: **VoVi Association of Canada**

và gửi về địa chỉ: Phan Cao Thăng
2922 Jolicoeur St.
Montreal, Quebec H4E 1Z3, Canada

Ban đạo tại Âu Châu:

Xin đóng tiền cho anh Dominique và gửi về địa chỉ:

Dominique Santelli – Thiên Viện Quy Thức (Sci VoVi)
220 Le Senaillet
74500 Publier, France

Liên lạc Ghi danh:

<u>Mỹ châu –Á-Úc châu:</u>	Xuân Mai	Tel: (530) 589-6972	Email: maioro@yahoo.com
<u>Canada:</u>	Phan Cao Thăng	Tel: (514) 367-3961	Email: aphancao@videotron.ca
<u>Âu Châu:</u>	Dominique Santelli	Tel: (0)(4) 50708355	Email: santelli.dominique@wanadoo.fr