



TUẦN BÁO  
**PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG**

2922 Jolicoeur St.  
Montreal - H4E 1Z3  
CANADA

Điện thư : [aphancao@videotron.ca](mailto:aphancao@videotron.ca)  
WEB: [WWW.VOVI..ORG](http://WWW.VOVI..ORG)

Số 355

ngày 21 tháng 4 năm 2002

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Thơ Ngỏ

**Dấn Thân**

*Dấn thân độ đời tâm thân giác  
Khai triển qui nguyên tự cảm hiền  
Tâm dục hại mình không lối thoát  
Bình tâm xây dựng đạt bình duyên*

*Kính bái,  
Vĩ Kiên*

**Mục Bé Tám từ 02/02/02 đến 08/02/02**

Copyright 2002 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

**Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận.** Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường**

- 1) Muốn bỏ tánh hư tật xấu thì phải làm sao?
- 2) Thần kinh bất ổn tại sao?
- 3) Chuyện nào là chuyện lớn?
- 4) Người tu trung kiên có hữu ích gì không?
- 5) Người tu thiền phản đạo tương lai sẽ ra sao?
- 5) Sự tương sanh là sao?
- 7) Tại sao ở thế gian lúc nào cũng có chiến tranh?

<p><b>1) Atlantic city, 16-02-2002 9: 00 AM</b>  <i>Hỏi: Muốn bỏ tánh hư tật xấu thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa muốn bỏ tánh hư tật xấu thì phải dứt khoát thực thi từ giai đoạn một thì sẽ khôi phục tập quán tốt</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Thực hành chánh pháp hằng ngày sửa  Dứt khoát tiến tu tự phải chừa  Xây dựng thành hình không chuyển xấu  Cứu mình giúp họ tự mình chừa</i></p>	<p><b>2) Atlantic city, 17-02-2002 5: 00 AM</b>  <i>Hỏi: Thần kinh bất ổn tại sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa thần kinh bất ổn tại vì tham dâm quá độ</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Thâu nhiều giải ít động trung tâm điển  Tạo khổ bất minh tự tạo phiền  Quyển luyến tình đời không chuyển tiến  Thành tâm phục vụ tự giao liên</i></p>
<p><b>3) Atlantic city, 18-02-2002 6: 20 AM</b>  <i>Hỏi: Chuyện nào là chuyện lớn?</i></p> <p>Đáp: Thừa chuyện bệnh hoạn là chuyện lớn</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Bệnh hoạn nghiệp lực chuyển tiếp động  Khổ tâm cực trí chạy lòng vòng  Liên hồi xoay chuyển gieo ác ý  Cực nhọc tâm thân lại tréo tròn</i></p>	<p><b>4) Atlantic city, 19-02-2002 2: 20 AM</b>  <i>Hỏi: Người tu trung kiên có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa người tu trung kiên hành pháp rất hữu ích cho tâm lẫn thân</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Trung kiên hành pháp trí tâm hòa  Giải giới phân minh tự thiết tha  Cảm giác chơn hồn qui một mối  Thành tâm tu luyện tự phân hòa</i></p>
<p><b>5) Atlantic city, 20-02-2002 5: 40 AM</b>  <i>Hỏi: Người tu thiên phần đạo tương lai sẽ ra sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa người tu thiên phần đạo tương lai sẽ bị hạ từng công tác, hưởng về dâm dục ác hại tâm thân</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Phản đạo tâm hành không bước tiến  Không hành không tiến chỉ thêm phiền  Đảo điên vọng động khổ triền miên  Uất khí tràn đầy chẳng có hiền</i></p>	<p><b>6) Monaco, 21-02-2002 2: 50 AM</b>  <i>Hỏi: Sự tương sanh là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự tương sanh là gặp nhau tự nhiên vui cười</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Tương sanh gặp gỡ thân bình hòa  Dễ dãi thâm tình càng cõi mở  Chuyển tiếp chung tình trong tỉnh thức  Thương yêu tha thứ cảm an hòa</i></p>
<p><b>7) Monaco, 22-02-2002 4: 20 AM</b>  <i>Hỏi: Tại sao ở thế gian lúc nào cũng có chiến tranh?</i></p> <p>Đáp: Thừa lúc nào cũng có chiến tranh vì lòng tham của loài người</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Lòng tham kích động tạo tranh giành  Khó khổ không hay tưởng đạt thành  Nhục nhã vô cùng tâm chẳng tiến  Khó thanh tạo trước tại tranh giành</i></p>	

---

**THƯ TỪ LAI VẮNG**


---

S T, ngày 13/9/2001

Thầy kính,

Thưa Thầy! Qua cuộc sống con cảm nhận sự đau khổ, sự gian truân trong sự sống. Con từ QN vào S T, con may mắn gặp được pháp nhờ các anh chị ở S T dìu dắt trên con đường tu học.

Thưa Thầy! Thầy ở quá xa cho nên con không thể nào đến thăm Thầy được. Con chỉ biết Thầy qua hình, nghe giọng Thầy băng. Khi Thầy giảng, lòng con thổn thức nhìn lại thấy con còn quá u mê tăm tối. Con viết thư này gửi đến để thăm Thầy, nguyện cầu Thầy sức khỏe dồi dào, trường thọ. Mong Thầy về Việt Nam để cho chúng con được gặp Thầy. Một ngày nào Thầy về, chúng con rất vui mừng như ngày hội.

Thưa Thầy ! Con mạo muội xin Thầy cho con xin lôgô để con đeo.

Con xin ngừng bút.

Con,

ĐTT

-----

*Atlantic City, ngày 19/11/2001*

*T T,*

*Thầy vui nhận được thư con đề ngày 18/9/2001 được biết con đang gặp phải sự thử thách của cuộc sống, con rất mong muốn được gặp Thầy, nhưng xa cách ngàn dặm không thể nào gặp, con chỉ nhớ hình ảnh và âm thanh giảng giải của Thầy mà tự tu, cần hành ráo riết, có xa cũng sẽ được gần.*

*Sau khi dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo băng giảng của Thầy, nội tâm sẽ tự đạt đến sự quân bình. Muốn tu Vô Vi phải học thuộc lòng 10 điều tâm niệm như sau :*

- 1) Nhịn nhục và cần mẫn*
- 2) Dứt khoát thất tình lục dục*
- 3) Tha thứ và thương yêu*
- 4) Nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa*
- 5) Bố thí và vị tha*
- 6) Đối đãi thật tâm và lễ độ*
- 7) Sống tạm để cứu đời không phải để hưởng thụ*
- 8) Giữ tâm thanh tịnh trong mọi trường hợp xảy ra*
- 9) Quên mình trì niệm lục tự Di Đà*
- 10) Hòa tan trong khổ mưu cầu sớm thức tâm.*

*Niệm Phật liên tục và học thuộc lòng 10 điều tâm niệm thì đạt được sự quân bình của nội tâm. Con muốn có logo thì con nhờ thợ bạc làm rồi gửi cho Thầy thì Thầy sẽ truyền điển trước khi đeo.*

*Chúc con vui tiến.*

*Quý thương,*

*Lương Sĩ Hằng*

*Vĩ Kiên*

---

## THÔNG BÁO CỦA TBPTDN

### Mục Tiêu của Tuần Báo Phát triển điện năng

Cần cố gắng hiển những bài vở như sau:

1. *Xây dựng giải trí thanh nhẹ.*
2. *Trình bày trật tự sau khi dày công thực hiện pháp môn, thành đạt đến đâu diễn tả đến đó.*
3. *Tin tức liên hệ đến cộng đồng Vô Vi.*
4. *Không nhận những bài báo thiên cơ có thể xáo trộn đến điện năng tu học của bạn đạo.*
5. *Những bài vở hữu ích, như giúp đỡ gia tăng sự thanh tịnh đối phó với hoàn cảnh hiện tại.*
6. *Đóng góp sự chung vui hòa bình, giải thông đời đạo, hướng về thanh tịnh mà tiến.*
7. *Không được chỉ trích một ai, ngoài sự xây dựng tâm linh.*

Kính bái,

**Lương Sĩ Hằng**

-=-=-

Kính thưa quý bạn đạo,

Sự bàn cãi, đối chất, trao đổi, học hỏi đôi khi cũng hữu ích và cần thiết nếu nằm trong tinh thần tu học. Nhưng vấn đề đặt ra là phải chọn đúng môi trường để cho mọi người có thể phát biểu trực tiếp không qua một trung gian nào, một khuôn khổ nào. Rất tiếc, TBPTDN không phải là diễn đàn tự do nên không thể đáp ứng nhu cầu này.

Ban Biên Tập TBPTDN xin nhắc lại mục đích của TBPTDN là để giúp bạn đạo trao đổi tu học, trong tinh thần xây dựng, không đả kích cá nhân. Nếu quý bạn có thắc mắc cá nhân thì có thể hỏi trực tiếp thay vì đăng bài trên TBPTDN. Ban Biên Tập cũng xin cáo lỗi cùng quý bạn đạo đã sơ xuất đăng những đoạn thắc mắc hay phê bình về một cá nhân nào.

Ban Biên Tập kêu gọi quý bạn khắp năm châu viết bài nhiều hơn với điều kiện tự ý thức và tôn trọng tinh thần của TBPTDN.

Ban Biên Tập xin nhắc lại là sẽ hoàn trả lại tác giả tất cả các bài báo có tính chất phê bình cá nhân.

Kính thư

Ban Biên Tập TBPTDN

---

## HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cho cụ Trần Quốc Khâm là thân phụ của bạn đạo Annie Trần (chị Hoa Mỹ) đã qua đời thứ sáu ngày 22-3-2002 dương lịch lúc 11 PM tại Việt Nam, hưởng thọ 86 tuổi. Kính chúc Cụ được thượng lộ bình an

T/Đ Thanh Hòa San Diego

---

## Thông Báo Của Hội Ai Hữu Vô Vi Hoa Kỳ

Hội Ai Hữu Vô Vi Hoa Kỳ xin trân trọng thông báo về các buổi phát thanh hàng tuần tại Nam California vào mỗi chiều Chủ Nhật trên làn sóng 1480 AM của đài Văn Nghệ Truyền Thanh từ 5 giờ 30 chiều đến

6 giờ chiều sẽ được thay đổi vào các ngày Thứ Bảy hàng tuần từ 9 giờ tối đến 9 giờ 30 tối. Buổi phát thanh sẽ được thay đổi kể từ ngày Thứ Bảy 27 tháng 4 năm 2002. Xin quý bạn đạo nhớ đón nghe.

Hội AHVV Hoa Kỳ cũng xin chân thành cảm tạ các bạn đạo Nguyễn Đình Trí (Texas) đóng góp \$US 200.00, bạn đạo Hoàng Văn Hoa (Nam Cali) đóng góp \$US 100.00, bạn đạo Quách Minh (Nam Cali) đóng góp \$US 100.00 vào quỹ phát thanh của Hội AHVV Hoa Kỳ.

T.M HAHVV Hoa Kỳ  
Võ Anh Kiệt, Tổng Thư Ký

---

## BẠN ĐẠO VIẾT

---

### Chạy Theo Chánh Pháp, hay là: Theo Bước Chân Người

*Vô Vi, Vô Vi  
Bầu trời thanh điển chuyển toàn cầu,  
Trời đất chung vui chuyển nhiệm mầu,  
Nhân tốt an lành đồng chuyển tiến,  
Thái bình xây dựng hợp chung mầu.  
(thơ của Đức Thầy)*

Bạn ơi!

Lại một lần nữa tôi khăn gói lên đường đi dự khóa sống chung tại Frankfurt của Đức Quốc. Lần này có thêm con gái và 2 đứa cháu ngoại cùng đi.

Bạn đạo năm nay đông lắm. Trên 300 người lớn và 70 trẻ em ở các nước Âu Châu lân cận và vài nước khác trên thế giới cũng như Việt Nam cùng tham dự. Bạn đạo Mỹ gồm có: Xuân Mai, Bạch Mai, Nam Mai, Thùy Mai, Mộng Điệp, Khanh, Dao Quỳnh, và Tường Vi & Tường Vân. Thật là mai nở nhiều quá vì bởi tiết Xuân.

Gia đình chúng tôi đến Paris rồi mới sang Đức bằng xe bus do bạn đạo Pháp tổ chức, dưới sự hướng dẫn của Huỳnh Minh Bảo và Alain. Không như những lần tổ chức trước bạn đạo Pháp đi bằng xe nhà, xe lửa, hoặc máy bay, lần này tổ chức đi bằng xe bus vui thật là vui.

Chúng tôi hẹn nhau tại sân ga Denfert Rochereau của Orly Bus. Chúng tôi ra ga một sáng tinh mơ trời vẫn còn sương, trong lúc dân chúng Paris còn đang say ngủ. — đây chúng tôi gặp lại bác Thái, gia đình bác gái đóng phim ở Bỉ gồm cả con cháu và rể, các anh Alain, Lê Đình Bảo, chị Marie Thérèse và nhiều vị mà tôi thường gặp ở các khóa sống chung trước hoặc ở các Đại Hội và vợ chồng Huỳnh Minh Bảo. Gặp nhau ai cũng tay bắt mặt mừng. Ai cũng vui vẻ khi gặp lại nhau. Cười cười nói nói vui quá là vui.

Những ngày trong tuần lễ trước khi chúng tôi đến Paris, trời mưa tầm tã tưởng bị lụt như năm ngoái. Nhưng cái hôm chúng tôi đến bầu trời trong xanh tươi đẹp nắng ráo ấm áp vô cùng. Nhớ năm ngoái tổ chức ở Thonon Les Bains mưa bay bay và có tuyết rơi nữa.

Vạn vật năm nay tươi đẹp biết bao. Đã nhiều lần đến Paris cũng vào độ này chưa bao giờ tôi thấy cảnh đẹp như vậy. Thành phố Paris cổ kính với lối kiến trúc kiên cố trải bao thời đại đổi thay thay đổi vẫn hãnh diện với tháp Eiffel cao vút hiên ngang, biểu tượng cho một thời oanh liệt lẫy lừng. Dòng sông

Seine lững lờ trôi đã chứng kiến bao nhiêu thời đại huy hoàng của nước Pháp và cũng là nơi thơ mộng cho kẻ đa tình đến đây một lần cho biết để nhớ đến những tác phẩm nổi tiếng của Victor Hugo, Anatole, France, v.v... và v.v... và thưởng thức món hạt dẻ nướng thơm bùi bán bên vệ đường. Hai bên đường mùa này những hàng cây trọc lá trong tiết đông nay đang đâm chồi nảy lộc. Có những cánh hoa hàm tiếu đang hé nụ sắp khoe sắc khoe màu và màu xanh lá mạ của cành lá tươi đẹp biết bao. Trên cành từng đàn chim đang véo von ca hát như đón chào mùa xuân. Xuân đến mang tươi vui cho muôn loài vạn vật. Người người ai cũng hớn hở tươi vui tràn đầy sức sống. Cám ơn Cha Trời đã ban cho chúng con những gì chúng con muốn. Hạnh phúc và an bình của thân tâm do chúng con ngộ được pháp báu dưới sự dẫn dắt của Đức Thầy.

Xe chúng tôi thẳng tiến đến nước Đức, hai bên đường phong cảnh đẹp tuyệt vời. Những hàng cây mùa này nở hoa trắng xen lẫn với vàng rất đẹp tạo nên khung cảnh như những bức tranh của các họa sĩ vẽ về mùa xuân. Có làng mạc với những ngôi nhà nóc nhọn có mái ngói đỏ xen lẫn vài ngôi thánh đường cũng nóc nhọn có một con gà trống trên nóc như đứng gáy đánh thức tâm người hãy hưởng thượng đế đến cùng Thượng Đế các bạn ơi.

Xe chạy ngang qua những cánh đồng lá mạ hoặc màu vàng của bông cải trái dài cho đến nước Đức. Mùi thơm của hoa nở dọc đường khi bác tài ngừng xe nghỉ giải lao làm tôi cứ tưởng mình đang đi vào mộng của thiên thai. Rồi chúng tôi cũng đến Đức vào buổi chiều hôm đó sau gần 9 tiếng lộ trình. Đây là khách sạn Astron của Frankfurt là nơi hội họp cách xa phi trường Frankfurt không là bao. Mới đến đã có ban tổ chức ở trước cửa đón chào. Chị Xuân Thu giao chìa khóa phòng và phát tặng mỗi bạn đạo một cái bánh chưng và 1 chén chè đậu. Lại có ban tặng CD của Điệp mang sang do sự phát tâm của em Lý Lệ Nhân và gia đình và của bạn đạo Mỹ. Chà bánh và chè chắc là của bạn đạo Thiên Viện Quy Thức tặng đây. Với bàn tay gói bánh đầy tình thương và tình trù mến ngọt ngào như ly chè đậu chắc bạn đạo tham dự kỳ này ai tu hành cũng tinh tấn nên ai chắc cũng sẽ thi đậu cả. Hi Hi Hi. Chúc mừng. Chúc mừng.

Sau khi tắm rửa và ăn cơm chiều xong, chúng tôi tụ họp tại hội trường để được nghe thông báo vài tin tức về buổi sống chung. Tưởng đêm nay sẽ không có Đức Thầy nhưng khi tôi vào hội trường thì Thầy đã đến tự lúc nào. Có lẽ Người cũng nôn nóng muốn gặp tất cả bạn đạo ngoan của Người. Hôm đó tôi đã gặp đủ mặt ban hội tề Đức Quốc gồm có Nguyễn Xuân Nhân, huynh Thuận (sau cơn bạo bệnh đã hồi sinh), gia đình Huynh Lộc, gia đình huynh Từ, Huynh Vương Tấn Phong (người tiên phong của ban Thiên Ca Đức Quốc, mở đầu cho Thiên Ca Vô Vi sau này). Các chú Hải, chú Tùng, chú Lộc, Quang, v.v... và có sự trợ giúp đắc lực của các vị Vô Vi nữ như Xuân Thu, chị Yến (ban chay soạn do các con của huynh Thuận, v.v... Chắc kể không hết xin miễn lỗi nhé. Ai cũng công quả công trình đất lực. Ban hội tề pháp gồm có Huỳnh Minh Bảo, Alain, anh chị Mui Leng, Dominique và 5 cô tiên, vợ chồng Ái Tuyết, Yến Minh ở Thụy Sĩ. Cùng tất cả các bạn đạo Pháp khác. Nhiều quá. Lại có Johan và anh bạn mới người Anh nữa. Lần này lại có 3 bạn đạo người Đức tham dự. — Bỉ cũng có vài bạn mà tôi biết như gia đình anh chị Thiệu. Và ở Hòa Lan, Đan Mạch, và Úc nữa.

Lại có lũ trẻ con nói đủ thứ tiếng líu lo chạy nhảy tung tăng trong chiếc áo dài, xường xám nhíp nhàng lắc lư khi nghe tiếng nhạc thật là hồn nhiên vui vẻ. Các em bé năm nay được tự do theo cha mẹ vào khóa sống chung nên tham dự rất đông. Tôi tự hỏi: hôm nay có phải là Tết không? Sao mà vui quá xá vui vậy? Các bác lớn tuổi ai cũng nở những nụ cười vui quên cả tuổi tác hòa cùng đám trẻ thơ đang tung tăng nô đùa. Mọi người đến đây ai cũng như quên hết những nhọc nhằn đau khổ của thế giới bên ngoài đầy chiến tranh động loạn. Ngay cả hôm tôi mới đến Paris có một anh chàng trẻ tuổi đã dùng súng bắn

chết 8 người nghị viên và làm bị thương nặng 15 người khác và sau đó tự sát. Alain có trình lên Đức Thầy vì anh đó ở gần nhà Alain. Rất tiếc phải chi anh đó gặp Alain trước để tu pháp thiền này thì đâu có xảy ra chuyện đáng tiếc kia phải không anh Alain?

Rồi ngày kế tiếp trôi qua với những buổi học mục bé Tám. Các anh chị cũng trao đổi bản thân tu học cùng rút tĩa ra những kinh nghiệm đáng quý. Tôi thấy có các anh chị người Đức, Pháp cũng lên hỏi Thầy những câu hỏi về đời và đạo. Họ rất cung kính. Dường như các bạn đạo ngoại quốc khi mà nắm được pháp là không buông bỏ mà còn rất cung kính Đức Thầy. Mặc dầu ngôn ngữ bất đồng họ cũng tự tu tự tiến và chắc họ cũng đạt được thanh tịnh nên họ vẫn theo đuổi cho đến ngày hôm nay. Có chị đã khoe có trên 20 năm tu học theo pháp môn này với khuôn mặt rạng rỡ và hân hạnh lắm. Hình như chị Odile thì phải. Anh Thái Hoàng Long vì bận nên không đi dự hôm đó.

Có 2 bạn đạo người Anh hôm đó trong buổi ăn tối ngồi chung bàn với Johan nên tôi hỏi: bà mẹ nữ hoàng Anh đã mất anh có biết không? Anh trả lời: "Ủa vậy hả? Tôi không biết". Tôi bèn hỏi: anh có phải người Anh không? Anh nói: "Cha tôi là người Anh, mẹ tôi người Thụy Điển. Tôi không biết tôi thuộc nước nào, nhưng tôi là con đỡ đầu của người Việt Nam". Thật là đáng quý cho anh thay. Tôi liền nói: "chúng ta đến từ nhiều nước khác nhau nhưng chúng ta có chỉ một Cha Trời mà thôi có phải không Johan?" Chúng tôi đồng cười. Trong những buổi vấn đạo với Thầy, Huỳnh Minh Bảo có nêu lên câu hỏi là "chơn pháp và chánh pháp" có phải là một không? Thầy đáp chỉ là một thôi. Bạn đạo đón xem video rồi sẽ biết. Thật không uổng công đường xá xa xôi lặn lội đến đây để học hỏi và qui hội tâm linh cùng Thầy và bạn. Ai ai trong chúng tôi đều hiểu rõ điều này, là khi được gần Thầy, bạn đều cảm thấy thanh nhẹ như có luồng điện từ quang khiến ai cũng cảm nhận sự thanh nhẹ, quên hết nỗi lo lắng chiến tranh động loạn và suy tư về gia đình. Vậy đây có phải là chánh pháp không? Xin thưa là phải. Chánh pháp chơn truyền của Đức Tổ Sư qua sự giáo hoá của Đức Thầy.

Thầy bảo: Sự thật là sự thật. La Vérité c'est la Vérité. Không có giả dối. Chơn lý là chơn lý. Tôi nhìn Thầy qua một vị cha già, một bậc chơn tu và là một bậc Đại Trí nên mỗi lần có khóa sống chung ở đâu là tôi chạy theo đó vì biết khó kiếm được một vị như Thầy để thọ giáo. Chắc gì được Thầy nhận là đệ tử mà mong. Vì đệ tử của một bậc Đại Giác thật là khó lắm phải qua nhiều gian lao tu luyện và thử thách mới được. Thầy bảo: Khổ, khổ, khổ mới tới biên giới Phật pháp.

Rồi chiều thứ 7 sau khi ăn cơm chiều vội vàng, chúng tôi ra xe bus để đến một hí viện cách không xa khách sạn để xem buổi ra mắt cuốn Thiên Ca Dũng Hành. Nơi đây có các chị lo chạy soạn những món ăn chay để thết đãi bạn đạo và khách đến xem. Chắc có sự quảng bá trong quần chúng ở các chợ Việt Nam do ban chấp hành Đức Quốc nên tối hôm đó khách bỗng bế con cháu đến xem rất đông. Ban nhạc do Lương Quốc Định và các bạn MC là Ái Thanh (em Ái Vân) và Văn Văn Thông. Các ca sĩ ai cũng hát rất hay, mở đầu là Kiều Hưng với bản nhạc Vô Vi rất hùng dũng và trầm ấm cảm động vô cùng trong bộ quốc phục áo dài khăn đóng. Thầy lại lên sân khấu ca ngợi nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã cố gắng sáng tác cho xong 37 bản nhạc trong 3 năm cuối đời để cho hậu thế noi theo mà tu. Cái khó ở chỗ sắp chết mà vẫn bình tâm có lẽ nhờ sáng tác nhạc thiền và niệm Phật nên coi thân như là hạt bụi. Chỉ có sự sáng suốt bất diệt của phần hồn mà thôi. Có lẽ Hoàng Thi Thơ cùng Thầy như là:

Anh với tôi tuy hai là một.

Anh với tôi tuy một là hai.

Tối hôm đó thật là vui. Hải Âu nói: "Vui quá phải không chị?" Ừ vui quá. Quầy băng giảng và thiền ca cũng hết sạch vì quá ít. Giờ giải lao các bạn mỗi người nhận được món ăn chay do các bạn khéo tay

làm gồm bì cuốn, bánh ít gói lá chuối, bánh cuốn, bánh da lợn, và chè hột sen, sâm bổ lượng, v.v... Các chị nấu khéo quá và phát tâm nấu free nên ai ăn cũng thấy ngon. Cám ơn nhé.

Rồi sáng chủ nhật cũng trao đổi mục bé Tám và đến tối có ban văn nghệ cây nhà lá vườn của Âu Châu không thua ban nhạc sành điệu ở rạp. MC là Thanh Vân có kinh nghiệm điều luyện từ trước e áp trong bộ áo dài tha thướt. Những bản nhạc Vô Vi tấu lên do các nhạc sĩ và các ca sĩ như huynh Lộc Đoàn, huynh Thuận với bản "Nhớ Ông", thơ Nguyên Anh đã làm cảm động khán giả và chính anh đã rơi lệ khi chấm dứt bài. Có lẽ sự xúc động được hồi sinh và vì bận lo thiển viện Đức Quốc chưa thành hình. Rán lên các bạn Vô Vi Quốc Tế, các nhà hảo tâm nên giúp chút ít cho hoàn tất thiển viện Đức Quốc để chúng ta có chỗ qui hội tâm linh Âu Châu sau này. Vì Đức Quốc cũng là nơi Thầy thường lui tới khi còn tại thế và dân chúng Đức rất dễ thương như chúng tôi sống tại khách sạn Astron này được sự chiêu đãi của chủ nhân cũng như nhân viên rất ư là ưu ái và không kỳ thị. Đáng ca ngợi thay. Và chú Quang, chú Lộc cùng các cô gái chị em của vợ Xuân Nhân cũng hát kìm cổ giao duyên thật là hay. Rất là mùi mẫn. Ban văn nghệ Pháp không thua gì cũng đua tài với giọng ca Châu Bảo và ban kịch phối hợp Anh, Pháp, Việt do anh Johan đóng vai Thượng Đế với sự phụ diễn của Trí, Hà, Alain, v.v... Nói về đồng tiền nào nhỏ sẽ được gần Thượng Đế vì người nghèo chỉ có đồng tiền nhỏ nên Thượng Đế rất thương. Anh François Ngô cũng có thêm vở kịch vui nữa.

Đêm đã khuya mà chương trình còn dài với nhiều tiết mục nên ban tổ chức hẹn lại kỳ sau. Thừa dịp Thanh Vân xin hẹn tái ngộ và xin Thầy cho lập Ban Văn Nghệ Âu Châu để trình diễn khắp thế giới. Chắc là sẽ thành công mỹ mãn. Bạn đạo tụ họp tại hội trường ngày thứ hai để Thầy tuyên bố bế mạc và xin Thầy cho mở khóa sống chung năm tới. Thầy cười nói: "Nếu bé Tám còn sống!" và Thầy chúc bạn đạo thượng lộ bình an. Ai nấy từ giã ra về trong niềm vui vô tận. Chúng tôi ra xe bus trở về Pháp. Dọc đường có Châu Bảo và em bé gì đó cùng Ái Thanh hát giúp vui. Chị Marie Thérèse cắt chiếc bánh mì nho mời các bạn ăn. Lê Đình Bảo cũng chia cho chúng tôi từng múi cam múi quýt. Chúng tôi không dị biệt, biết thương nhau do sự dạy bảo của Đức Thầy: chỉ có tình thương và đạo đức mới hóa giải tâm người.

Trên đường về hoa vẫn nở, bầu trời vẫn đẹp. Tôi thầm cám ơn cha Trời cho thời tiết đẹp và cám ơn Thượng Đế đã cho chúng tôi hiện diện trên quả địa cầu này để học hỏi và tiến hóa. Cám ơn Đức Thầy và bạn đạo Âu Châu đã cho chúng tôi có dịp sống chung và hưởng những ân điển của Thượng Đế.

Quán thông đời đạo tự về mau,  
Tâm thức quy hồi rõ trước sau.  
Kiến thiết tâm thân qui một mối,  
Bình tâm nhập định hợp chung tàu.

Vô Vi, Vô Vi

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.  
Nam Mô A Di Đà Phật.  
Nam Mô Vô Kiên Phật  
Vạn Vật Thái Bình

Nam Cali, ngày 8 tháng 4 năm 2002.  
Thanh Tịnh Mai

---

## Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui

---

Tiếp theo kỳ trước, chúng tôi đã nhận trực tiếp như sau :

			US\$
T/D Thie <sup>^</sup> n Thu <sup>+</sup> c (CA)			500.00
Joseph Doan (GA)			77.00
Xua <sup>^</sup> n Mai			400.00
Ton Nu Luong Thu (CA)			200.00
Mai Hong (ON)		CAD\$100	62.50
Vo Danh (Dallas)			100.00
Bui Duc Chuc (CA)			120.00
An Danh Santa Clara (CA)			200.00
Minh La (CA)			50.00
Nguyen Kim Thien Huong (New Castle)			20.00
BD Belgium (qua X. Mai)		350E\$	290.50
Nguyen Thanh Truyen (Montreal)		CAD\$220	138.36
Aline Bich Nguyen (Montreal)		CAD\$100	62.89
Vo Danh (ON)		CAD\$120	75.47
Jean Louis Michon (Montreal)		CAD\$50	31.45
TD An La.c		45E\$	37.35
Nguyen van Hoa (Holland)		700E\$	581.01
BD Ddu <sup>+</sup> c & Pha <sup>'</sup> p:			365.21
Vu Ngoc tue		52E\$	
Dang Dinh Tha <sup>'</sup> ng		198E\$	
Chu Ngoc Luyen		26E\$	
GD Bui Duc Phuong		26E\$	
Le canh Tu		26E\$	
Nguyen Van Loc		48E\$	
Tran Liliane (France)		60E\$	
Dinh Van Roger		CAD\$45	28.30
Vo Danh (Dallas)			100.00
TD Hanh Duc (CA)			200.00
TD Thien Thuc (CA)			500.00
Betty Bich Tran (FL)			400.00
Vo Danh (CA)			200.00
Nguyen H Vinh Thuy (CA)			200.00
Pham Chung Chinh (GA)			50.00
Tran Thi Thanh Truc (GA)			30.00
Nguyen Thi Hien (CA)			200.00
TD Thien Thuc (CA)			500.00

Chúng tôi vẫn hàng tháng liên tục từ năm 1998 gửi đến những nơi nghèo thiếu thốn, cứu lụt v.v... do Đức Thầy cho biết .

Chúng tôi cũng nhận rất nhiều thư từ hình ảnh gửi về thành thật cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo như những ân nhân của những người nghèo khó hay tàn tật ...

Mọi sơ xuất hay thắc mắc câu hỏi liên quan đến quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm dưới đây.

Xin Cảm ơn

Phan Cao Thăng

email:aphancao@videotron.ca

---

