



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 361

ngày 2 tháng 06 năm 2002

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Thơ Ngỏ

Tha Thứ

*Tha thứ thương yêu tận đáy lòng
Qui nguyên thiền giác tự cầu mong
Đường tu sáng lạng trong tâm thức
Thanh trược giải bày tự giải thông*

*Kính bái,
Vĩ Kiên*

Mục Bé Tám từ 30/03/02 đến 05/04/02

Copyright 2002 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Sum hợp chung vui do đâu hình thành?
- 2) Làm sao mình tâm kiến tánh được?
- 3) Muốn tha thứ và thương yêu thì phải làm sao?
- 4) Trí bất minh là sao?
- 5) Muốn có thương tình thì phải làm sao?
- 6) Loạn tâm do đâu hình thành?
- 7) Tình người do đâu hình thành?

<p>1) Frankfurt, 30-03-2002 10:00 AM <i>Hỏi: Sum hợp chung vui do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp: Thưa sum hợp chung vui do nguyên khí của Trời Đất ban chiếu hình thành</p> <p>Kệ: <i>Đạo đời sum hợp chung vui tiến Học hỏi không ngừng tự cảm yên Sống động tình người trong thức giác Thành tâm phục vụ cảm an yên</i></p>	<p>2) Frankfurt, 31-03-2002 4: 00 AM <i>Hỏi: Làm sao mình tâm kiến tánh được?</i></p> <p>Đáp: Thưa thì phải thực hành thanh tịnh trí sáng tâm mình mới thấy rõ tánh hư tật xấu của chính mình thì mới chịu tu sửa bằng cách ăn năn sám hối</p> <p>Kệ: <i>Thấy rõ tâm tư tự sửa mình Hành trình đến tối tự phân minh Chính mình tự hại không sao tốt Rắc rối không tu khó sửa mình</i></p>
<p>3) Frankfurt, 01-04-2002 8: 20 AM <i>Hỏi: Muốn tha thứ và thương yêu thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa muốn tha thứ và thương yêu thì phải nhịn nhục tối đa</p> <p>Kệ: <i>Thương yêu tha thứ phải từ bi Tận độ nơn gian giúp hợp thì Nhịn nhục thực hành mình giác thức Bình tâm chuyển thức tự mình ghi</i></p>	<p>4) Paris, 02-04-2002 3: 00 AM <i>Hỏi: Trí bất minh là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa trí bất minh là đần độn</p> <p>Kệ: <i>Đần độn thiếu trí khó tự mình Không thông khó hiểu tận hành trình Mê lầm tự thức giải không thông Hỗn loạn chơn hồn không hiểu được</i></p>
<p>5) Paris, 03-04-2002 3: 15 AM <i>Hỏi: Muốn có thương tình thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa muốn có thương tình thì phải có trật tự và thật thà</p> <p>Kệ: <i>Thương tình phải có nên thân Tiến hóa không ngừng tự giác tâm Quý tướng cùng nhau xây dựng tiến Thành tâm phục vụ thâm tâm hiền</i></p>	<p>6) Paris, 04-04-2002 8: 25 AM <i>Hỏi: Loạn dâm do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp: Thưa loạn dâm do tư tưởng hình thành</p> <p>Kệ: <i>Hướng về dâm dục trí tâm thành Dẫn giải bình tâm chẳng có sanh Dâm dục thân hành sanh ác hại Bình tâm tu luyện giúp thân an</i></p>
<p>7) Paris, 05-04-2002 8: 15 AM <i>Hỏi: Tình người do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp: Thưa tình người do tâm hình thành</p> <p>Kệ: <i>Tâm người liên hệ với gia cang Tâm trí hiểu được duyên chuyển hành Tâm thức vui mừng tâm đạt được Hành trình Trời độ chuyển tâm hành</i></p>	

THƯ TỪ LAI VĂNG

Kính thưa ông Tám,

Những câu hỏi sau đây có tính cách cá nhân, trong gia đình, nên không tiện hỏi giữa công chúng và cũng mong ông Tám trả lời riêng dùm:

1 - Thân mẫu của người hỏi năm nay cũng ngoài 70, là một trong những người tu luyện theo phương pháp Vô Vi đã hơn 25 năm nay. Cách đây khoảng hơn ba năm thân mẫu có nhận được một lá thư gửi về từ Canada, trên phong bì có đề tên người gửi là ông L S H. Nội dung chỉ có bốn câu thơ nói về sự phù du của công danh phú quý. Xin ông Tám làm ơn cho biết:

- a) Mục đích của lá thư trên một cách rõ ràng hơn
- b) Hay là có một người nào đó đang mạo danh ông Tám.

2 - Càng tu luyện theo phương pháp Vô Vi thân mẫu tính tình càng nóng nảy, buồn vui bất thường, mặc dù rất nhiều cảnh tượng lạ lùng kỳ dị huyền bí. Xin ông Tám làm ơn cho biết:

- a) Đó có phải là kết quả tự nhiên của pháp tu Vô Vi hay không?
- b) Có cách nào thay đổi được không?

3 - Pháp môn Vô Vi đặt trọng tâm trong vấn đề thiền định giữa khuya, tự tu tự tiến, rất ít nói đến luật nhân quả, hay là chỉ nói phớt qua. Bởi vậy nên có người rất chăm chỉ tu luyện hằng đêm, chỉ mong cho được xuất hồn lên cõi Tiên Phật hưởng phước, hoàn toàn không để ý gì đến luật nhân quả: thân vẫn làm ác, miệng vẫn nói ác, ý vẫn nghĩ ác. Điều này không được thuận lý cho lắm, nghiệp dữ chưa dứt mà cứ mơ tưởng cảnh Bồng Lai. Xin ông Tám làm ơn cho biết ý kiến.

4 - Bùa chú có khả năng làm gia tăng những hình ảnh huyền bí thần tiên của người thiền theo pháp Vô Vi giữa khuya hay không?

5 - Có người nói: tôi theo pháp Vô Vi nên tôi không tới gần người bệnh tật, người chết, người nghèo hèn, đám đông... sợ làm mất THANH ĐIỂN của tôi. Chỉ có tôi tu mới có thanh điển, tất cả mọi người còn lại đều là trược điển. Thái độ ngã mạn đó đâu có đúng với đức hạnh từ bi của Phật dạy?

Người viết chỉ mong được giải đáp những gút mắc trong tâm tư, nếu lời văn không được xuôi, hay có điều chi xúc phạm, đều ngoài chủ ý của người viết, xin ông Tám niệm tình thứ lỗi.

Kính thư.

T L

=====
Montréal, ngày

T L,

Ông Tám có nhận được thư con được biết mẫu thân của con đã và đang tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Đó là duyên phước lớn cho chính người. Thiền đứng đắn thì đầu óc sẽ được tân tiến và khoẻ mạnh. Còn việc thấy cảnh này cảnh nọ cũng là do duyên kiếp của người, nay tái ngộ trở lại để học hỏi mà tiến hóa về không, chứ không phải nuôi dưỡng những hình ảnh đó mà sống.

Còn về bốn câu thơ viết cho người thì ông Tám không bao giờ viết vắn vẹn bốn câu thơ. Thực hành đúng dẫn pháp môn chỉ có đạt được quân bình trong tâm thức, vui hòa với mọi người. Nếu đi ngược lại thì phải lưu ý về thần kinh bất ổn. Lớn tuổi rồi, cần trường chay, để nhờ chất nhờn của rau cải thanh lọc bộ ruột, thì trí óc càng ngày mới càng minh mẫn hơn. Tu Vô Vi là hoàn toàn tự do tu tiến trở về với tự nhiên và hồn nhiên. Nóng nãy buồn vui bất thường là vì bộ ruột không ổn. Cần khuyên người ăn gạo lứt muối mè một tuần lễ để thanh lọc ruột.

Phương pháp Vô Vi đã dọn sẵn đường cho mọi người tiến thân. Cần nghe băng giảng nhiều để hiểu rõ mình là một khả năng trong vũ trụ, chứ không phải ôm lý thuyết đời mà tiến thân được. Tự sửa mình mới tiến hóa được. Đâu đó có trật tự, không hành thì không hiểu, không thể hỏi ngang và nói bướng được. Khoa học tức là khai triển tâm thức, chứ không phải chèn ép mà không tiến. Hướng thượng thanh nhẹ tức là nhân tốt, thì sẽ đạt tới quả lành, không ngoài luật nhân quả của trời đất. Mang xác làm người không hành đúng pháp, tức là không khai sáng được chính mình, dựa vào thần thánh tiên Phật là tự làm suy yếu tâm thân, thần kinh bất ổn, sẽ không biết được từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu, tự tạo sự mê tín dị đoan, ý lại không tiến.

Tu đúng đắn không có bùa chú nào có thể xâm chiếm được. Người tu pháp lý Vô Vi chỉ thực hiện chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Những chuyện nào có thể phá hoại tâm thân thì không tham gia mà thôi. Việc lo tu sửa hàng ngày rất cần thiết, còn nếu chuyện nào tạo động cho mình thì không cần thiết. Xã hội nhân gian sống như vậy sẽ mang lại trật tự hữu ích cho chung. Ngược lại nếu xía vào chuyện cá nhân của mọi người đều là mất trật tự hết. Thành thật cảm ơn những câu hỏi ngoài đường lối tu học của Vô Vi

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng

TRÍCH BĂNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

1) Vấn: Sao có nơi bảo đừng nên tập xuất hồn, vía. Ra gặp ma, sợ có thể bị điên?

Đáp: Điều này đúng là khi nào người tu không có Minh Sư (người thành công trước rồi) chỉ dạy. Nếu có Minh Sư như tu PLVVKHHBPP thì không còn sợ gì nữa vì được dạy các phương pháp ngăn ngừa cùng được theo dõi bảo vệ trên phần vô vi vô hình. Bằng chứng là nhiều người tu PLVVKHHBPP từ trước đến nay khi công phu thấy ma hoặc khi xuất hồn gặp ma có ai có sao đâu.

2) Vấn: Sao có người cho là tu mà còn mong thân thông thì cũng không giải thoát được?

Đáp: Tu xuất hồn không phải là mong cầu thân thông (vì tu PLVVKHHBPP mà còn mong vọng thì cũng không được). Bí quyết tu PLVVKHHBPP là tự Tinh Khí Thần tạo thành Thánh Thai và khai Thiên Môn để xuất hồn về cõi Trời học Đạo cho được giải thoát.

3) Vấn: Sao lại nói tu xuất hồn là học cái chết?

Đáp: Người đời vì không hiểu chết là gì? Và cho chết là hết, chứ thật ra chết là hồn xuất ra khỏi xác luôn (ngoài ý muốn). Người tu PLVVKHHBPP khi thành công có thể xuất hồn ra bất cứ lúc nào tùy ý và trở lại về được bản thể, và khi đến số phải bỏ xác thì được biết trước vài ngày. Đối với người đời, chết là sự hãi hùng ghê gớm nhất vì họ cho chết là hết tất cả, nhưng đối với người tu chơn, không bao giờ sợ chết, vì họ biết được bước qua thế giới mới tốt đẹp hơn nhiều. Một điều mà người thế gian làm lẫn rất tai hại là khóc la kêu réo thảm thiết cùng sát sanh cúng tế, khi thân nhân qua đời. Làm như vậy rất có hại cho họ, linh

hồn họ không mau siêu thoát được và bị trì kéo ở cõi trần. Nếu thương họ thì đừng khóc la, đừng sát sanh mà gửi đến cho họ bằng tư tưởng, tình thương và lòng thành mong cho họ chóng siêu thoát.

4) Vấn: Vây khi xuất hồn ra có gì nguy hiểm và không trở về xác được không?

Đáp: Không có gì nguy hiểm, nếu tu đúng đắn và có người đã thành công điều dắt. Khi xuất hồn ra còn một sợi dây sáng (giãn dài vô tận) nối liền hồn và xác, khi trở về xác, hồn nương theo sợi dây này. Khi nào tới số chấm dứt kiếp trần thì sợi dây này đứt luôn.

Thông Báo của Đặc San Vô Vi

Ban Biên Tập ĐSVV chân thành cảm ơn Đức Thầy, quý bạn đạo và độc giả đã đóng góp phương tiện, bài vở ủng hộ ĐSVV trong những Đặc San vừa qua.

Để chuẩn bị cho sự phát hành ĐSVV số 10 vào dịp giỗ tổ Đức Tổ Sư Đổ Thuần Hậu, lễ mừng thượng thọ sinh nhật bác tuần của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng và chào mừng Đại Hội Vô Vi Quốc Tế lần 21 tại Houston với chủ đề “Khí Giới Tình Thương”, Ban Biên Tập chúng tôi thành tâm kêu gọi sự đóng góp bài vở, hình ảnh và phương tiện cho ĐSVV 10.

Mọi phương tiện ủng hộ, bài vở và hình ảnh xin gửi về địa chỉ dưới đây trước ngày 01 tháng 08 năm 2002:

ĐẶC SAN VÔ VI
c/o Hội Ái Hữu Vô Vi Tây Úc
VoVi Friendship Association of Western Australia
40 Hancock St.
Nollamara, W 6061,
Australia

Điện Thoại: +61 8 9244 3209 / +61 8 9380 7832

Điện Fax: +61 8 9244 4726

Điện Thư: maxle@dph.uwa.edu.au hay

luckyausYiinet.net.au

Hiện nay vì phương tiện di chuyển khó khăn, Ban Biên Tập chúng tôi kính mong quý vị hưởng ứng đóng góp bài vở theo thời gian nêu trên để chúng tôi có thể hoàn thành ĐSVV 10 sớm hơn và chuyển đến toàn thể độc giả. Nhu cầu về Đặc San ở các địa phương xin gửi sớm về cho chúng tôi để tiện việc sắp xếp.

Xin quý bạn đạo lưu ý khi gửi ủng hộ tài chánh cho ĐSVV xin đề tên VoVi Friendship Association of WA thêm trên chi phiếu để ngân hàng không đòi hỏi giấy tờ phức tạp.

Thành thật đa tạ.

Kính Bái,

BBT ĐSVV Perth ngày 29/05/02

THƠ

Tương-Tri

Ta hiểu lòng nhau tự thừa nào
Từ xưa hay từ giấc chiêm-bao
Đẩn-đo lời nói tìm tri-kỷ
Hay chọn tương-tri thừa mới đầu ?

Ta hiểu nhau qua ánh mắt nhìn
Qua lòng sắt đá một niềm tin
Qua duyên hành ngộ luồng Thanh-Điển
Qua Pháp Vô-Vi mãi giữ-gìn ...

Ta hiểu nhau trong phút nhiệm-mâu
Trong đêm Thiền-Giác những trôi mau
Gặp nhau đồng-đạo nhìn chưa nói
Lòng đã định-ninh tự thừa nào !

Kính bút,
Trịnh Quang Thắng

.....
Gian Hàng Vô-Vi

Nhớ về B/Đ Montreal.

Hội-Chợ Tết Canh-Thìn
Tôi cảm-động ngắm nhìn
 Gian hàng Vô-Vi Pháp
Thấp-thoáng người hỏi xin.

Từ xa nhìn bạn-thiền
Nụ cười tươi dịu-hiền
Đón chờ khách qua lại
Lòng tu xót triền-miên!

Khi thấy Pháp Vô-Vi
Khách trần-ai hiểu gì
Qua gian hàng chợ Tết
Kẻ lập hạnh từ-bi?...

Toulouse, ngày 23-03-2000.

Kính bút,
Trịnh Quang Thắng.

DUYÊN TÌNH ĐẠO

Duyên lành gặp pháp Vô Vi
Khoa học huyền bí thực thi tâm từ
Từ bi vũ khí Tâm không
Gắng công hành pháp trui rèn gương linh
Diệt tan mầm mống vô minh
Thân tâm thoát cảnh ngục hình khổ đau
Không còn cố chấp, tự cao
Tuỳ duyên độ chúng dôi trao thiện lành
Khiêm nhường chẳng có đấu tranh
Giúp người từng bước phá màn trược duyên
Không còn tranh chấp tạo phiền
Tình người duyên đạo thoát miền trầm luân.

Nguyễn Hiền.
(T/Đ Chợ Đồn 20/5/02)

BẠN ĐẠO VIẾT

ĐÔI DÒNG TÂM SỰ

Ân điển từ bi Thầy ban rải
Thấm nhuần mưa pháp đến mọi nơi
Dũng hành tự tiến trong khổ nghiệp
Thức giác quán thông rõ cội nguồn

Cố gắng công phu con bền chí
Dứt khoát tham sân diệt dục tình
Chơn chánh qui về ngôi Tam Bảo
Tâm an vui sống cảnh thanh nhàn.

Duyên lành tôi được bạn đạo trao tặng quyển Phương Pháp Công Phu. Tôi thực hành theo sự hướng dẫn

trong sách và sự hỗ trợ của các bạn đạo. Kết quả sau thời gian hành pháp được 3 năm, sự dày công khổ luyện theo PLVV đã giúp cho tôi trí tâm được ổn định, thân thể được khoẻ mạnh, bớt đi nhiều bệnh tật, tánh bớt nhiều tham sân si. Trong gia đình, tuy cuộc sống cơm áo gạo tiền có đôi phần khó khăn nhưng tôi cũng đủ khả năng để cảm thông chịu đựng. Qua từ trường thanh nhẹ, tôi mới biết giá trị ích lợi của PLVV, nó đã thay đổi một con người như tôi, vốn có một quá khứ không lành mạnh, hiện tại chẳng ra gì, còn tương lai thì mù mịt. Nhờ tinh tấn hành pháp khí điển gia tăng đã giúp tôi khai thông kinh mạch trong bản thể, tâm trí ngày càng được sáng suốt để nhận định, phân biệt chơn giả qua những sự kích động của tình người.

Theo tháng năm dày công hành pháp tôi đã thấy được hình điển của mình, một bản thể thứ hai hoàn toàn sáng đẹp. Tâm thức đã thay đổi, sự eo hẹp cố chấp, tự cao nay không còn nữa, dễ hoà nhập vào các sự việc, thực tâm nhẫn hoà trong xây dựng. Tôi ý thức được rằng mình không nên sửa pháp vì sai một ly cũng đủ để lạc vào mê chấp. Sửa mình là tốt nhất, thấy được ĐIỂN HỒN là bất khả luận bàn, chỉ có phục vụ và xây dựng cơ đồ của Thượng Đế ngày thêm phát triển.

Con thành tâm khẩn nguyện Đức Tổ Sư, Đức Thầy ân ban từ điển giúp các Chiến Sĩ Tình Thương ý thức cao độ trong việc hành pháp cũng như trả pháp để tiến hoá không ngừng.

Thành tâm kính bái,
Nguyễn Hiền.
(T/Đ Chợ Đồn, 20/05/02)
