



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 375

ngày 08 tháng 09 năm 2002

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Thức Giác

*Thức giác minh tâm tự tiến xuyên
Đạo đời chung hội tâm thân yên
Chơn tâm khai triển duyên lành tốt
Học hỏi không ngừng tự cảm yên*

Kính bái,

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 07/07/02 đến 13/07/02

Copyright 2002 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,
Bé Tám

Phân câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Sức ép nguyên khí Trời Đất do đâu hình thành?
- 2) Trên đường phân hồn về quê thì phải chịu vất vả tại sao?
- 3) Cương quyết tu tiến có hữu ích gì không?
- 4) Thành tâm tu tiến có hữu ích gì không?
- 5) Từ bi giúp đỡ người lâm nạn có hữu ích gì không?
- 6) Làm sao phòng chống bệnh nan y?
- 7) Muốn được tự vui thì phải làm sao?

1) Montréal, 07-07-2002 8 : 55 AM

Hỏi : Sức ép nguyên khí Trời Đất do đâu hình thành?

Đáp : Thừa sức ép nguyên khí của Trời Đất do sự tự nhiên và hỗn nhiên của Trời Đất hình thành

Kệ :

*Qui nguyên thức giác tự hình thành
Cải tiến tâm linh có dịp may
Đại tạo chơn hành duyên đạt thức
Thành tâm hướng thượng tự hành xuyên*

2) Montréal, 08-07-2002 3 : 20 AM

Hỏi : Trên đường phần hồn về quê thì phải chịu vất vả tại sao?

Đáp : Thừa trên đường phần hồn về quê thì phải chịu vất vả căn cứ theo luật nhân quả mà tiến tới

Kệ :

*Đến đi cũng phải tự xa rời
Có có không không khắp các nơi
Học hỏi không ngừng tự tránh rời
Qui nguyên thiên giác tự phân lời*

3) Montréal, 09-07-2002 7 : 50 AM

Hỏi : Cương quyết tu tiến có hữu ích gì không?

Đáp : Thừa dứt khoát tu tiến rất hữu ích cho tâm lẫn thân

Kệ :

*Dứt khoát tu tiến dễ đạt duyên
Thành tâm tu tiến chẳng gieo phiền
Dở hay cũng tiến tùy duyên độ
Tĩnh trí an tâm tự giải phiền*

4) Montréal, 10-07-2002 2 : 18 AM

Hỏi : Thành tâm tu tiến có hữu ích gì không?

Đáp : Thừa thành tâm tu tiến sẽ có nhiều cơ hội hơn

Kệ :

*Thành tâm tu tiến nhiều cơ hội
Thức giác bình tâm chẳng tự thôi
Chuyển biến không ngừng duyên tự thức
Bình tâm tu tiến tự hành thôi*

5) Montréal, 11-07-2002 9 : 45 AM

Hỏi : Từ bi giúp đỡ người lâm nạn có hữu ích gì không?

Đáp : Thừa từ bi cứu giúp người lâm nạn rất hữu ích cho tâm lẫn thân

Kệ :

*Giúp người lâm nạn tâm thân tiến
Cởi mở tâm tư tự giải phiền
Tận độ thực hành tâm trí triển
Giải phần mê chấp tự mình yên*

6) Montréal, 12-07-2002 4 : 55 AM

Hỏi : Làm sao phòng chống bệnh nan y?

Đáp : Thừa phải vui lúc nào cũng như không bệnh tật

Kệ :

*Lúc nào cũng thấy tự an vui
Khỏe mạnh an vui cảm thức mùi
Giải tiến không ngừng tâm tự qui
Khai thông tự thức tự an vui*

7) Montréal, 13-07-2002 8 : 00 AM

Hỏi : Muốn được tự vui thì phải làm sao?

Đáp : Thừa muốn được tự vui thì phải tự tu thì mới đạt được sự quân bình của nội tâm

Kệ :

*Biết đất biết trời là tự an vui
Tự tu tự tiến rõ chơn mùi
Thành tâm thực hành rõ chơn lời
Diễn giới phân minh tiến kịp thời*

THƯ TỪ LAI VẮNG

BD, 15-03-02

Kính gửi Đức Thầy!

Thầy kính yêu, sản dịp anh T. về Việt Nam trở qua con xin được hành huyền đôi lời với Đức Thầy, nếu có gì làm phiền Thầy kính xin Đức Thầy từ bi tha lỗi cho con.

Thưa DĐức Thầy vừa qua trên đường tu học, con đã gặp những trở ngại và thử thách tưởng chừng như khó vượt qua, cũng nhờ ân điển của Đức Thầy thương yêu giải mở nên con đã vượt qua được thử thách, con nghĩ Đức Thầy luôn luôn và lúc nào cũng sát bên con để điều tiến và giúp đỡ con trên mỗi phương diện từ đời lẫn đạo, con không biết đền ơn của Đức Thầy sao cho đủ, chỉ biết rán cố gắng thực thi những gì Đức Thầy đã thương yêu và dạy bảo từ nhiều năm qua.

Đức Thầy kính yêu,

Một lần nữa cho con được xin lỗi Đức Thầy vì đã dám làm phiền đến Thầy khi đụng phải bài học khó khăn. Từ ngày được Đức Thầy giúp đỡ và cứu giải, con của con cháu trở nên rất ngoan và thường xuyên niệm Phật để đáp lại một phần nào ân đức của Thầy đã cứu giúp, con xin cảm ơn đức Thầy nhiều lắm.

Con có vài hàng qua cho Đức Thầy, con xin phép được dừng bút. Kính mong Đức Thầy trẻ mãi. con rất mong gặp lại Đức Thầy. Con.

NTT

T.B: con rất trông tin của Đức Thầy.

- Con xin phép được hỏi Đức Thầy, về trường hợp con của con, hiện cháu rán cố gắng niệm Phật, trong lúc niệm Phật cháu thường thấy: hình mặt trăng tròn sáng ngay trung tim chân mày nhìn thấy xa xa và nhỏ, và hai lần đang niệm tự nhiên thấy sáng chói lò, ngay trung tim chân mày rất chói dù mắt đang nhắm, sau đó lại xuất hiện nhiều màu sắc cũng ngay trung tim chân mày như tím, xanh, đỏ. Khi ngồi niệm thấy người cao lên. Kính xin đức Thầy minh giải những hiện tượng trên, cảm ơn Đức Thầy.

=====
AC, ngày 4/6/2002

T T,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 15/3/2002 được biết con trai của con đã trở về với con, rất ngoan và tự biết niệm Phật, đại trí của cháu sẽ được mở và sẽ hiểu rõ từ bi là gì? Lại càng quý yêu cha mẹ hơn xưa, muốn gặp Thầy thì phải nghe lời Thầy đã phân giải cho con nhiều năm qua. Thế gian vô nan sự, bá nhân thành kinh thị thái hòa. Mọi sự sẽ êm đẹp khi gia đình hiểu được giá trị của sự thanh tịnh. Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

Vĩ Kiên

Thông Báo của VôVi Multimedia Communication

Thiền Ca “Khí Giới Tình Thương”

VôVi Multimedia Communication trân trọng thông báo thiền ca “Khí Giới Tình Thương” sẽ được tổ chức tại hí viện sang trọng và mới bậc nhất của thành phố Houston (Texas): The HOBBY CENTER OF THE PERFORMING ARTS vào lúc 03 giờ chiều ngày chủ nhật 03/11/2002 với một chương trình ca vũ nhạc tâm linh độc đáo qui tụ hơn 18 ca sĩ thượng thặng ở Hoa Kỳ với sự cộng tác của những nhạc sĩ nổi tiếng, cùng với hai vũ đoàn: Hồng Lạc và Tiếng Nói Trẻ, gồm hơn 50 vũ công do hai vũ sư Lưu Bình và Jeff Wong điều khiển.

Đặc biệt thiền ca này là dịp để chúng ta vinh danh Đức Thầy kính yêu, đồng thời giới thiệu Đức Thầy và Pháp Lý VôVi với cộng đồng VN.

VôVi Multimedia Communication mong quý bạn nhiệt liệt hưởng ứng, ủng hộ và giúp giới thiệu với bạn bè của mình để buổi thiền ca được thành công tốt đẹp, làm vui lòng Đức Thầy trong dịp chúc thọ và cũng là một vinh dự lớn của cộng đồng VôVi.

Sự đóng góp của quý bạn là cơ hội đền đáp lại phần nào công ơn truyền pháp của Đức Thầy và tạo thêm duyên phúc cho gia đình.

Giá vé ủng hộ (VIP)90\$, hạng nhất 65\$, hạng nhì 40\$, và vé đồng hạng là \$25. Vé đều có ghi số ghế, người đặt vé trước sẽ được chỗ ngồi tốt, và có thêm bonus (5 vé tặng 1 vé cùng hạng). Với giá vé ủng hộ VIP hay hạng nhất, quý bạn sẽ có thể chiêm ngưỡng sắc tướng của Người Thầy có một không hai một cách rõ ràng trong buổi lễ Chúc Thọ bát tuần và vinh danh Đức Thầy qua những năm khó nhọc phổ truyền pháp lý khắp năm châu.

Ngoài ra chúng tôi cũng xin kêu gọi quý bạn phát tâm mua một số vé đồng hạng (25\$) để thân tặng bằng hữu của mình đến tham dự thật đông đảo, giúp cho thiền ca Khí Giới Tình Thương và buổi Chúc Thọ Bát Tuần của Đức Thầy thêm phần long trọng.

Các thiền đường và thiền viện, cùng bạn đạo nếu đặt vé số đông, xin gửi check payable to:

VOVI Dallas Forth-Worth Association

4806 LaRue

Dallas, Forth Worth, TX 75211

Toll free in USA only: 1(800)839-0411

Trân trọng kính mời,

VôVi Multimedia Communication kính bái,

THƠ

Chung thiên giác

Thiền Thức linh hoạt 11 năm
Công phu tinh tấn dựng xây thâm
Tùy theo duyên nghiệp hành pháp lý
Lục tự Di Đà chánh diệu thâm

Chân thành nguyện sửa sai lầm
Nhờ Thầy hoằng hóa dẫn tầm đường đi
Tịnh tâm phát triển chuyển ghi
Mười điều tâm đạo thực thi mỗi ngày
Niềm tin ý lực từ đây
Chung thiên cộng hưởng trọn đầy noi gương
Xét soi mọi việc lẽ thường
Yên trong trật tự tình thương Phật Trời
Dũng hành thanh tịnh thảnh thơi
Hàng tuần huấn tập triết lời hoan ca
Giải bi thuận cảnh ta bà
Hạnh lành giềng mối cư nhà an vui
Nhắc nhau thể hiện rèn trui
Kệ kinh thông mở giác mùi tân na
Vô Vi trì chí độ tha
Tình thương biểu tượng dâng hoa Phật Trời
Mô ni châu tỏa sáng ngời
Bộ đầu trụ điển rút thời vượt qua
Hòa tan hạo khí y khoa
Phóng thâu nhíp thủ thật quà chơn tu
Kính bái.
Nguyễn Thị Khế
Thiền đường Thiền Thức

Nam Cali, ngày 01 tháng 9 năm 2002

Kỷ niệm Thiền đường Thiền Thức vừa tròn 11 tuổi

=====

Chán tu

Đừng chán bạn ơi! Đừng chán bạn ơi!
Tu hoài rồi cũng phải tới thôi
Người ta tu được mình tu được

Tâm thành thì cảm động Phật Trời

Biết được Vô Vi còn hơn trúng số
Vậy mà sao mình chẳng chịu hành
Mỗi tối còn kỳ kèo thương lượng
Mai thiền bù, giờ ngủ cho ngon lành

Khi tới thiền đường đừng động loạn
Nơi đó là nơi giúp đỡ nhau
Nhìn nhau cười, gọi nhau thanh điển
Ngoài kia, đời đã đủ chuyện nhức đầu

Bước tới, chấp gì gần hay xa
Sen mọc trong bùn, hương vẫn tỏa dịu dàng
Tu càng nhẹ càng nhiều trách nhiệm
Bởi vậy Phật Tiên nào bỏ mặc ta

Đừng chán bạn ơi ! Đừng chán bạn ơi !
Tình tiền duyên nghiệp nhiều đó thôi
Quanh đi quẩn lại, có gì tồn tại
Có niềm ăn năn vì lẽ phí kiếp người

Nghĩ mà thương Thầy, thương ông Tư
Cả đời tận tụy một đường tu
Đạo huyền bí đổi sang pháp thực dụng
Có đòi hỏi ai phải ca tụng mình đâu

Chỉ mong trong ngàn người tầm đạo
Có trăm người đến được với Vô Vi
Có mười người hiểu Chân Thiện Mỹ
Có một người biết ta phải làm gì.

TA PHẢI LÀM GÌ ? TA PHẢI LÀM GÌ ?
Một ngày khi Thầy sẽ ra đi
Bây giờ, khi Thầy không ngừng phục vụ
Làm gì chắc bạn biết phải làm gì.

Đừng chán bạn ơi ! Đừng chán bạn ơi !
Đời là trường thi hay một cuộc vui
Chỉ mấy chục năm, gắng tu cho giỏi
Đừng chán tôi ơi ! Đừng chán tôi ơi !

Tạ Thái
(TĐ Hạnh Đức)

VÔ VI PHÁP

Đẹp sao điển giới Vô Vi
Lung linh huyền ảo diệu huyền sáng trong !
Oai nghi thị hiện tâm không
Vẻ ngoài tươi tắn trong lòng nở hoa.
Đàm tâm đối diện giao hòa
Mừng cho chánh pháp Thích Ca phổ truyền ...!
Thánh Thần hiệp với Phật Tiên
Mở mang giáo hóa khắp miền chúng sanh .
Vô Vi cải dữ hóa lành
Vô Vi diệu dụng diễn thành nhiệm mầu !
Vô Vi điển hội bộ đầu
Vô Vi điển pháp niệm câu Di Đà .
Vô Vi điển lực độ tha
Vô Vi điển khí giao hòa Càn Khôn !
Vô Vi điển giới Đại Hồn
Vô Vi chánh pháp Phật môn Niết Bàn.
Mừng Vô Vi hữu bằng an ...!

Nguyễn Hải.

(Sài Gòn, 29/07/2002)

=====

PHẬT VÀ MA

Thế gian có Phật có Ma
Nằm trong nguyên lý chung nhà yêu thương
Phật thời khổ hạnh gieo gương
Ma hay núp bóng dựa nương cậy nhờ
Phật thương ban rải chơn lời

Ma nghe cho có, khen lời Phật siêu
Họp bàn tranh luận đủ điều
Quên đi căn bản giải tiêu tâm phàm
Nhìn đời động loạn bất an
Phật tìm phương chuyển, ân ban điển lành
Mong người bỏ trước qui thanh
Thực hành Pháp Lý trở thành hiền nhân
Người đời gặp chút khó khăn
Réo kêu ông Phật mở lòng độ nhân
Dụng Phật như giẻ chùi chân
Xài cho tới rách, chẳng cần bận tâm
Cúi đầu xin Phật chứng tâm
Khó lòng tự thấy cái tâm mê đời
Rồi đây cũng sẽ đến thời
Nạn tai tới tấp mở lời rên la
Tu sao nạn chẳng buông tha
Khẩn cầu Phật độ sớm qua khổ nạn
Từ bi Phật chẳng thờ than
Tiến vào khổ cảnh, giải màn trước ô
Khuyên người trì niệm Nam Mô
Hương thanh tự giải nắm mồ chôn tâm
Hành triển giải tỏa tham dâm
Không còn dụng lý dễ làm dễ sai
Thâm tu thâm tiến, tiến hoài
Không còn rước trước tự đầy thân tâm.

B.B.

(T/Đ Phú Nhuận, 28/08/2002)

=====

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Kính xin toàn thể bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ bà Lý Thị Ngô, là thân mẫu của bạn đạo Nguyễn Thị Nhi, mất tại San Jose này 3 tháng 9 năm 2002, hưởng thọ 102 tuổi.

Và đồng thời hướng tâm cầu nguyện cho bà Nguyễn Thị Dung, là chị của bạn đạo Nguyễn Như Hoàng, mất ngày 28 tháng 8 năm 2002, tại Ottawa-Canada. Hưởng thọ 69 tuổi.

Xin thành thật cảm ơn các bạn đạo.

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California - USA

2) Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bác Đinh Hoàng Ngọc, 73 tuổi (Canh Ngọ), là thân phụ của bạn đạo Nguyễn Kim Hạnh, tử trần tại Sydney ngày 26/08/2002 (18 tháng 7 năm Nhâm Ngọ), được siêu thăng tịnh độ.

Hội Ái Hữu Vô Vi Sydney Kính Báo

Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ xin cáo lỗi và đính chính.

Bạn Đạo Nguyễn Thúy Hằng Thiên Đường Thiên Thức gửi \$100.00 cho tháng tám .
HAHVHK .

Danh sách Bạn Đạo phát tâm ủng hộ Đặc San Vô Vi số 10

1	Đức Thầy Lương Sĩ Hằng	Canada	\$200 USD
2	Nguyễn Mỹ Kim	Canada	\$100 USD
3	Vinh Thuy H Nguyễn	CA, USA	\$50 USD
4	Vinh Huynh	MD, USA	\$90 USD
5	Lynn Nguyễn	Las Vegas, USA	\$30 USD
6	Linda T Vo	CA, USA	\$50 USD
7	T & H Nguyễn	Dallas, USA	\$100 USD
8	Hoàng V Hoa	CA, USA	\$100 USD
9	Lê Thanh Tùng	FL, USA	\$100 USD
10	Bình & Hoàng & Tài	Phil, USA	\$60 USD
11	Hồ Quốc Khánh	Reuion, France	\$50 USD
12	Trần Thị Lan Châu	FL, USA	\$50 USD
13	Ngo Sứ Leng	Paris, France	\$50 USD
14	Vô Danh	FL, USA	\$50 USD
15	Ann Porter	CA, USA	\$30 USD
16	Hồ Văn Đạm	USA	\$30 USD
17	Vô Danh	SJ, USA	\$50 USD
18	Don Huynh	Texas, USA	\$50 USD
19	Sơn Loan	Las Vegas, USA	\$100 USD
20	C Phan	Fargo ND, USA	\$100 USD
21	Bạn Đạo Bruxelles	Belgium	\$300 AUD
22	Minh Tâm	Sydney, AUS	\$100 AUD
23	Ngọc Sương	Sydney, AUS	\$50 AUD
24	Đặng Như Bình	Sydney, AUS	\$50 AUD
25	Kim Hoa	Perth, AUS	\$50 AUD
26	Kim Khánh	Perth, AUS	\$50 AUD
27	Lê Thị Tuyết Phượng	Perth, AUS	\$50 AUD
28	Anh chị Phan Văn Tần	Perth, AUS	\$100 AUD
29	Anh chị Nguyễn Văn Đức	Perth, AUS	\$100 AUD
30	Nguyễn Thị Phụng	Perth, AUS	\$100 AUD
31	Phan Văn Cam	Perth, AUS	\$100 AUD
32	Lê Thị Thanh Phượng	Perth, AUS	\$100 AUD
33	Chị em Đàm Huyền Hải	Perth, AUS	\$100 AUD
34	Trịnh Thị Diệu	Charleston, South Carolina, USA	\$50 USD
35	Phạm Xuân Quang	Oklahoma, USA	\$50 USD
36	Nguyễn Liên Thùy Trang	Germany	\$20 USD
37	Linda Vo	Vacaville, CA USA	\$50 USD
38	On Nguyễn	San Jose, CA USA	\$40 USD

39	B/Đ Bắc California	CA, USA	\$390 USD
40	Nguyễn Đình Trí	Texas, USA	\$100 USD
41	Nguyễn Hoàng Thanh	Luzern, SWITZERLAND	\$100 AUD
42	Vô Danh	Sydney, AUS	\$400 AUD
43	Trần Ngẫu	Perth, AUS	\$1000 AUD

Trên đây là danh sách tính đến ngày 5 tháng 9 năm 2002. Nếu có sai sót, xin quý bạn đạo vui lòng thông báo để chúng tôi điều chỉnh và bổ túc.

Còn một số bạn đạo hay đọc giả có gửi tiền ủng hộ ĐSVV qua Võ Anh chúng tôi chưa nhận được cho nên chúng tôi chưa đăng trong danh sách này. Khi nhận được chúng tôi sẽ đăng tiếp tục và đăng vào ĐSVV số 10.

Mọi sự ủng hộ tài chánh và bài vở xin quý bạn đạo và quý đọc giả gửi về địa chỉ sau đây:

ĐẶC SAN VÔ VI
C/O HỘI ÁI HỮU VÔ VI TÂY ÚC
VOVI FRIENDSHIP ASSOCIATION OF WESTERN AUSTRALIA ¹
40 HANCOCK STREET
NOLLAMARA WA 6061
AUSTRALIA

Điện thoại: +61 8 9244 3209 hay +61 8 9380 7852

Điện fax: +61 8 9244 4726 hay +61 8 9380 1188

Điện thư: dsvv@inet.net.au hay maxle@dph.uwa.edu.au ²

Thành thật cảm ơn sự đóng góp của quý bạn đạo và quý đọc giả.

Kính bái.

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình.

BBT ĐSVV.

¹ Trên các ngân phiếu ủng hộ tài chánh cho ĐSVV xin quý bạn đạo và quý đọc giả điền thêm danh xưng tiếng Anh của HAHVV Tây Úc:

VOVI FRIENDSHIP ASSOCIATION OF WESTERN AUSTRALIA

² Xin thông báo điện thư mới của ĐSVV: dsvv@inet.net.au.

BẠN ĐẠO VIẾT

PHÁP MÔN TẬN ĐỘ

Vô Vi là pháp tận độ. Có nghĩa là khi mình thực lòng và quyết chí tu rồi thì sẽ đến lúc nào đó tự nhiên mình làm như vậy thì tâm trí mình được khai mở.

Có người tu hoài không thấy mở hoài nghi pháp Vô Vi, nhờ pháp khác để khai mở, lại càng thêm sai, mang thêm tội bất trung bất tín. Tại sao tu hoài không mở, vì không hành pháp bố thí và trì giới tức nhiên không học từ bi và thực hiện từ bi thì không có tâm đạo, không có trí đạo để hiểu ý đạo. Có nhiều người trí đời thông minh lắm, lý luận hay lắm, nhưng nghe nói đạo lại càng không hiểu, hay nói cách khác là họ hiểu theo cái lý đời thành ra sai lạc, mà sai một ly đi một dặm.

Tu hoài không thấy tiến
 Ôi mặt pháp thời thế
 Chúng sanh phước mỏng khôn cầm chế

Như vậy muốn được độ (vì chỉ có ơn trên hay bề trên trời phật độ mình, cần giữ chìa khóa khai mở tâm trí mình) thì trước hết phải có tâm đạo, muốn có tâm đạo thì phải giữ tâm giới, và trì giới được có nghĩa là tự thắng mình được để không làm bậy nghĩ bậy thì phải bố thí để phước dày. Thành ra thầy thường nói mình cho ra là mình có thêm và mình phục vụ người khác là mình phục vụ mình. Và người không bố thí, không trì giới thì không thể nhận được.

Đây là nguyên tắc của chánh đạo không bao giờ thay đổi. Tôi viết lên đây chỉ muốn nói lên nhận xét của mình và kinh nghiệm của mình, không có ý định dạy ai hết. Tôi chỉ muốn đóng góp cho Vô Vi. Nếu ai đọc thấy hợp với mình và nếu thấy lâu này mình không theo con đường này thì tự sửa đường tu.

Thân ái,
 Tham không - Phạm Bá Toàn

Tâm sự cùng các bạn một chuyến du hành có một không hai

Trời mùa hạ bắt đầu vào thu, khí hậu thay đổi nhưng không khí Montréal Canada vẫn không đổi thay vì có sự hiện diện của Đức Thầy. Tôi đã chứng kiến nhiều lần. Nơi nào có Thầy là nơi đó được hưởng sự thanh nhẹ và vui tươi. Tôi xin phép được tâm sự cùng quý bạn về cuộc du hành có một không hai của chúng tôi.

Chúng tôi gồm 8 bạn đạo tại Cali và một bạn đạo tại Las Vegas quyết định đến thăm Thầy tại Atlantic city nhưng giờ phút cuối cùng Thầy không về được, chúng tôi không biết tính sao, máy bay thì mua tới Philadelphia rồi, ngày nghỉ việc đã được phép nghỉ, bây giờ chỉ còn cách duy nhất là phải phiêu lưu bằng đường xe. Từ phi trường tới Montréal phải mất 10 tiếng nếu chạy 70 miles/giờ. Lần đầu chúng tôi một nhóm 9 người đi hai xe, xe trước phải nhìn xe sau kéo bị lạc. Có hai lối đi trên bản đồ được vẽ sẵn, chúng tôi chọn đường ngắn nhất để chuẩn bị một cuộc hành trình về phương Bắc. Trên xe ai nấy cười nói vui vẻ, nao nức cho mau tới gặp Thầy. Băng CD Thiên ca véo von nhạc và lời chân lý của Đức Thầy hòa lẫn với những hàng cây xanh mướt hai bên vệ đường. Tới ranh giới Mỹ và Canada còn khoảng hai tiếng là tới nhà Thầy, ai nấy im lặng thiền giữ tâm thanh tịnh để chuẩn bị gặp người Cha kính yêu. Tới China town thành phố Montréal nhưng sao đi hoài không tới. Bành Chi một anh trong nhóm đã từng qua đây chơi mà sao bây giờ tìm không ra, mọi người bắt đầu nhao nhao, nói um sùm, lúc này mới biết tâm mình ở đâu, bài học trong động mà tịnh được xếp qua một bên. Kết cuộc rồi cũng tới được nhà Thầy nhưng phải mất hai tiếng 30 phút thay vì chỉ có 30 phút thôi.

Thương Thầy vô cùng vì Thầy ngồi chờ sẵn để đón các con. Những mệt nhọc, những khó khăn trên bước đường dài tan biến mất lúc nào không hay. Thầy ôn tồn nói các con đi ăn rồi đi ngủ đi, hẹn gặp ngày mai vì đã 12 giờ khuya rồi. Hạnh từ bi và hy sinh của Thầy làm tôi thổn thức suốt đêm khuya thanh vắng. Sáng hôm sau Thầy cho chúng tôi một sự ngạc nhiên là được đi Mohock với Thầy. Mohock là nơi người mọi sinh sống địa thế được nằm ngay sát biên giới Mỹ và Canada đi khoảng 1 giờ từ nhà Thầy. Trên đường đi rất thoải mái và suông sẻ, Thầy rất vui khi thấy chúng tôi biết thương yêu và đoàn kết lẫn nhau. Trong niềm vui đó chúng tôi thừa thắng xông lên xin Thầy đi Ottawa vì Ottawa là một thành phố được nổi tiếng là rất thơ mộng và là thủ đô của Canada. Chúng tôi ao ước đến đó để nhìn tận mắt, được sự đồng ý của Thầy chúng tôi mừng quá reo hò âm ỉ. Thương Thầy vì hạnh của Thầy mà vừa sợ Thầy mệt nhưng thấy Thầy vẫn hiên ngang, tướng đi hùng dũng như một chàng thanh niên sắp ra chiến trận.

Chúng tôi trực chỉ Ottawa. Từ Mohock tới Ottawa khoảng 1 tiếng 15 phút nhưng chúng tôi phải mất hai tiếng vì phải tìm đường. Thầy cho chúng tôi hưởng tất cả những tối tân của khoa học, những chỗ sang trọng nhất như nhà hàng l'Arôme, những món ăn tình thương được hòa lẫn trong bầu không khí thật ấm cúng của một gia đình bé nhỏ, chúng tôi quây quần bên Thầy như những đứa con được về đoàn tụ với người cha thương yêu vô vàn. Tôi được biết cứ mỗi năm tại đây có tổ chức thi đua bắn pháo bông của toàn thế giới. Các bạn đạo tại Canada thật có phước được hưởng nhiều nhất (nhưng hưởng nhiều thì phải trả nhiều đó). Đúng 8 giờ chúng tôi trở về Montréal để Thầy nghỉ. Trên đường chúng tôi phải đi đường nhỏ vì đường lớn đang sửa, xe chỉ chạy 50km/giờ khoảng 30 miles/giờ. Kiểu này chắc phải khuya mới về tới nhà. Thì đúng như vậy. Đường thì tối thui, mùi phân bò thì khó ngửi, tên đường thì nhỏ, chúng tôi không sao tránh khỏi bực bội, đi một khoảng khá xa thì gặp trận mưa sấm sét âm âm. Chắc có lẽ ông Trời cũng phải phẫn nộ vì chúng tôi đấu lý trước mặt Thầy. Thầy vẫn thản nhiên và nói đi lạc đường thì hỏi cô tiên (computer trên xe). Hỏi hoài cô tiên cũng không biết. Rốt cuộc cũng tìm ra được, khoảng 11 giờ khuya thì tới Montréal nhưng khổ nỗi tới Montréal lại bị lạc không sao về được nhà Thầy. Thầy nói đây là đất Thánh vì tên đường toàn là tên các vị Thánh, chúng tôi chạy không biết bao nhiêu vòng tròn, luẩn quẩn trong thành phố không biết bao nhiêu cây số, cãi nhau um sùm, người thì kêu quẹo trái, người thì quẹo phải. Bác tài xế nhức đầu quá mới nói thôi để lái chằng hẳng cho rồi. Thầy nghe chữ chằng hẳng thì cười không ngừng, cười ra nước mắt. Thầy hỏi lái chằng hẳng thì lái làm sao, Thầy lại cười. Tôi nói thưa Thầy là cắt chiếc xe làm đôi, Thầy càng cười lớn, chúng tôi mừng vì thấy Thầy không mệt mà rất vui. Tìm đường không ra bác tài nói Thầy ơi Thầy nói ông Thánh nào chỉ đường cho chúng con về thì lúc đó xuất hiện xe taxi, ông Thánh taxi da đen. Nhưng ông Thánh da đen này cũng chỉ biết đường tới Chinatown mà thôi. Thầy nói nhà tao là đường lớn mà nó cũng không biết. Tới Chinatown Bành Chí mới biết đường lái xe về nhà Thầy. Bành Chí nói với anh Thanh: để em lái thì về tới nhà. Anh mà lái tới sáng cũng chưa tới. Thầy nói coi chừng lái qua Québec (cách đó khoảng 3 tiếng), mọi người lại cười lớn. Thầy nói đi lạc mà vui. Chúng tôi mất khoảng 2 tiếng 30 phút thay vì chỉ cần 30 phút. Một điều thật vừa buồn vừa cười là hai chiếc xe thật sang trọng mà phải để Thầy đi taxi chỉ đường về nhà. Lòng nhẩn nhục của Thầy không ai sánh bằng. Tới nhà đúng 1 h30 khuya. Thầy vừa đi vừa cười không biết Thầy có cho chúng tôi bài học không mà sao thấy Thầy vui quá, suốt quãng đường từ 1h 30 chiều đến 2 h 30 khuya tổng cộng là 13 tiếng đồng hồ lúc nào Thầy cũng vui cũng khỏe. Chưa hết chuyện này lại tới chuyện khác. Số là có một anh bạn trong nhóm mới tu nhất định phải đi gặp Thầy. Tâm thành thì được Thầy chứng, nhưng anh ra lại không có giấy tờ để qua biên giới, anh ta đòi đi cho được, đi tới Canada mọi chuyện êm xuôi, khi trở về Mỹ chúng tôi tưởng rất khó khăn vì sau biến cố 9/11 họ kiểm soát rất chặt chẽ nhưng khi tới biên giới họ chỉ xem giấy tờ của 8 người còn anh ta không có giấy tờ thì lại không xem. Thật là kỳ lạ lúc đó mới biết quyền năng của Thầy như thế nào, Thầy không nói nhưng Thầy làm việc rất nhiều.

Sau một chuyến du hành đầy ý nghĩa, chúng tôi rất nhớ Thầy kính yêu đã hạ mình hy sinh dẫn dắt những đứa con khùng điên như chúng tôi, nhớ Bà Tám, nhớ bạn đạo Montréal dễ thương, nhớ buổi thiền chung học mục bé Tám sống động, nhớ anh Bích T/Đ Sức khỏe và Tâm Linh, nhớ gia đình chị Kim Anh với nhà thờ nổi tiếng nhất Montréal, nhớ bún bò Huế chay chữa lửa của anh Thăng và chị Vân Anh và không quên nhớ tên các Thánh trên đường để khỏi bị lạc. Chúng con cảm ơn Đức Thầy đã cho chúng con những chuỗi ngày vui trong thanh tịnh, những kỷ niệm vui nhiều buồn ít này chúng con không bao giờ quên, chỉ mong sao mãi mãi chúng con vẫn là con yêu của Đức Thầy.
Chúng con nhóm 9 người tại Cali và Las Vegas.

Thanh Hòa

T/đ Thanh Hòa - San Diego Sept 2, 2002