



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca

WEB: WWW.VOVIWEB.ORG

Số 427

ngày 14 tháng 09 năm 2003

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành **Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp**

Bình An

*Bình an tự đạt pháp phân hành
Quý tướng Trời cao tâm đạt pháp
Chuyển biến đường tu xây dựng tiến
Thành tâm học hỏi lý diệu huyền*

Kính bái,

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 06/07/03 đến 12/07/03

Copyright 2003 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Tại sao phải sân si?
- 2) Thức hòa đồng phát triển bằng cách nào?
- 3) Trên đời này chuyện gì phải khổ?
- 4) Tại sao làm người phải khổ?
- 5) Nghiệp do đâu mà có?
- 6) Thực hành tự thức là sao?
- 7) Nhu cầu của loài người là gì?

<p>1) Montréal, 06-07-2003 6: 35 AM <i>Hỏi: Tại sao phải sân si?</i></p> <p>Đáp: Thưa tại thiếu trí</p> <p>Kệ: <i>Trí không khai tâm không mình Dục vòng tràn đầy khó triển trình Thực hiện không thông làm khổ mình Hành trình tán loạn khó khai mình</i></p>	<p>2) Montréal, 07-07-2003 6: 00 AM <i>Hỏi: Thức hòa đồng phát triển bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thưa thức hòa đồng phát triển bằng đường lối ôn hòa</p> <p>Kệ: <i>Quán thông mọi chuyện cứu thân mình Chuyển hoá thương yêu dựng tâm linh Khai triển chính mình tự đạt trình Khai thông trí tuệ tự khai mình</i></p>
<p>3) Montréal, 08-07-2003 6: 15 AM <i>Hỏi: Trên đời này chuyện gì phải khổ?</i></p> <p>Đáp: Thưa trên đời này tham mới khổ</p> <p>Kệ: <i>Khổ hành gian nan tự cứu mình Giải tỏa hành vi không chánh đáng Chuyển hoá qui nguyên đạt pháp tràng Khai thông trí tuệ tự thân an</i></p>	<p>4) Montréal, 09-07-2003 12: 00 AM <i>Hỏi: Tại sao làm người phải khổ?</i></p> <p>Đáp: Thưa làm người phải gánh vác thì mới tiến</p> <p>Kệ: <i>Gánh vác giải nghiệp tự sửa mình Hành thông tự thức tự phân mình Đường đời học hỏi rõ hành trình Nhớ tưởng Trời cao rõ chính mình</i></p>
<p>5) Montréal, 10-07-2003 1:00 aM <i>Hỏi: Nghiệp do đâu mà có?</i></p> <p>Đáp: Thưa nghiệp do tâm tánh mà ra</p> <p>Kệ: <i>Tham dâm tạo nghiệp khó phân hòa Thế thái nhơn tình tự chuyển ra Đạo đức thực hành tự vượt qua Thực hành tự thức chuyển phân hòa</i></p>	<p>6) Montréal, 11-07-2003 2: 35 AM <i>Hỏi: Thực hành tự thức là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa thực hành tự thức là dẫn thân phục vụ tự hiểu sâu</p> <p>Kệ: <i>Thành tâm phục vụ rõ nhu cầu Tiến hóa thâm sâu tự hiểu sâu Giải tỏa phiền ưu rất nhiệm mầu Tình người sống động rõ chiều sâu</i></p>
<p>7) Montréal, 12-07-2003 5: 40 AM <i>Hỏi: Nhu cầu của loài người là gì?</i></p> <p>Đáp: Thưa nhu cầu của loài người là tham muốn vô giới hạn</p> <p>Kệ: <i>Tham dâm vô cùng tự hại thân Thế giới tăng tham vì mối lợi Có mắt như không không biết tới Thực hành động loạn chẳng cần Trời</i></p>	

THƯ TỪ LAI VẮNG

C, ngày 16/5/2003

Kính thưa Thầy,

Con có duyên được gặp Thầy lúc con 7 tuổi theo Mẹ đi thiền đường HVE. Sau đó con theo anh con lui tới thiền đường của anh chị Lạc. Con có duyên tái ngộ cùng Thầy lần nữa, nhưng mà con vẫn chưa ngộ được Pháp, thành ra con không có thiền, Thầy ạ! Con lại còn dụ đi mất một học trò của Thầy đang chuyên cần tu học nữa chứ.

Rồi cuộc đời êm đềm trôi qua, con đạt được những gì con muốn, và con được sống với mẹ con từ bé luôn đến khi lập gia đình. Đời xung quanh con toàn là màu hồng, cho đến năm 2001 thì Mẹ con qua đời. Mất tình thương của Mẹ con đau khổ quá mới tìm đến Pháp để cho giảm bớt đau khổ.

Đại Hội đầu tiên con tham dự là Khi Giới Tình Thương. Con cảm nhận rất nhiều tình thương từ thiêng liêng và của Thầy và tất cả bạn đạo xung quanh con. Hiện giờ cả nhà con đã hành theo Pháp và con ráng cố gắng thực hành những lời Thầy dạy dỗ. Nay con viết thư lên Thầy để xin Thầy cho con bài thơ tên con.

Con còn một chuyện nữa cũng xin thưa với Thầy luôn : Con có 2 đứa con gái, đứa lớn 11 tuổi, và đứa nhỏ 6 tuổi. Lúc đặt tên cho tụi nhỏ, vợ chồng con thiếu sót không suy nghĩ để đặt tên Việt Nam cho nó. Nay tụi con thường xuyên sinh hoạt Vô Vi và cảm nhận được giá trị nguồn gốc Việt Nam của mình. Tụi con mạo muội xin Thầy đặt tên cho 2 cháu, nếu Thầy thấy không có gì trở ngại

Chúng con muôn vàn đội ơn Thầy dạy dỗ và kính chúc Thầy được nhiều sức khỏe để sống thật lâu với chúng con.

Chúng con gửi lời thăm đến bà Tám luôn.

Nay kính,

PTTT

LV, ngày 20/5/2003

T T,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 16/5/2003 được biết con đã cảm nhận được sự thực hành tu tiến là cần thiết, cho nên con và gia đình đều bước vào con đường tu học của Vô Vi đã và đang phục vụ mọi người khi cần.

Nay con xin, Thầy đặt tên cho hai cháu là P NT và PLD. Và dưới đây là bài thơ khuyến tu diễn tả tên con....

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

Vĩ Kiên

THÔNG CÁO CỦA VОВI MULTIMEDIA COMMUNICATION

Nhân buổi lễ ra mắt video vừa qua tại California, chúng tôi đã phát hành lần đầu tiên 10,000 CD Thực Hành Tự Cứu 1 để phục vụ các thân hữu muốn tìm hiểu về thiền. CD Thực Hành Tự Cứu 1 đã được sự hưởng ứng của rất nhiều người tại địa phương, nên cho đến nay không còn được bao nhiêu nữa. Vì nhu cầu cần thiết, nên chúng tôi sẽ xin tái bản lại.

Sau đây là những CD ấn tống dự tính phát hành trong dịp đại hội và thiền ca này:

- 1) Tái phát hành thêm CD Thực Hành Tự Cứu 1
- 2) Hai CD Đại Đồng Tu Tiến & Phụ Ái Mẫu Ái 1 và 2
- 3) CD Chơn Kinh 7

Để phục vụ những người ngoại quốc và những người trẻ hiện nay, chúng tôi cũng sẽ phát hành lần đầu tiên những CD ấn tống mới như sau:

- 4) CD Niệm Phật với sự diễn giải bằng tiếng Anh
- 5) CD Niệm Phật với sự diễn giải bằng tiếng Pháp
(*hai CD trên đã được sự bảo trợ đặc biệt của chị Lương Sĩ Ái Tuyết và chị Xuân Mai*)
- 6) CD dịch tiếng Anh "Searching For The Origin of Harmony"
(Tìm Lẽ Du Dương, Montreal, ngày 4/4/1982)

Vô Vi Multimedia Communication luôn mong được sự hưởng ứng ủng hộ của quý vị dành cho những CD ấn tống sẽ phát hành. Mến chúc quý vị và gia đình hưởng được nhiều sự ban chiếu của Bê Trên.

Mọi phát tâm ấn tống, xin gửi về:

Tại Mỹ: Check payable to:

VoVi Dallas Forth Worth Association

4806 LaRue

Dallas, TX 75211

Tại Canada: Check payable to:

VoVi Association of Canada

4216 Rue Wellington

Montreal, Quebec

H4G 1W2 – Canada

Xin chân thành cảm tạ Quý bạn đạo

VOVI Multimedia Communication kính bái,

Trích các bài thuyết giảng của Đức Thầy tại San Diego và Santa Ana

(do Nguyễn Phú Hải, T/Đ Thông Hải, chép lại)

Phần 1:

Cho nên Thiền Ca, tôi làm thiền ca mà nhiều người nói: Ôi tu hành mà hát xướng này kia kia nọ, họ chê, rồi bây giờ họ càng coi càng thối thía.

Cái triết lý của cuộc sống: ở thế gian này đâu có cái tuồng hát nào mà xây dựng cái triết lý của cuộc sống. Chính tôi là đã làm triết lý của cuộc sống, cả nhạc sĩ còn phải cảm động mà. Ông Hoàng Thi Thơ, ông đọc qua nguyên lý tận độ mà ông làm được mấy chục bài thiền ca, cảm động lòng người rõ rệt như vậy.

Như các bạn coi, cứ lấy một cuốn video của Thiền Ca, coi thử có chiều sâu không? Cuốn nào cũng có chiều sâu, xây dựng tâm thức của mọi hành giả. Phục vụ hết mình, nhưng người ta còn chê, tôi không biết sao.

Cho nên nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật ngày hôm nay chấn động ra Hà Nội, không phải giỡn đâu, những người cứng đầu chững nào nghe nó êm chững nấy.

Phần 2:

Kính chào quý vị,

Hôm nay, rất may mắn tôi được tái ngộ quý vị nơi đây. Chúng ta cũng là đồng hành và xa cách nhau cũng nhiều năm, ngày nay mới tái ngộ, thì không làm sao mọi người nghe qua Khí Giới Tình Thương mà chính mọi người đã sẵn có Khí Giới Tình Thương trong nội tâm. Ngày nay được tương ngộ người bạn đồng hành của chính mình, năm nay đã 80 tuổi rồi, rất quý thương các bạn, ước mong các bạn sớm thành đạo.

Trong khung cảnh eo hẹp nhưng mà tâm tư chúng ta lúc nào cũng hướng thượng, lớn rộng trong tinh thần xây dựng cho chung, ngày hôm nay mới có được Khí Giới Tình Thương của mọi người đã thể hiện, phát triển chung vui hòa hợp. Từ Houston ngày hôm nay đã hình thành được cuốn video Khí Giới Tình Thương, ước mong được phục vụ tất cả bạn đạo và tất cả quan khách nơi đây. Duyên lành đã đến, chúng ta đã theo kịp đà tiến văn minh, và ước mong được xây dựng cho chung. Tất cả mọi người từ xa cho đến gần, được nghe qua và thực hiện tốt đẹp để phục vụ cho chung. Tinh thần đó, tôi đã nung nấu từ khi mới tu cho đến ngày hôm nay. Qua biết bao sự cực nhọc, lăn la đi đây đi đó khắp thế giới, ngày hôm nay mới kết hợp được. Kết hợp được và cống hiến lời văn ý đạo của tôi đưa cho mọi người trong thực hành, trong chu trình tiến hóa của cuộc sống.

Đây là chúng ta luôn luôn cống hiến triết lý của cuộc sống, triết lý thâm sâu của cuộc sống. Qua video Khí Giới Tình Thương các bạn sẽ thấy rõ niềm tin chúng ta chỉ có xây dựng mới kết tụ được. Ngày hôm nay chúng ta đi vào trong chỗ xây dựng cho chung, tất cả mọi người phải cố gắng thực hành mới đi đến tốt đẹp.

Tôi đã nói rõ, nhiều bài thơ của tôi đã nói là xứ ta không nghèo khổ đâu, xứ ta đầy đủ điện năng của Trời Đất trong xây dựng mà chỉ thiếu thực hành mà thôi. Nếu chúng ta thực hành đúng đường thì chỉ có phát triển trong tinh thần xây dựng cho chung, và tiến hóa rõ rệt.

Tu, phải theo nhịp tiến văn minh hiện tại: Bây giờ các bạn đã thấy qua những hình ảnh vừa rồi là do những khối óc đã khao khát đóng góp mới hình thành được. Cái cuộc vui hôm nay chúng ta thấy rõ mức tiến của Vô Vi đã tiến tới một bước rồi. Từ rày về sau chúng ta sẽ có cơ hội xây dựng cho chung. Chúng ta thực hiện đại sự chung, cho mọi người được an vui, thái bình. Đẹp bỏ sự hận thù tranh chấp mà tiến hóa tới thương yêu, tha thứ và xây dựng.

Những gì tôi đã mong ước, ngày nay đã lộ ra rồi, chỉ ước mong các bạn, người đi sau sẽ tiếp tục đi tới thì chúng ta sẽ có một quả địa cầu tốt, trong tình thương và đạo đức.

Đêm đêm tôi vẫn hành thiền, đêm đêm tôi vẫn xây dựng, mà tuần nào cũng vẫn phục vụ các bạn đạo hết mình. Giờ ăn, giấc ngủ chúng tôi cũng trong sự đóng góp và xây dựng, không có gì mà vụ lợi cá nhân. Chúng tôi không có vụ lợi cá nhân: bất vụ lợi. Khắp thế giới chúng ta có những tổ chức bất vụ lợi. Người nào cũng hành khổ, cũng đi làm khổ cực, đóng góp tiền ra, in thành CD, bài giảng và lưu lại cho thế nhân tại thế gian.

Ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội hội tụ nơi đây và đã hiểu rõ Tình Thương và Đạo Đức, giá trị đó là không bao giờ mờ phai được. Cố Nhạc Sĩ Hoàng Thi Thơ đã đóng góp một đoạn không nhỏ cho mọi người được hiểu rõ những lời của tôi rồi phân tách rõ ràng để hiểu để cho mọi người tự thức và khai triển một cộng đồng, tiến tới Đại Đồng Thế Giới. Sự ước mong đó nhân loại đều muốn nhưng chưa thể thực hiện được. Muốn có sự Đại Đồng phải biết Trời, Đất. Chúng ta là người tu khai triển, tâm thức chúng ta hòa hợp với Trời và Đất, có Trời có Đất có Đạo mới có Hòa Bình. Nếu không có Trời không có Đạo thì chỉ tranh chấp, giết chóc, hại nhau mà thôi. Đã biết được sự sống có Trời có Đất, có Đạo, chúng ta sẽ cố gắng đi tới một bước nữa là Hòa Bình Thế Giới, nhân loại sẽ an vui.

Đại sự chung chứ không phải là chuyện nhỏ, chuyện lớn. Ở một góc trời nào, nếu mà chúng ta đã làm người cũng ước mong có sự hòa bình, không có một ai muốn có chiến tranh. Chúng ta là người Việt Nam, ở xứ chiến tranh rõ ràng, đau khổ muôn chiều mà ngày nay gặp được cái pháp tốt thực hành mà hiểu được cái gốc của chúng ta là từ Thiên Quốc giáng lâm xuống thế gian và khai triển trở về Thiên Quốc. Có đường lối thì chúng ta cố gắng thực hành nó sẽ mở và đi tới.

Thế gian này có nhiều pháp tu, nhưng mà có pháp trực chỉ khai triển trực giác của chính mình là Pháp Vô Vi, khai sáng khối óc, khai tâm mở trí, chỉ có Vô Vi mới là dẫn thân tiến hóa được, cho nên bạn đạo của chúng tôi đã thực hành. Khi thực hành rồi cảm thức được nhiệm vụ của chính mình, chỉ biết tha thứ và thương yêu, xây dựng cho chung mà thôi.

Tình Thương và Đạo Đức kỷ nguyên nào cũng có nhưng mà người chưa chịu thực hành. Ngày hôm nay chúng ta đã thấy thiên cơ biến chuyển vô cùng ác liệt, nhưng mà chúng ta hiểu được cái pháp này chỉ có thực hành, chúng ta mỗi người dẫn thân đem lại sự hòa bình cho chung.

Cho nên tôi đã thực hiện được những cuốn video "Sứ Giả Hòa Bình" để cho mọi người ý thức được nhiệm vụ của mỗi một xác người và khối óc của người ở thế gian làm gì, sẽ phát triển đến vô cùng. Mọi người mà ý thức được thì thế gian rất dễ có sự hòa bình, rất dễ tha thứ và thương yêu trong xây dựng. Ngay trong gia đình của chúng ta, mà những người tu Vô Vi chịu tu, chịu hành thì mới thấy rõ sự tha thứ và thương yêu, xây dựng cho gia đình được bình an, vô sự.

Nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật đã khai triển cho mọi người tự tu tự tiến. Cả càn khôn vũ trụ nằm trong nguyên lý đó, và khai triển cao sâu tới vô cùng, trong xây dựng. Mong rằng quý vị nghe qua những lời giảng của tôi và thực hành đúng đắn, cuối cùng kết quả quý vị sẽ gặt hái tốt ở tương lai.

Đạo chỉ có một không hai, là sự quân bình hưởng thượng xây dựng. Quân bình rồi mới nhận được thanh quang của bề trên quang chiếu cho chính chúng ta rồi từ đó chúng ta mới đi lên về Thiên Quốc một cách dễ dãi, không có khó khăn.

Người thế gian mê tiền, mê bạc, mê tình, nói đến Thiên Quốc họ sợ lắm. Nhưng mà nói đến địa ngục họ cũng ngán, nhưng mà rút cuộc họ cũng đâm đầu đi tìm địa ngục mà thôi. Cạnh tranh, giết chóc nhau để xuống địa ngục chứ làm gì! Chúng ta là người Vô Vi, tu, khai triển khối óc tiến hóa đến vô cùng thì chúng ta không có bao giờ chịu bước xuống địa ngục để bị giam và bị hành hạ đau khổ như vậy.

Chương trình Thiên Ca của Vô Vi giúp không ít người tự thức và hiểu được sự sai lầm của chính mình, về ăn năn sám hối và tự tu. Cho nên cái phương pháp Vô Vi không phải là một tôn giáo, nó là một đường lối kỹ thuật để người khai triển tâm thức của chính họ. Bỏ công thì phải gặt hái được kết quả, nếu bỏ công mà không gặt hái được kết quả, còn lệ thuộc người khác, chuyện đó là không có đúng.

Có khai triển được khối óc, có cơ hội tiến hóa tới vô cùng mới biết được nguồn gốc nguyên lý của đời đạo ra sao, mới sống được bình an. Nguyên lý đời đạo không phải là tiền. Đạo đức mới là chính. Tiền nó là dao hai lưỡi, giúp ích cho chuyện này và nó sẽ sát hại tới bên chuyện kia; cho nên pháp lực nó càng ngày càng yếu. Sợ sệt là pháp lực yếu. Chúng ta tu dũng mãnh tiến hóa tới vô cùng,

tự nhiên ý lực chúng ta mạnh, không bị lệ thuộc bất cứ giới nào hết. Thực hành để đi tới, tận độ quần sanh là chánh.

Hôm nay tôi rất vui, được có cơ hội đến đây và diện kiến tất cả bạn đạo của chúng tôi ở vùng Cali và các nơi đã tề tựu về đây. Chúng ta là người đồng hành cần phải cố gắng trong thực hành, mong ảnh hưởng cho người kế tiếp là vậy.

Tu thì phải vui, tu mà buồn thì tu làm chi. Tu mở ra thì vui, cái hộp mà đóng lại là nó buồn, nó tối tăm; mà chúng ta mở nó ra nó sáng, quang chiếu trong nội thức của chúng ta thì chúng ta chỉ có vui, không có biết buồn.

Có Trời, có Đất, có Đạo là chúng ta đầy đủ rồi, không có thiếu gì hết. Nguyên khí của Trời Đất đã hỗ trợ cho chúng ta từ giờ, phút khắc, không có bỏ chúng ta. Thanh quang của Trời Đất đầy đủ trong xây dựng, mà chúng ta thiếu thanh nhẹ không nhận được thôi. Cái phương pháp này khứ trước lưu thanh, là giải cho chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ, chúng ta mới cảm nhận được thanh quang của Bê Trên ban chiếu xung quanh chúng ta rõ ràng. Chúng ta cứ rước vào cái cảnh ô trước, tham dâm, tạo khổ cho chính mình mà thôi.

Hôm nay cơ Trời đã chuyển cho mọi người, được có cơ hội gặp một phần của Vô Vi, rồi sẽ đào sâu nguyên lý của Trời Đất mà thực hành để đi tới. Tôi ước mong mọi người Việt Nam ở hải ngoại biết thương yêu nhau, xây dựng cho chung thì chúng ta sẽ có một khối mạnh Tình Thương và Đạo Đức. Mọi nơi, mọi giới biết thương quý, thì quả địa cầu sẽ rút ngắn thời gian, bớt hao phí. Cái tội nặng nhất là tội phung phí, chúng ta đã gom gọn nguyên năng của Trời Đất: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đầy đủ nhưng chúng ta phung phí là chúng ta có tội. Có gom đầy đủ, bừng sáng tâm thức thì chúng ta mới có cơ hội tận độ quần sanh.

Tu là sửa để mở ra, chứ tu không phải là đóng, mà chỉ nói pháp tôi hay, pháp người dở, cái đó không được. Tu mở ra rồi nó mới tiến tới thức hòa đồng được, đóng lại thì không tiến tới thức hòa đồng mà tự hại: tâm thân bất ổn mà thôi.

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị nơi đây, chịu khó đến nghe lại những nghệ sĩ và nhạc sĩ đã tác ra những lời văn cũng là của Trời Đất giúp đỡ quý vị tâm thân an lạc mà thôi.

Thành thật cảm ơn quý vị.

THƠ

Niềm Tin

*Mở trí thâm thâm ấn năng lương
Hữu duyên khuyến tập ý Phật thường
Thuần dương phổ quát điển thanh thoát
Diệu pháp phương trường Nguyên lý nương*

*Công phu luyện đạo tận tường
Tánh Linh định giới phải thường nghiêm minh
Kệ kinh thiết thật tấn tin
Đạo Đồi sáng suốt duy hình khai quang
Mâu ni châu tóa siêu an
Dày công hướng thượng thế gian rất cần
Phù sanh mù mịt khó phân
Cõi trần ai cũng đôi lần tới tăm
Chơn tu thức giác thị Tâm
Thiên đàng mình triết tri thâm giai không
Huyền vi chánh đạo tín thông
Dẫn dắt chân lý mở lòng từ ái
Đường lên trực chỉ cao tần
Phát triển thấu đáo tinh thần nhàn cư*

*Tương giao tương ứng khoan thư
Điện tâm trụ Thủ Ngữ từ hòa mình
Thiên quốc chơn thật thính thính
Bồng lai Tiên cảnh qui trình hồn nhiên
Thương yêu tha thứ thiện khuyến
Lập trường giải nghiệp trung kiên tự về
Học bài vấn đáp vui tề
Chính mình Nhu nhẫn rõ kẻ Phật Tiên
Tổ Thầy hoằng hóa hiện tiền
Hồi nguyên thiên giác vãng hiện thờ thông
31/08/03 Nguyễn Quang Vinh
Kính bái*

QUÁ KHÚ, HIỆN TẠI, TƯƠNG LAI

*QUÁ trình công phu hành thiền,
KHÚ trước lưu thanh phúc điền dựng xây.
HIỆN ra tâm nghĩ vui vầy,
TẠI mình thiếu tu nên Thầy độ tha.*

TƯỜNG ngộ ban đạo gần xa,
LAI vãng thiền đường thiết tha chung thiền.

Nam Mô A Di Đà Phật, Thông Hải
Hoàng Kiệt, 11/8/03

ĐÔI DÒNG TÂM SỰ

Có những chiều ngồi bên song cửa
Nhìn lá vàng rơi nghĩ phận mình
Đồng chung Quy luật Sanh Bệnh Tử
Niệm hành với bớt nỗi phiền ưu

Trong cuộc sống tình tiền duyên nghiệp
Tôi biết đâu ngày tháng đổi thay
Linh hồn tôi nhiễm trược trần ai
Nên thân xác đồng hành cộng nghiệp

Tuy nghiệp xấu duyên lành lại tốt
Bạn đồng hành Pháp Lý Vô Vi
Đối đãi nhau thương mến chân tình
Cùng chung sức hành trình vui tiến

Nên từ đó niềm tin lớn mạnh
Dù khó khăn chướng ngại tình đời
Cũng không làm chậm việc hành tu
Lấy nhịn nhục vượt qua giông bão

Nay tâm thức quân bình yên ổn
Thoát khỏi ma lục dục thất tình
Thấy tâm hồn thanh tịnh sống vui
Không vướng vấn tình đời duyên tục

Với mỹ ý chân thành trao đổi
Bạn và tôi đồng tiến tu hành
Cuộc hành trình vượt khỏi sông mê
Về bến giác hưởng đời an lạc.

NGUYỄN HIỂN.

(T/Đ. Bửu Hòa, 28-08-2003)

LIÊN HOA

Thơ thần lẫn theo những khóm hoa
Khóm nào cũng tuyệt đẹp kiêu sa
Hồn nhiên Phượng-Đỏ mùa hè nở
Cao quý Điệp-Vàng áo ca sa
Tâm đạo sản sinh hoa quý phái
Chen nhau sắc thắm vườn Thi-Ca
Nhiều cảnh khác sắc chung một khóm
Bạn đạo anh em cũng thế mà

Thế mà có lúc mình quên Cha
Đối xử với nhau khó giữ hòa

Lỡ mất dịp may thật quý hiếm
Ta đành học lại để thăng hoa
Bài thi sắp tới không còn khó
Chắc hẳn phen này dễ vượt qua
Đã biết xuống trần là phải học
Gắng công thi đậu sớm về nhà

Về nhà đóng cửa học bài thi
Dùng chí tu mau mới kịp kỳ
Ngọn chót ta thi không được rớt
Phớt lờ tất cả chuyện thị phi
Giữ lòng thanh tịnh là cần thiết
Trải rộng tình thương tâm Đại-bi
Giác mộng Nam-Kha ôi ngắn ngủi
Cuộc đời mộng ảo có ra chi

Ra chi trần hạ khổ triền miên
Tận thế: thiên tai khắp các miền
Hạn hán, cháy rừng sôi lửa bỏng
Mưa tuông lũ lụt xây liền liền
Nhiều nơi động đất nhà nhà đổ
Thời tiết đổi thay sống chẳng yên
Kẻ trí quyết tâm theo chánh pháp
Ngày đêm tu niệm cứu Hồn-Thiên.

TƯ ẾCH VÔ VI

(Thanh-Đa, 21-08-2003)

ĐƯỜNG TU

Pháp Lý Vô Vi giúp định thân
Dụng hành Lục Tự dứt tham dâm
Chẳng còn gian xảo ôm phàm tánh
Chỉ có thật thà bỏ nghiệp tâm
Đem đạo vào đời không giải có
Buông đời qua đạo có qui không
Công phu từng bước qua từng bước
Khai thác tâm can tự tiến thâm.

PHAN-VĂN-BỬU.

(T/Đ. Phú-Nhuận, 02-09-2003)

QUÊ CŨ

Quê cũ bao lần ta cách xa
Xuống trần học hỏi để thăng hoa
Ngờ đâu trần thế đầy lời cuốn
Rời cõi Thiên Đường học bướm hoa
Mê trần nhiễm trược đầy đau khổ
Quên mất đường về thật xót xa
Thức tâm hành pháp càng tinh tấn
Quê cũ đang chờ bước chân ta.

NGỌC QUÂN.

(T/Đ. Phú-Nhuận, 05-09-2003)

TỰ THỨC

(Họa y vận bài Quê Cũ của Đ/h. Ngọc Quân)

Con đường Đạo Pháp thật cao xa
Thực hành Chơn pháp để thăng hoa
Đạo đời luôn giúp ta sửa tiến
Kịp về tham dự Hội Long Hoa
Tâm thiền an tịnh nơi thanh cảnh
Hoa lòng thơm ngát tỏa hương xa
Pháp hành tinh tấn không thay đổi
Kiến tánh minh tâm tự hiểu ta.

CHÂU KIM.

(Dĩ-An, 09-09-2003)

DIỆU PHÁP

(Họa y vận bài Quê Cũ của Đ/h. Ngọc Quân)

Soi Hồn khai mở Hỏa-luân-xa
Thấy điển lung linh tợ gấm hoa
Mới thấy Vô Vi quả thực có
Phải nào thiêu dệt chuyện trăng hoa
Hồn hòa Vũ-trụ - mình điều lạ
Viá thoát Hồng-trần - cảnh khổ xa
Mới thấy Pháp Thiền thật quý báu
Thực hành thăng tiến thỏa lòng ta.

THIÊN ĐĂNG.

(TĐ. 08-09-2003)

HÃY ĐỢI ĐẤY!

(Thân gửi Đ/h. Thiền Tâm)

Dám nào ẩn tánh mai danh
Mà do chẳng biết nói rành chuyện chi
Thấy người thi phú quá "chì"
Nghĩ mình đứng kể thật thì cón con
Nghe người hối thúc nỉ non

Trăng tròn chân lý vẫn còn khuyết sâu
Trung Thu "mười quả" thấy rầu
Học hoài chẳng thuộc chẳng sâu đạo mẫu
Làm thình rãng cần lưỡi cong
Di Đà lục tự chạy vòng luân xa
Cho thông mở trí tâm ra
Quán thông mọi việc trong ta và ngoài
Lu mờ chưa dám tỏ bày
Lo lau quét dọn cái sai của mình
Người thương xin để làm thình
Chừng nào sáng tỏ điển minh rạng ngời
Cùng người đóng góp đạo đời
Điển thanh chuyển hóa thành lời dựng xây.

Nguyễn Thị Trọn.

(Vũng Tàu, 01-09-2003)

ĐƯỜNG VÀO THIÊN VIỆN

Đường vào Thiên Viện Tâm Linh
Đôi xanh bóng mát đẹp xinh vô cùng
Ai ơi có đến đất linh.
Ngắm xem phong cảnh hữu tình nên thơ
Thầy ban bốn chữ tuyệt vời
Tâm Linh Tự Cứu đời đời không phai
Nhớ ơn công đức của Thầy
Chúng tôi nguyện phải ngày ngày công phu
Quyết tâm luyện chí lo tu
Giữ tâm thanh nhẹ giải mù tâm yên
Hai tuần lại được đoàn viên
Đổi trao kinh nghiệm pháp thiền vô vi
Hành thiền pháp lý ta đi
Theo Thầy học đạo tình thương với đời

TVTLTC (Lam Đạo)

BẠN ĐẠO VIẾT

MỘT KỶ SINH HOẠT TẠI MỘT THIÊN VIỆN.

Sáng hôm nay trời mưa lất phất gió nhẹ, trời mát, quang cảnh hai bên đường có thêm sức sống, lòng người cũng rộn ràng hơn và ai cũng nhớ hôm nay là ngày định kỳ sinh hoạt bán nguyệt tại Thiên viện Tâm Linh Tự Cứu .

Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu tên mà Thầy đã ban cho, tọa lạc trên vùng đất cao, diện tích hơn bốn mẫu tây là nơi thanh tịnh, tiện lợi cho việc sinh hoạt tâm linh.

Tư Ếch có mấy câu thơ sau:

Tâm linh Tự cứu chính là đây
Bạn đạo một lòng chung đắp xây
Hợp mặt đối trao đường đạo pháp
Trăm hoa đua nở cửa Thiền này.
.....Báo PTDN số 421.

Tu sinh Bửu Ngọc cũng có bài:

Đồi cao sừng sững một viện thiền
Uy nghi tráng lệ cảnh thiên nhiên
Tâm Linh Tự Cứu Thầy ban đặt.
Giữa chốn trần gian lắm muộn phiền.

⊕

Đạo hữu xa gần đến viếng đây .
Thầm hỏi rằng ai khéo đắp xây
Trong lúc bốn bề đầy nghịch cảnh
Vượt bao thử thách khó khăn này.
.....Báo PTDN số 422.

Cứ hai tuần một lần, Anh Em bạn đạo vô vi tựu về đây, qua cổng Thiền Viện quên hết chuyện đời, gặp gỡ bạn bè cười vui thăm hỏi, số người nhỏ mà tâm đạo cao, anh em bạn đạo có chừng trong ngoài ba mươi người, thỉnh thoảng có bạn ở xa đến tham quan hoặc dự sinh hoạt thì số người cao hơn.

Bước vào cổng của Thiền viện, tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái, mặc dầu tiết trời có khi mưa khi nắng, lòng người cũng nóng lạnh khác nhau. Tôi nghĩ, tôi đang bước vào cửa thanh tịnh là nơi mà tôi vứt bỏ bên ngoài tất cả những trần trược động loạn mà đời đã khuấy nhiễu tôi.

Đầu tiên trước mắt tôi là tình thật của anh chị Liễu Phương là hai bạn đạo chịu trách nhiệm giữ gìn chăm sóc bảo quản thiền viện, ai cũng quý mến anh chị vì Anh Chị có trách nhiệm cao.

Nếu kỳ trước không đi, thì kỳ này bạn đạo sẽ ngạc nhiên, vì đã có nhà để xe gắn máy xinh xắn. Nhìn sang nhà bếp các bạn đạo nữ đang tất tưởi chuẩn bị bữa cơm trưa, có lẽ họ đã mua sắm từ ngày trước, mong bạn đạo được ngon miệng trưa nay. Người nào người nấy rạng rỡ nụ cười, sẵn sàng quên hết tất cả chuyện đời khắc khổ mà hai tuần qua đôi vai này gánh vác.

Bước lên trên mới thấy uy nghi một con đường lát thang có “chiếu nghỉ” bên đường là hai hàng mai vàng nằm ẩn mình dưới bóng cây rợp mát. Bước hơn 90 bậc Thiền viện hiện rõ trong mắt tôi, thật là trang nghiêm, thơ mộng, bình an làm cảm xúc lòng người.

Nửa lững đoạn đường là một ngôi nhà mát, nép mình dưới rừng cây xanh, xa hơn một chút tôi nghe tiếng cười vui của nhiều Nam đạo hữu cộng với tiếng cuốc, phẳng đang phát quan. Họ đến tự bao giờ chắc sớm lắm nên nhìn dưới mặt đất công việc đã nhiều rồi, tôi thấy ngỡ ngàng vì mình đi trễ. Chúng tôi đến đây ngoài việc sinh hoạt tâm linh, chúng tôi còn chung tay góp phần lao động củng cố Thiền viện vì anh em tự hiểu nhỏ một cộng cỏ cũng là công quả cho mình và cho thế hệ sau .

Lên trên một khoảng đất rộng có hoa cảnh nên thơ thanh tịnh, dưới bầu trời ấm áp là một Thiền viện uy nghi lộng lẫy, có những hoa cảnh giá trị mà người chịu trách nhiệm biết phối trí mới được, trước sân Thiền viện là một cây sứ sần sùi mà tuổi của nó chắc lớn hơn tôi nằm nghiêng mình như đánh lễ Thiền viện hỏi sao không trồng hai cây mà chỉ có một thì được trả lời : Một Thầy, một Tổ, một Pháp mà thôi.

Bên trong là một tấm kính vô vi rộng lớn trang nghiêm, sạch bóng nền gạch mát rượi nhờ những nữ đạo hữu vệ sinh chăm sóc. Bên phải và bên trái cầu thang là những toạ cụ nam nữ riêng, đánh mạnh nhất vào tâm trí tôi là người nào cũng bình tâm diệu hiền chất phác và lúc nào cũng sẵn sàng trải lòng ra với pháp.

Bước tới xá kiếng vô vi tôi cảm giác như có một lực kéo tóc tôi lên (điển rút) mặc dầu tôi thiền chưa lâu mà tôi đã có cảm nhận đó, thì ra kiếng vô vi ở đây điển quá mạnh.

Đúng là một nơi mà tôi rất an tâm tìm lại với chính mình, tìm lại những gì mà mình đã đánh mất và hiểu được những gì mà mình chưa học được, càng ngày tôi càng hiểu tu vô vi là trở về thực hành sửa mình là chánh nhưng phần hữu vi của Thiền viện cũng giúp tôi không ít trong lúc ngồi thiền. Vì sau một kỳ sinh hoạt về ngồi thiền tôi thấy dễ định và ngồi được lâu hơn nhờ cộng điển anh em bạn đạo. Bữa cơm trưa đang chờ đón chúng tôi. Bữa cơm ít tiền đạm bạc nhưng rất thịnh soạn đối với chúng tôi, vì nó chứa đầy nghĩa tình đồng đạo, ai ăn cũng cảm thấy ngon, ngon hơn ở nhà, ấn tượng nhất với chúng tôi và những bạn đạo ở xa là món gỏi rau má bóp dấm, sốt cà chua chúng tôi không bao giờ quên. Anh em ăn thật lòng, không màu mè và thấy gần gũi thân thiết hơn, “ăn chung một mâm, hành chung một pháp”.

Các chị phụ trách không quên món tráng miệng, tôi tự hỏi với số tiền ít ỏi làm sao các chị lại cho bữa ăn ngon như thế này?

Nghỉ ngơi một chút, chúng tôi kéo nhau lên nhà mát ở lưng chừng đồi (trung thiên) để sinh hoạt. Đây mới chủ đề chánh trong kỳ sinh hoạt. Báo Phát Triển Điện Năng được phát cho từng người, nghiên cứu từng câu- để xem tuần này Thầy ra chủ đề gì, muốn hướng dẫn bạn đạo ra sao? Người chịu trách nhiệm là Thiền Nghi (Ba Tuấn) thông báo đến anh em những cập nhật của pháp - sức khỏe và hoạt động của Thầy và các bạn đạo năm châu. Chúng tôi trụ điển một chút để đánh lễ Bê Trên. Đáng lý chúng tôi phải chung thiền, nhưng chúng tôi không được phép ngồi nhắm mắt (Chịu lòn thế tục đất trời cảm thông- Thầy) ở Thiền viện nên mới sinh hoạt ở nhà mát !!! nói không hết lời vì chuyện dài nhiều tập !!.

Phần kế tiếp là ôn băng giảng của Thầy. Hai tuần chúng tôi chỉ nghe một cuộn băng – nghe tới nghe lui- băng nào cũng được rồi ghi lại ý nào mà mình tâm đắc nhất, giúp cho mình hiểu đạo và thức tâm cải sửa mình? Giờ này đọc lên cho các bạn nghe.

“- Thưa bạn đạo hai tuần vừa qua tôi ôn cuộn băng.....” trong đó tôi nghe Thầy giảng..... giúp cho tôi hiểu hơn hành nhiều và cương quyết nhiều hơn vv... Một lời ôn băng đọc lên , nhắc nhở bạn đạo khác thật là hữu ích – không khí trang nghiêm lạ thường- Như vậy một kỳ sinh hoạt có hai mươi bạn đạo chịu ôn băng thì có hai mươi băng của Thầy được nhắc nhở học hỏi, những triết lý cao siêu điều dạy thiết thực của Thầy chúng tôi thấy như trình độ điển quang của chúng tôi như được nâng cao lên hơn. Anh em tuần tự liên tục trả bài.

Đến phần phát biểu tự do nhưng trong trật tự ở Thiền viện trong những kỳ sinh hoạt như thế này Thiên Nghi góp ý : không được nói chuyện đời, chuyện thị phi của nhóm này người nọ vì ai cũng hay hết chỉ có chúng ta là dở mình phải thấy việc trì trệ của mình để sửa không méch lòng ai.

Anh em nói lên ấn chứng của mình để cùng nhau học hỏi, có những bạn đạo bị đời khảo quá đến đây trút hết tâm sự và được bạn đạo an ủi đem lý đạo của Thầy để xoa dịu lẫn nhau nhất là anh Ba Tuấn (Thiên Nghi) lúc nào cũng cảm thông và giải đáp những thắc mắc của bạn đạo theo sự hiểu biết của anh.

Anh thường nhắc lời Thầy dạy phải thực hành và Thầy khuyên mỗi đêm nên ráng ngồi thêm một phút đêm sau cũng vậy, vì thế có bạn ngồi trên 03 giờ là thường. Tiêu chuẩn của Anh ấy là khuyên nhau ráng ngồi hai giờ, nếu xã sớm thì ngồi lại lần nữa cho đủ giờ ấn định, ở Thiền viện anh em tuyệt đối nghe theo lời dạy của Thầy và hành đúng pháp. Ở đây không có một điếu thuốc, một giọt rượu và mọi người đều trường chay, ai ai cũng thuộc lòng 10 điều tâm đạo thực hành của Thầy, có điều từ ngày tôi tham gia sinh hoạt ở Thiền viện tôi thấy tình thương của bạn đạo thật gắn bó tương thân tương trợ lẫn nhau. Có lần một bạn đạo nghèo quá, nhà lá hư nát, anh em đốn cây trên đất Thiền viện hùn tiền mua “tôn” làm cho chị Út Hoa một căn nhà, Chị nói: Suốt tuần qua em không ngủ được khi biết bạn đạo sắp làm nhà cho em. Em mừng quá niềm cảm xúc của người nghèo chỉ có người nghèo mới cảm thông.

Chỉ có người đang lạnh mới hiểu được người đang lạnh. Chúng tôi từng cảm ơn Thầy, cảm ơn bạn gần xa kẻ của người công đã xây dựng cơ đồ tâm linh này .

Khi chuẩn bị ra về anh Thiên Nghi không quên cảm ơn Bê Trên, cảm ơn anh em và mong muốn được gặp lại hai tuần sau.

Một giai đoạn ngắn ngủi để họp mặt cùng nhau chan hoà thanh điển, tối ngồi nhẹ nhàng để định hơn để hội nhập vào cộng đồng vô vi giải thoát

Thật là:

Một nơi thanh điển chiếu ban
Anh em huynh đệ hàng hàng lo tu
Mong sao thoát cảnh khờ ngu
Thiên đàng tiến thẳng an du đời đời

Huỳnh Phước Lộc
T.V Tâm Linh Tự Cứu
