



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca

WEB: WWW.VOVIWEB.ORG

Số 443

ngày 04 tháng 1 năm 2004

Tờ báo hằng tuần ĐIỄN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Dại trí

*Dại trí khai minh rõ pháp trình
Tự thức duyên lành tự giác minh
Qui hội tình người duyên đạt thức
Quí yêu Trời Phật tự qui hình*

Kính bái,

VĨ KIÊN

Mục Bé Tám từ 26/10/03 đến 01/11/03

Copyright 2003 by Lương Sĩ Hăng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Ban biên tập xin kính chúc Đức Thầy được luôn vui mạnh và quý bạn đạo một năm mới tu tiến!

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phản câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Đại đồng tu tiến là sao?
- 2) Qui nguyên bằng cách nào?
- 3) Muốn trở về nguồn cội thì phải làm sao?
- 4) Chánh pháp là sao?
- 5) Quân bình là gì?
- 6) Thanh ở nơi nào?
- 7) Vô cùng tận là sao?

| | |
|--|--|
| <p>1) San Francisco 26-10-03 6:00AM</p> <p><i>Hỏi: Đại đồng tu tiến là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa đại đồng tu tiến là mọi người thức tâm đồng tu sửa tiến hóa tốt</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Thực hành xây dựng cùng chung tiến Cảm thức nhơn gian tự giải phiền Qui một tình Trời không biến động Thực hành chất phát chẳng cầu mong</i></p> | <p>2) San Francisco 27-10-03 5:00AM</p> <p><i>Hỏi: Qui nguyên bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thưa qui nguyên bằng cách dũng hành</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Dũng hành tiến hóa lý thâm sâu Càng thức càng tu rõ nhiệm mầu Tiến triển không ngừng qui chuyển tốt Quí yêu muôn loại giải cơn sâu</i></p> |
| <p>3) San Francisco 28-10-03 8:19AM</p> <p><i>Hỏi: Muốn trở về nguồn cội thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa muốn trở về nguồn cội thì dũng hành chánh pháp</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Dũng hành chánh pháp tự về ngôi Giải quyết tâm thân tiến giải hồi Tâm tưởng Trời Phật qui một mối Giải mê phá chấp tiến từ hồi</i></p> | <p>4) San Francisco 29-10-03 3:00AM</p> <p><i>Hỏi: Chánh pháp là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa chánh pháp là xuất phát đi lên</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Mê mê tỉnh tỉnh đi lên hoài Thức giác minh tâm tự sửa ngay Đường đạo qui hình tự đổi thay Chọn tâm sáng suốt trả vay đàng hoàng</i></p> |
| <p>5) San Francisco 30-10-03 3:00AM</p> <p><i>Hỏi: Quân bình là gì?</i></p> <p>Đáp: Thưa quân bình là trước thanh hợp tác</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Quân bình là qui thanh trước Các giới phân minh tự thức cười Chuyển hóa không ngừng qui một mối Thành tâm tu sửa tiến từ hồi</i></p> | <p>6) San Francisco 31-10-03 3:25AM</p> <p><i>Hỏi: Thanh ở nơi nào?</i></p> <p>Đáp: Thưa thanh ở nơi vô cùng tận</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Thanh tiến hóa chuyển tiến phân Khai thông huyệt đạo cảm giao tầng Giải phần mê chấp giúp tâm thân Uyển chuyển không ngừng đạt pháp thân</i></p> |
| <p>7) San Francisco 01-11-03 3:24AM</p> <p><i>Hỏi: Vô cùng tận là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa vô cùng tận tức là đi tới hết sức mình</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Hành thông vô cực vô biên tiến Trí tuệ thanh cao tự cảm hiền Duyên đạo tình đời không giới hạn Cảm minh thiên địa tự mình qua</i></p> | |

TRÍCH KINH A DI ĐÀ

“**Thường Chuyển Pháp Luân**” thuốc khó tách,
Thuốc này vốn ở chốn Lôi Âm.
Nếu ai nhuốm bệnh mau trừ giải,
Càng luyện càng hay bệnh chẳng xâm.

Ý NGHĨA CỦA NHỮNG ĐỘNG TÁC KHI LÀM PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN

“...Đây nói qua về **Pháp Luân Thường Chuyển**. Các bạn xếp bằng làm cho điển quang không chạy xuống đất là bộ chân, để cho điển quang sẽ chạy lên bộ đầu. Còn hai cánh tay xếp lại khít vào ba sườn bản thể để kềm cho vũ trụ là xương sống không lắc lắc, Đầu ta không lung lay, lấy sự ngay thẳng của vũ trụ. Tay bắt ấn tam muội để cho phía tả và phía hữu cánh tay hợp nhứt để cho điển quang tung lên chỗ xương gu cỗ để tiếp xúc với vũ trụ chạy thẳng lên cửu khiếu. Lưỡi ta co lên chân răng trên để lọc nước cam lồ ở thận thủy xung lên làm cho nước miếng trở nên ngọt, trong sách Phật gọi là Ba la mật. Răng cắn nhẹ nhẹ làm cho các thứ điển trong bản thể có sức khai thiên môn. Khai thiên môn là bộ đầu ngay giữa tự nứt ra do công phu, bởi thế sách nhà Phật cũng gọi bản thể ta là tiểu thiên địa...”

TÁC DỤNG CỦA HƠI HÍT VÀO

“... Ngậm miệng răng cắn nhẹ để làm cho mẩy huyệt gân toàn thể phải ứng phó cử động khi có linh. Linh là hít hơi vào động hết gọi là linh. Lúc ấy ta hít hơi bằng lỗ mũi nhẹ từ từ đem xuống tới hạ thừa, rồi hít luôn thì hơi ấy sẽ tiếp tục tràn lên cuống họng, động đến cuống vị truyền bá cho phổi và gan, trái tim, bao tử, trái cật xoay chuyển mạnh để vào hiệp tích chỗ mạch đốc. Mạch đốc truyền bá cho các mối gân đồng đều xoay chuyển, các điển châu lưu thân thể tiếp lên cửu khiếu, truyền bá cho điển chạy xuống huyệt luân xa là ổ nhện...”

TÁC DỤNG CỦA HƠI THỞ RA

“...Lúc ta công phu luyện đạo hít hơi cho đầy rồi thở ra, làm cho trái tim mở hai lỗ trống, thông cho trước khí hồn ta trong trái tim tung lên bộ đầu. Bộ lá gan cùng bộ lá phổi và bộ bao tử, khí diễn trong ba bộ phận ấy sẽ sướng làm việc không bê trễ và có sức thêm hơn, nhưng nhiệm vụ mỗi bộ làm việc bốn phận không hiệp một ai, chữ Pháp gọi là Détaché (nối ra)

Nhờ vậy mà chúng ta không lo ra, không tham sân, không bệnh hoạn, không tưởng tượng, trở thành ngay thẳng, chân chánh, nhờ **Pháp Luân Thường Chuyển** mà thoát Détaché bởi thế người hoằng hóa Pháp Lý không khuyên bạn, không thuyết pháp, không giáo huấn về sự làm lành lánh dữ

Cho nên pháp lý gọi là một vị thuốc của Phật truyền ra, trừ bệnh tham sân, si, ái, ố, lo chi là không hiền, lo chi là không hết bệnh, nhưng nhờ sự sáng suốt của bản thể ta thông khí, tạo thành một người thông minh, trí đức. Vì trong thế gian, tham sân si bỉ ổi, bị mê Trần lầm Trần cho đến đổi người trị nước lên án xử tử bỏ tù, càng cai trị chứng nào bệnh ấy càng trở nên nhiều hơn, không cản ngăn được.

Bởi thế phải nhờ chữ A DI gọi là **Pháp Luân Thường Chuyển**, khoa học của Phật, trị bệnh tham sân mới dứt. Những người công phu luyện đạo mới trở nên hiền đức, thật là một vị thuốc thần tiên của Phật giúp đỡ cho Pháp lý ngày nay mới có.

Bởi vậy người học đạo trở nên hiền đức khỏi cần thuyết pháp. Thuyết pháp để khuyên người làm lành lánh dữ, nhưng tật bệnh ấy do sự nhiễm Trần xung vào bộ phận ngũ tạng ta, nếu không có phép đuổi nó ra, răn đe saoặng?...

Pháp Lý khuyên các bạn tu hành nếu có điều chi lầm trần, thì làm **Pháp Luân Thường Chuyển**, là một vị thuốc của Phật để trị dứt liền căn bệnh nhiễm trần không sai....”

“...Di Đà ơi ! Con hãy ráng làm **Pháp Luân Thường Chuyển**, phân tách nó ra để cho mỗi mỗi làm việc theo bốn phận của nó, theo về phái Thiền Tăng gọi là con Diều đậu lưng con ngựa, hay biển sóng tình khó dứt khoát.

Di Đà ơi ! Ráng từ nó ra, tránh nó ra, nhưng ta dạy con phép **Pháp Luân Thường Chuyển** khi nào cải hóa nó không nổi, đánh đổ chúng nó không được thì nhờ **Pháp Luân Thường Chuyển** để lìa nó ra (Détaché) mới được. Vốn nó là hơi điển từ lá lách chuyển qua lá gan, trái tim, chạy qua thận thủy (trái cật). Nó đốt xúi cục men giống, xúi luôn đầu óc ta, trí não ta mê Trần bỉ ổi...”

“...Thủy là loại nước Liquide và air tạo ra khí điển trong khoa học đời nay. Chất lỏng ép cho bị nghẹt, nước ấy thành khói, bịt tức nổ ra thành điển lửa. Lúc chúng ta công phu luyện đạo nghe trên bộ đầu ta nổ lụp bụp, nhờ các sợi dây gân bao trùm bộ đầu làm cho động địa cùng kéo khớp xương ba miếng trên bộ đầu ta tách gian ra, công phu ít thì tách ít, cố gắng công phu được lâu thì khớp xương nẻ ra rộng hơn nhưng không tới một phân...”

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui

Tiếp theo báo cáo trước chúng tôi đã nhận được cho đến 31 tháng 12 - 2003 như sau cho quỹ cứu khổ ban vui:

| Người gửi | US\$ | Currency\$ |
|----------------------------------|--------|------------|
| Le Thi Phuong Thao (Mississauga) | 76.92 | 100 |
| Tran Thi Lam (Germany) | 100.00 | |
| La Quan Thuc (PA) | 30.00 | |
| Ho Thi Trong (Australia) | 76.92 | 100 |
| Ping Giao,Huong Luong Trinh (FL) | 500.00 | |
| Nancy Trang Nguyen (BC) | 76.92 | 100 |
| Nancy Trang Nguyen (BC) | 76.92 | 100 |

Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã và sẽ được sử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui gửi đi cứu lụt và giúp đỡ những gia đình nghèo hay các em câm điếc, mồ côi ...hay những ai mà Thầy cho biết cần gửi.

Ngoài ra chúng tôi sẽ gửi đến quý bạn đạo receipt để trừ thuế lợi tức (income tax) cho năm 2003 vào trong tháng 2 2004 vì hội được qui chế từ thiện (charitable) của chánh phủ Canada.

Mọi sơ xuất hay thắc mắc câu hỏi liên quan đến quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm dưới đây như sau :

Phan Cao Thang – email : aphancaovideotron.ca

Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada và gửi về :

7021 Louis-Hebert St #1C- LaSalle- Quebec- H8N3E9- Canada

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo

Phan Cao Thang

THÔ

“ĐỜI SỐNG ĐẠO TU” LÀ ĐỜI ĐẠO SONG TU

Hữu duyên hành pháp Vô Vi,
Đời sống đạo tu tự đi một đường.
THIỀN LÝ tâm linh tỏ tường,
Nhớ về quê cũ tình thương Phật Trời.
NAN đắc tâm thân ở đời,
Bảy ức niên xa cách rời tâm thân.

TƯƠNG NGÔ diệu pháp bình an,
Đời đạo song tu pháp thiền tự tu.
VÔ DUYÊN sửa pháp khờ ngu,
Quên đi pháp báu giúp tu sửa mình.
ĐỐI DIỆN làm sai gạt mình,
Dứt khoát thực hành bình minh chân Trời.
BẤT chấp khó khăn ở đời,

Tâm minh hướng xa rời chủ Hành.
TUÔNG PHÙNG bạn đạo mở tâm,
Tâm linh đổi đạo bình tâm an vui.
Nam Mô A Di Đà Phật, Thông Hải
Hoàng Kiệt, 22/12/03

Sứ giả hòa bình

Cùng nhau đóng góp tâm linh
Hy sinh tha thứ hành trình Thầy trao
Khổ lai tu tiến từ từ
Tình thương chia sẻ mọi người từ bi
Trật tự cần phải khắc ghi
Đừng để thiên hạ chê cười vô vi
Hòa bình thế giới phải như tết nào
Hành trình thầy đã truyền trao
Cố công tu sửa thực hành
Hằng ngày ảnh hưởng mọi người chung quanh
Giữ tâm thanh tịnh hợp hòa
Quên mình trì niệm Di Đà
Vô vi chánh pháp thật là giúp ta
Đưa ra tất cả việc nhà
Tề gia trị quốc bình thiên hạ
Gia đình mà đã thuận hòa
Kẻ thù thứ nhất chính là ta
Diệt trừ nó được, đại đồng mới xong
Công phu, công quả, công trình
Thương thầy, mến bạn thật tình lắng nghe
Thầy thương thầy mãi chở che
Tu hành tinh thức được Thầy độ tha
Cửu huyền thất tổ ông bà
Siêu sanh tịnh độ về nhà vô vi
Xác trần dầu có đốt đi
Xá lợi còn đó cửa Trời hồi qui
 Chị Minh
(tóm tắt sinh hoạt chia sẻ đề tài Sứ Giả Hòa Bình ngày Đại
Hội Đại Đồng Tu Tiển)

Ngõ nào cũng đến Đạo Tình Thương

Dù chậm hay mau vẫn một đường
Chung cuộc lòng trời là Bác ái
Tận cùng nỗi đau ấy tình thương
Ai đi lối khác ta không biết
Lấy oán làm ân là đúng đường
Hoàn cảnh giúp ta tu tiến tới
Miệt mài bền bỉ ráng theo gương
Theo gương Phật Tám tu cho đúng
Vĩ đại hiền ngang cứ một đường
Kiên nhẫn công phu lòng rộng mở
Yêu thương tha thiết nhớ nêu gương
Hiếu trung trọng vẹn là chọn pháp
Kiến tánh minh tâm mới tỏ tường
Pháp Lý Vô Vi tu rút ngắn
Lên cao tột đỉnh Đạo Tình Thương

Chủ nhật 16/11/2003

Tư Êch Vô Vi.

PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN

Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai
Ráng luyện thường xuyên sẽ có ngày
Thanh sạch thanh tâm lòng phơi phới
Hồn nhiên vui sống giữa trần ai
Mặc đời động loạn, ta thanh tịnh
Y khởi chưa xong biết đúng sai?
Hơi thở nhẹ nhàng nơi trụ đánh
Thiên Đàng tại thế có ai hay?

Ai hay pháp thở thật diệu huyền
Bí quyết dành cho bậc Thánh – Tiên
Nếu muốn tu tâm tròn chánh quả
Hãy mau rèn luyện ngày đêm siêng
Ngàn năm có một không nên trễ
Giữ lấy mà tu với pháp Thiền
Cơ hội này đây thời mat pháp
Trời ban Thường – Chuyển tạo Phật Tiên

Thanh Da, 02-10-2003

Tư Êch.

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho thân phụ đạo hữu Nguyễn Thanh Mai la` ông Nguyễn Văn Triết, bạn đạo tại Boston, sinh năm 1930, mất ngày 26/12/2003 vào lúc 8:15 AM tại Boston được siêu thăng tịnh độ.
Xin thành thật cảm ơn quý đạo hữu.

BẠN ĐẠO VIẾT

Một chút tâm tình

Sống đạo là sống theo sự thực hành những chơn ngôn mà thầy đã hướng dẫn mình. Bụng dạ như thế nào thì nói như vậy, trong ngoài là một, thực thà chất phác.

Tu mà còn mánh mung tính toán, lừa Thầy phản bạn chỉ có nước rơi vào con đường tà đạo, là điều không ai muốn hết, ngay cả đương sự cũng không muốn.

Có nhiều người cho rằng “tu mà thầy không kêu gọi bạn đạo làm phước” là điều hoàn toàn không đúng. Vì ngay từ đầu khi mới vào Vô Vi (tôi theo Vô Vi từ đầu năm 1984) tôi đã nghe bạn đạo nói với nhau là “tu vô vi là đi lính cho Thượng đế – chiến sĩ của tình thương và đạo đức”. Nếu mình không biết hy sinh không biết bối thí thì làm sao gọi là chiến sĩ của tình thương. Nếu mình không một lòng giữ đạo đức, có nghĩa là không làm trái lẽ đạo dù bất cứ giá nào (uy vũ bất năng khuất) thì làm sao gọi là chiến sĩ của đạo đức.

Thầy đã dạy rằng “Lấy tình thương và đạo đức thấp sáng ngọn đèn tâm để đi suốt quãng đường đến Phật giới”. Con đường Vô Vi cao cả vô cùng, chỉ có những người lòng dạ bất chánh, không thực hiện được tôn chỉ của Vô Vi, đâm ra có những lời bất chánh.

Cái gì cũng có giới hạn của nó, nhiều người lợi dụng lòng tốt của bạn đạo kêu gọi làm phước mà phần đông bạn đạo trí chưa mở, không biết cái giới hạn của sự làm phước, thế nào là đúng, thế nào là không đúng. Gây ra nhiều sự phiền phức cho bạn đạo.

Ngày xưa tôi cũng vậy, cũng vô minh như tất cả mọi người. Khi tôi mới vào tu, ai cũng nói vô vi là tà đạo, mà tôi cũng không biết là tà hay chánh do ơn trên dẫn dắt mà tu thôi.

Tôi tu được như ngày hôm nay là hoàn toàn nhờ sự dẫn dắt của Thầy Tám. Ngày xưa có nhiều bế tắc tôi suy nghĩ hoài không ra; nghe băng Thầy giảng là được thầy khai thông những bế tắc đó. Và sau này tôi tu và thực hành theo những điều thầy chỉ dạy trong led weekly. Tôi đã khám phá ra rằng; Thầy đã chỉ dạy mình từ khi mới tu cho đến khi thành đạo.

Những ai không chịu thực hành theo sự chỉ dạy của thầy thì trí không mở, không hiểu được những điều thầy nói, và trình độ tới đâu chỉ hiểu tới đó thôi, cao hơn thì không hiểu được.

Thầy là người hướng dẫn mình tu, ban đầu mình phải tin tưởng tuyệt đối vào thầy. Sau này khi trí mở rồi thì mới theo lời Thầy nói là “bất khả bất tín, bất khả tận tín”.

Chơn ngôn thầy đã để lại khắc tất cả tài liệu của Vô Vi. Băng giảng, led weekly, thiền ca và cả những lời thầy nói mà bạn đạo truyền miệng nhau mà không được ghi lại. Nghe thiền ca mở trí vô cùng và sướng theo triết lý của thiền ca là sống đạo.

“Lấy tình thương và đạo đức thấp sáng ngọn đèn tâm để đi suốt quãng đường đến Phật giới”

Quí thương,
Tham không – Phạm Bá Toàn