



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVIWEB.ORG

Số 460

ngày 02 tháng 5 năm 2004

Tờ báo hằng tuần ĐIỄN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Tình Trời

Tình Trời ban chiếu thông đường đạo
Tự giải phân minh đường xích đạo
Thức giác chính minh thông mọi nோ
Hướng thanh khai triển tự tâm hành

Kính bái,

VĨ KIÊN

Mục Bé Tám từ 22/02/04 đến 28/02/04

Copyright 2004 by Lương Sĩ Hăng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiểu sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiểu hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phản câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Sự tiến hóa có cần học hỏi không?
- 2) Cần dũng chí trong sự tiến hóa hay không?
- 3) Làm sao sống yên được?
- 4) Hạch hỏi lẫn nhau có hữu ích gì không?
- 5) Chuyện sắp xảy đến sẽ ra sao?
- 6) Chuyện đến phải vượt qua bằng cách nào?
- 7) Làm sao thoát được bệnh hoạn ?

<p>1) Perth, 22/02/04</p> <p>Hỏi: Sự tiến hoá có cần học hỏi không?</p> <p>Đáp: Thưa sự tiến hoá cần học hỏi luôn luôn</p> <p>Kệ:</p> <p>Phần hồn tiến hoá rất cần thiết Pháp giới mông lung giải tiến cần Vay trả luân hồi phải chịu đựng Khai thông trí tuệ tâm thân cần</p>	<p>2) Perth, 23/02/04</p> <p>Hỏi: Cần dũng chí trong sự tiến hoá hay không?</p> <p>Đáp: Thưa dũng chí rất cần tiến hoá</p> <p>Kệ:</p> <p>Thành tâm xây dựng tiến từ giờ Qui hội tình người không giới hạn Tiến hoá không ngừng triển trí tâm Thành tâm khai triển quý hơn vàng</p>
<p>3) Perth, 24/02/04</p> <p>Hỏi: Làm sao sống yên được?</p> <p>Đáp: Thưa phải hưởng thượng thì mới sống được yên</p> <p>Kệ:</p> <p>Quân bình giải tiến tâm thân yên Tiến hoá không ngừng tự thức hiền Pháp giới phân minh rõ tiến trình Thành tâm xây dựng tự qui hình</p>	<p>4) Perth, 25/02/04</p> <p>Hỏi: Hạch hỏi lấn nhau có hữu ích gì không?</p> <p>Đáp: Thưa hạch hỏi lấn nhau không hữu ích gì cả, chỉ có tăng thêm động mà thôi.</p> <p>Kệ:</p> <p>Hạch hỏi gieo tự ái tăng động loạn Thương yêu tha thú bót băng hoàng Qui nguyên tình Trời không gieo động Dứt khoát phục vụ tự cảm an</p>
<p>5) Perth, 26/02/04</p> <p>Hỏi: Chuyện sắp xảy đến sẽ ra sao?</p> <p>Đáp: Thưa chuyện gì đến rồi cũng qua</p> <p>Kệ:</p> <p>Nhân quả luân lưu tự tiến hành Hoá sanh sanh hoá tự phân ranh Cơ Trời xoay chuyển duyên tình đẹp Học hỏi không ngừng tự giác tâm</p>	<p>6) Perth, 27/02/04</p> <p>Hỏi: Chuyện đến phải vượt qua bằng cách nào?</p> <p>Đáp: Thưa vượt qua bằng dũng chí</p> <p>Kệ:</p> <p>Đại hùng đại lực đại từ bi Uyển chuyển không ngừng tự thức tâm Khai triển chính mình tâm tự giác Vía hồn thanh nhẹ giải qui tâm</p>
<p>7) Perth, 28/02/04</p> <p>Hỏi: Làm sao thoát được bệnh hoạn ?</p> <p>Đáp: Thưa phải thực hiện trật tự nguyên khí của Trời Đất</p> <p>Kệ:</p> <p>Thực hiện hoà hợp nguyên khí an Tạo thành tập quán qui thành tốt Giữ tâm thanh tịnh cứu phần hồn Pháp giới phân minh đường lối tốt</p>	

TRÍCH BĂNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

PHẢI ĐI VÔ ĐIỂN GIỚI ĐỂ DẪN TIẾN

ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରକାଶ

“Tự tu cởi mở các màn
Âm u giải tỏa nhập đàn quang minh”

Mình tự tu, mình mở những sự tăm tối ở bên trong, từ bộ đầu tới ngũ tạng; sự âm u được giải tỏa, lúc nào mình xét cái gì mình cũng sáng suốt chớ không phải mê tín, ỷ lại, lấy lời của người này người kia người nọ rồi đặt lên đầu thiên hạ. Cái đó không được. Mình phải lấy cái phần sáng suốt của mình, hiểu biết tới đó mình chấp nhận là tôi hiểu biết tới đó. Ngày mai tôi tu, tôi sáng suốt một phần nữa, tôi hiểu thêm cái phần đó, tôi nói cái phần đó, chớ không có nên thêm vô hay bớt lời của những người đã đạt thành và nhẹ hơn mình, rồi tính tìm cách lập địa vị cho mình. Cái đó càng sai nữa.

Cho nên các bạn tu ở đây, là phải tu về điển. Cái điển không có gạt người ta được, cái phần điển các bạn không có thì không bao giờ các bạn ứng khẩu được, hay là đem lại sự sáng suốt cho chung quanh. Có người tu Vô Vi được nhẹ, người ta nói chuyện, xung quanh những người bạn đạo nghe thì thấy nó khoan khoái nhẹ nhàng và nó đi thẳng vô trong cái “Tâm Điển” của con người. Còn có người đem chép sách thiên hạ, nói đi nói lại, rốt cuộc rồi họ nghe cũng không thấy hay và không có thấy phát triển bằng cách nào, bởi vì chính bản thân của người nói ra phát âm không có xuất phát cái luồng điển đi lên trên được.

Những người ngồi chung quanh đang nghe mình nói đây họ hướng về mình, nhưng mà cái luồng điển của mình không rút đi lên, họ cảm giác quá nặng. Còn những người tu về bên Vô Vi này, cái điển ngày đêm luôn luôn nó chỉ xuất phát đi lên trên bộ đầu, thành ra những người chưa tu mà gặp nó rồi, nó nói đi nói lại, nó nói chơi, nói đủ chuyện, nhưng mà phần điển nó rút cho cái phần điển kia. Cái điển người dự thính luôn luôn hướng về người ứng khẩu, thì người ứng khẩu rút được nó đi lên, tự nhiên nó cảm giác nhẹ. Cho nên cái tu ở đây này, phải đi vô điển mới tu được. Nếu mà đi về cái trần tâm, lý luận theo sách vở rồi biến chế đi xuống hạ giới thì tôi thấy tu hoài cũng không bao giờ có sự phát triển.

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI NAM CALIFORNIA & VO-VI MULTIMEDIA COMMUNICATION

V/V: BUỔI RA MẮT DVD THIỀN CA TIẾNG TRỐNG ĐẠI ĐỒNG TẠI NAM CALIFORNIA.

Hội Ai Hữu Vô Vi Nam California và Vô Vi Multimedia Communication sẽ tổ chức Buổi Ra Mắt DVD Thiền Ca Tiếng Trống Đại Đồng vào chiều chủ nhật ngày 22 tháng 8 năm 2004, vào lúc 14 giờ tại hí viễn Robert Moore Theatre của trường Orange Coast College, dưới sự chủ tọa của Đức Thầy.

Nhằm mục đích phổ truyền và giới thiệu Pháp Lý Vô Vi, đây là cơ hội mà quý bạn đạo có thể mời thân nhân và bạn hữu đến với Pháp Lý Vô Vi để thưởng thức một chương trình nhạc tâm linh. Vé vào cửa tự do, tuy nhiên vì chỗ ngồi giới hạn, xin quý bạn đạo vui lòng liên lạc với Hội Ai Hữu Vô Vi Nam Cali để lấy Thiệp Mời trước.

Đặc biệt tối ngày thứ bảy 21/8/04, có buổi tiệc văn nghệ thân mật chung vui với Đức Thầy tại nhà hàng Bát Đạt, dành cho bạn đạo Cali và quý bạn đạo trên đường đi tham dự đại hội, với giá mỗi phần ăn là 25\$. (Chỗ ngồi có giới hạn, 500 chỗ, xin ưu tiên cho quý bạn đạo ghi tên trước).

Ban Tổ Chức thành thật kêu gọi sự hảo tâm bảo trợ cho buổi ra mắt DVD thiền ca Tiếng Trống Đại Đồng tại Nam Cali được thành công tốt đẹp, đó là một vinh dự của cộng đồng Vô Vi chúng ta.

Sự bảo trợ tùy hỉ từ 15\$, 25\$, 45\$, 75\$ hoặc tùy lòng hảo tâm của quý bạn đạo. Mọi sự phát tâm bảo trợ cho buổi ra mắt DVD thiền ca, xin các bạn có thể đóng cùng lúc với lệ phí tham dự buổi tiệc chung vui cùng Đức Thầy.

Tên Họ:	
Đặt chỗ tại nhà hàng Bát Đạt:	25\$/1 người/1 ghế ăn
Tiệc chay (A)	Tiệc seafood (B)
Phát tâm ủng hộ thêm cho trưa ngày Chủ Nhật 22/8/04.	15\$, 25\$, 45\$ hay 75\$ vv....

Xin liên lạc đặt chỗ sớm vì chỗ có giới hạn. Khi đặt chỗ, xin vui lòng cho biết “Tiệc Chay” (A) hay “Tiệc Seafood” (B) để ban tổ chức tiện việc sắp xếp.

Để giúp đỡ việc trú ngụ cho các bạn đạo phương xa, ban tổ chức có thương lượng với khách sạn Ramada Plaza để có giá đặc biệt cho Hội Đoàn Vô-Vi.

Giá phòng trong tuần (Chủ Nhật đến Thứ Năm) là \$59.95 cộng thuế và 64.95\$ cộng thuế trong cuối tuần (thứ Sáu và thứ Bảy) cho mỗi phòng/bốn người. Khi đặt phòng, xin bạn đạo dùng Code: “Vô Vi” để có giá đặc biệt và để tiện cho khách sạn sắp xếp. Khách sạn Ramada Plaza ở ngay bên cạnh trung tâm Little Saigon. Nếu các bạn cần đưa đón tại phi trường, khách sạn này cũng có shuttle bus với giá là 35\$/1chiều.

Ramada Plaza Hotel
10022 Garden Grove Blvd
Garden Grove, CA 92844-1621
Tel: (714)534-1818 hay (800)917-5555

- 1) Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
7622 23rd St
Westminster, Ca 92683
(714)891-0889
Hồ Mỹ Hằng: (714)721-0931 Cell
Nguyễn Văn Minh: (714)422-9817 Cell
- 2) Thiền đường Lưu Tâm
9370 Garden Grove Blvd # 5
Garden Grove, Ca 92844.
(714)530-5679
Liên lạc: Nguyễn An Khang
- 3) Thiền đường Thiền Thức

15001 Neece St.
Westminster, Ca 92683.

Liên lạc: chị Khế
Tel: (714)894-7485

4) T/D Thanh Hoa:

9809 San Diego St.
Spring Valley, CA 91977
Tel: 1(619) 472-0663

Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California và Vô Vi Multimedia Communication trân trọng kính mời,

Báo cáo về quỹ cứu khố ban vui

Tiếp theo báo cáo trước chúng tôi đã nhận được cho đến 30 tháng 4 - 2004 như sau cho quỹ cứu khố ban vui:

Người gửi	US\$	Currency\$
-----------	------	------------

Song Huynh (Wi)	30.00	
Nancy Trang Nguyen (BC)	76.92	100
Long Bui (TX)	100.00	
Cuong Nguyen (MI)	100.00	
My Kim Nguyen (Mtl)	142.86	200
Âu Vĩnh Xang+ Trương Thị Xuân Lâm (MTL)	30.08	40
HAHVV Florida qua Long Trần	330.00	
Nguyễn Luận (Az)	50.00	
Vô Danh (Ca)	400.00	
BD Vô Danh (San Francisco)	1000.00	
Hung VUONG (Regina)	75.19	100
Nguyễn Hữu Nam (qua Hà Ngọc Quang)	75.19	100
Đoàn Ngọc Toàn (Ca)	300.00	
Vô Danh (Ca)	600.00	
Vô Danh (Ca)	600.00	
Cuong Nguyen (MI)	100.00	
Minh La (Ca)	50.00	
HAHVV Florida	200.00	
Võ Hùng Danh (Ca)	200.00	
Nguyễn Thị Thoại (Ca)	200.00	
Vô Danh (Ca)	600.00	
Vô Danh (Ca)	600.00	
TD Hồng Bính Hoàng (VA)	400.00	
TD Tứ Thông (Tx)	100.00	

Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã đang và sẽ được sử dụng 100% cho việc cứu khố ban vui gửi đi cứu lụt và giúp đỡ những gia đình nghèo hay các em câm điếc, mồ côi ...hay những ai mà Thầy cho biết cần gởi kể từ 1998 một cách liên tục.

Mọi sơ xuất hay thắc mắc câu hỏi liên quan đến quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm dưới đây như sau : Phan Cao Thang – email : aphancao@videotron.ca

Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada và gửi về :
7021 Louis-Hebert St #1C Lasalle Quebec H8N3E9 Canada
Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo
Phan Cao Thang

Thông Báo của UBTCĐH Tình Trời Tận Độ 2004 Tại Honolulu, Hawaii

Kính thưa Quý Bạn Đạo,

Để giúp cho tất cả quý bạn đạo được vui hưởng trọn vẹn những ngày Tết Vô-Vi trên du thuyền Tình Trời Tận Độ, xin quý bạn đặc biệt lưu ý về các giấy tờ cá nhân cho đầy đủ vì BTC không thể nào can thiệp được trong trường hợp quý bạn thiếu giấy tờ lên tàu.

Theo điều luật trên tàu, tất cả mọi hành khách đều phải có đầy đủ giấy tờ cần thiết mới được lên tàu. Hàng tàu sẽ không hoàn trả lại tiền trong trường hợp quý bạn không đủ giấy tờ.

Vì hàng tàu cần nhận đầy đủ tên họ (legal name), số thông hành(passport number) và ngày hết hạn passport cùng ngày tháng năm sinh của mỗi hành khách , xin quý bạn cho BTC đầy đủ chi tiết để hoàn tất thủ tục ghi danh. **Nếu không đầy đủ information, hàng tàu sẽ không thể cấp vé tàu được.**

Tất cả các bạn đạo có quốc tịch Mỹ đều phải mang theo thông hành (kể luôn cả trẻ em). Xin xem phần giấy tờ cần thiết đính kèm.

Xin quý bạn lưu ý:

- 1) Hạn chót đóng tiền lệ phí đợt 2 là **ngày 31 tháng 5 năm 2004 (trước ngày 1 tháng 6 năm 2004).**
- 2) Vì BTC cần biết số người ở trước và sau đại hội tại khách sạn ALA MOANA Hotel, xin quý bạn nào chưa ghi danh và muốn ở khách sạn vui lòng thông báo cho BTC càng sớm càng tốt trước hạn chót đóng tiền đợt 2 (tức **ngày 31 tháng 5 năm 2004**). Để việc nhận phòng tại khách sạn được tổ chức chu đáo hơn, xin quý bạn thông báo trước cho chúng tôi tên, số người và giờ đến khách sạn trong trường hợp di chuyển tự túc.
- 3) Xin quý bạn đạo thông báo cho BTC giờ đến và ra về **trước ngày 30 tháng 6 năm 2004** để chúng tôi có đủ thì giờ lo vấn đề đưa rước tại phi trường cho các bạn đạo ghi danh ở khách sạn Ala Moana (Xin xem phiếu ghi danh đưa đón đính kèm).

Để tránh những rắc rối khi làm thủ tục lên tàu, xin quý bạn lưu ý về các giấy tờ cần thiết để lên tàu. Hàng tàu sẽ không hoàn trả lại tiền trong trường hợp quý bạn không đủ giấy tờ để đi tàu.

GIẤY TỜ CẦN THIẾT

Vì thủ tục lên tàu (EMBARKATION) cũng giống như đi máy bay, quý bạn sẽ phải trình giấy tờ cho sở di trú Mỹ trước khi lên tàu.

Xin quý bạn lưu ý về các giấy tờ cần thiết như sau:

- 1) Bạn đao có quốc tịch Mỹ (US Citizens) cần có sổ thông hành có hiệu lực 6 tháng kể từ ngày tàu về lại bến Hawaii (đến 6 tháng 3 năm 2005) và một Picture ID (thẻ căn cước như bằng lái xe có chụp hình hay một ID có hình cấp bởi một cơ quan chính phủ) (government issued valid ID). **Government ID chỉ cần thiết cho quý bạn trên 16 tuổi.**
- 2) Bạn đao thường trú tại Mỹ (US Permanent Residents) có thẻ xanh (Alien Registration Card) cần đem theo thẻ xanh (Form-551) và một Picture ID (thẻ căn cước như bằng lái xe có chụp hình hay một ID có hình cấp bởi một cơ quan chính phủ). **Government ID chỉ cần thiết cho quý bạn trên 16 tuổi.**
- 3) Bạn đao ở ngoài nước Mỹ (Canada và các quốc gia khác) cần có sổ thông hành có hiệu lực 6 tháng kể từ ngày tàu về lại bến Hawaii (đến 6 tháng 3 năm 2005)
- 4) Bạn đao có quốc tịch: France, Germany, Australia (Úc), Belgium, Denmark, Italy, Japan, Luxembourg, Monaco, Norway, Singapore, Switzerland, United Kingdom, có quyền thăm viếng nước Mỹ không cần xin visa nhập cảnh trong trường hợp lưu trú dưới 90 ngày - với điều kiện mua vé máy bay khứ hồi và có sẵn để trình cho nhân viên di trú (Immigration Officer) nếu cần khi làm thủ tục nhập cảnh tại phi trường.

LUU Y

Kể từ ngày 1-10-2003, bạn đao từ các nước kể trên cần có thông hành loại mới (machine-readable passport, passeport à lecteur optique) - nếu không có thông hành loại mới, quý bạn sẽ cần phải xin visa vào Mỹ.

- 5) Bạn đao cư ngụ ngoài nước Mỹ và không thuộc các quốc gia ở phần 4 xin liên lạc với tòa lãnh sự Mỹ (American Consulate) tại quốc gia mình cư ngụ để xin visa nhập cảnh vào Mỹ. Thông thường là phải xin visa class B-2/Multiple entry. Khi lên tàu phải trình visa, passport, và Form I-94 (giấy nhập cảnh vào nước Mỹ).
- 6) Xin quý phụ huynh lưu ý: Theo luật mới, tất cả trẻ em phải có thông hành (passport) riêng – dù là trẻ em dưới 2 tuổi và đi theo cha mẹ.

BTC sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm trong trường hợp bạn đao thiếu giấy tờ cần thiết và bị hẵng tàu từ chối không tham dự du thuyền được.

Thành thật cảm ơn quý bạn,

Kính thư,

UBTCĐH

Phiếu Ghi Danh Chuyển Vận

Đại Hội Tình Trời Tận Độ

Tại Honolulu, Hawaii

(xin điền Họ và Tên bạn đạo của nhóm kề cả trẻ em)

Hạn chót Thông Báo về Chuyển Vận cho BTC: 30 tháng 6 2004

Họ và Tên	Thành Phố	Quốc Gia

Xin quý bạn ghi rõ máy bay khởi hành từ phi trường nào trong trường hợp có đổi chuyến bay để tiện cho Ban Chuyển vận.

Khởi hành từ phi trường:	Ngày	Giờ	Hãng hàng không	Số chuyến bay
Đến Honolulu Int Airport (HNL)				
Đi				

Chuyển Vận cho Đại Hội :

Lưu Ý: Ngày đến 26, 27 hoặc 28 tháng 8 năm 2004: BTC sẽ đón bạn đạo từ phi trường HONOLULU International Airport (HNL) về khách sạn ngày 26, 27, và 28 tháng 8 năm 2004 cho những bạn đạo ghi danh ở khách sạn ALA MOANA mà thôi. Ngoài những ngày kể trên xin quý bạn vui lòng tự túc.

Ngày về 5 tháng 9, 6 tháng 9 hoặc 7 tháng 9: Ban Chuyển Vận sẽ sắp xếp cho bạn đạo ở khách sạn Ala Moana ra về phi trường theo danh sách ghi danh với BTC. Quý bạn đạo về ngày 5 tháng 9 trước 6:30 chiều có thể lấy taxi tự túc từ bến tàu. Quý bạn đạo ra về sau 6:30 chiều có thể đóng tiền thêm để đi du ngoạn và đưa ra phi trường (xin xem thông báo về du ngoạn). Khi ra phi trường, xin quý bạn đạo cho khoảng 1 USD tiền tip cho nhân viên phục vụ đưa xe cho quý bạn ra phi trường.

Phiếu Ghi Danh Chuyển Vận xin gửi về:

Bạn đạo tại Mỹ, Úc Châu, và Á Châu:

Mai Nguyen
P.O. Box 5234 Oroville, CA 95966, USA Tel: (530) 589-6972
Email: maioro@yahoo.com

Bạn đạo tại Canada:

Phan Cao Thắng 7021 Louis Hebert Apt 1C,
Ville Lasalle, Quebec H8N 3E9, Canada
Tel: (514) 367-3961 Email: aphancao@videotron.ca

Bạn đạo tại Âu Châu:

Dominique Santelli – Thiền Viện Quy Thức
220 Le Senaillet
74500 Publier, France Tel: (0)(4) 50708355
Email: santelli.dominique@wanadoo.fr

THO'

KHÔNG KHÔNG

KHÔNG là tất cả con ơi!
KHÔNG là về đến ngôi Trời gặp Cha
KHÔNG là khúc khải hoàn ca
KHÔNG là nguồn sáng chan hòa yêu thương
KHÔNG là vũ trụ tình thương
KHÔNG là tiếng nhạc Thiên Đường trỗi vang
KHÔNG là tối hảo bằng an
KHÔNG là tối thượng Niết Bàn con ơi!
KHÔNG KHÔNG chính thật CHA TRỜI.

HGT, 11-04-2004

THIỀN ĐĂNG

=====

NGỘ PHÁP.

Chúc mừng huynh đệ ngộ kỳ duyên,
Bên trên ban rải Pháp Tu Thiền
Chẳng qua kiếp trước nhiều ơn phước,
Kiếp này cố gắng khỏe vạn niên,
Thương cho số phận nhiều nghiệp chướng,
Dù nhau tiến bước hởi bạn hiền!
Con người còn pháp còn tu mãi
Đi đâu cũng nhớ Pháp Tu Thiền.

MINH NGHĨA,

SG, 14-04-2004.

=====

PHÁP LÀNH.

Trở về không động tự cứu mình,
Tự tu tự tiến đạo càng minh,
Xa chốn bụi hồng tâm không phóng,
Tu hành đứng đắn đạt tâm linh,
Tinh tấn thực hành đầy linh khí,
Lý luận hơn thua chẳng hợp tình,
Mắt sáng, mặt tươi, hành đúng pháp,
Son phấn làm chi tự gạt mình .

MINH NGHĨA,

SG, 14-04-2004 .

=====

BÁNH CUỐN CHỢ ĐỜI

BÁNH xe tiến hóa chuyển luân hoài
CUỐN hút trần gian học đứng sai
CHỢ thế dẫu rằng nhiều trước nhiệm
ĐỜI người biết học lầm điều hay
KHÔNG mê không chấp sanh huyền diệu
CÓ trước có thanh mở trí tài
ĐỢI kẻ tri âm cùng học hỏi
CHỜ người Tài Đức độ trần ai.

Thanh Đa, 27-03-2004

(Cảm tác tại tiệm Bánh cuốn Chợ Đời của Hiền Huynh Tư Éch)
THIỀN ĐĂNG.

=====

BÁNH CUỐN CHỢ ĐỜI 2

BÁNH XÍCH CÀN KHÔN VẪN VẬN HÀNH
CUỐN LỘI ĐAN QUYÊN TRƯỚC CÙNG THANH
CHỢ ĐỜI MUÔN NÉO PHÂN HÀNH TIẾN
ĐỜI CÓ DẠI KHÔN LẦN DỮ LÀNH
LUÔN THẤY MÌNH SAI THƯỜNG TỰ SỬA
PHẢI HÒA PHẢI NHÃN ĐẠO VIÊN THÀNH
ĐỜI NGÀY PHÁN XÉT LONG HOA HỘI
CHỜ LỆNH CHA TRUYỀN CỨU VẠN LINH.

T/D. PHÚ NHUẬN, 30-03-2004

THIỀN ĐĂNG.

=====

BÁNH CUỐN ĐỢI CHỜ?

(Hoa y vận bài Bánh Cuốn Chợ Đời của Huynh Thiền Đăng,
Phú Nhuận)

BÁNH vẻ trần ai vẫn còn hoài
CUỐN gọn trong đầu kẻ hiểu sai
CHỢ búa trần đời nhiều kẻ nhiễm
ĐỜI mà không học sao biết hay
KHÔNG có có không mới huyền diệu
CÓ đó hoàn không mới thực tài
ĐỢI đến bao giờ mới học hỏi
CHỜ ai đến độ chốn trần ai ?

Tân Bình, 27-03-2004

TRẦN KIÊN HOA

=====

BÁNH CUỐN CHỢ ĐỜI

THANH ĐA 1

(Hoa y vận bài Bánh Cuốn Chợ Đời của Huynh Thiền Đăng,
Phú Nhuận)

BÁNH cuốn "Thanh Đa" vẫn có hoài
CUỐN tròn Diên Hống chẳng hề sai
CHỢ là chỗ trước mà không nhiễm
ĐỜI Đạo thăng hoa đã rõ hay
KHÔNG thấy không nghe tâm vắng lặng
CÓ hành có sửa mới nên tài
ĐỢI người Tâm Đạo cùng đàm luận
CHỜ kẻ tri âm - có những ai ?

Thanh Đa, 27-03-2004

TU ÉCH.

BÁNH CUỐN CHỢ ĐỜI THANH ĐÀ 2
(Hoa y vận bài "Bánh cuốn chợ đời" của Đ/h Thiền Đăng, Phú
Nhuận)
BÁNH vē ai kia cứ phỉnh hoài
CUỐN lôi hạ trí làm tay sai
CHỢ búa ồn ào, đầy xảo trá
ĐỜI người tranh chấp có chi hay

KHÔNG vương u mê, ôi tuyệt diệu !
CÒN thù còn hận chớ khoe tài !
CHỜ Hội Long Hoa rồi sẽ thấy
ĐỜI hồi kết cuộc, biết còn ai !
Thanh Đà, 04-04-2004
TUẾCH.

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

- 1) Xin quý Bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bác Lư Ang, nhạc phúc của bạn đạo Phùng văn Thanh, sinh ngày 16. 12. 1931, từ trần ngày 25.04.2004, lúc 22 giờ 36 tại Đức Quốc, hưởng thọ 74 tuổi. Hội AHVV Đức Quốc thành thật phân ưu cùng gia đình bạn đạo Thanh và cầu chúc cho hương hồn Bác sớm được siêu thoát.
- 2) Kính nhờ quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho ông Cao Thiên Thọ, 93 tuổi (Quí Sửu), mất lúc 6g sáng thứ sáu 23 tháng 4 năm 2004 (nhằm mồng 5 tháng 3 âm lịch năm Giáp Thân), chôn tại Tịnh xá Long Đức, thành phố Mỹ-Tho, tỉnh Tiền Giang, là thân phụ của bạn đạo Cao Phước Còn, ở Việt-Nam. Thành thật cảm ơn quý bạn

- 3) Xin các bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho ông LÊ HOÀNG VINH sinh năm 1915, tuổi Ất Mão, mất ngày 27/04/04 tức mùng 9/03/04 âm lịch lúc 17 giờ 15, hưởng thọ 89 tuổi, là thân phụ của bạn đạo Lê Kim Hoàng và Lê Hoàng Yến, được siêu thăng tịnh độ
Thiền đường Bruxelles

BẠN ĐẠO VIẾT

GIẢI THOÁT

Giải thoát hai cái chữ giải thoát nghe qua đã rùng mình rợn tóc gáy và nổi da gà. Làm gì có chuyện giải thoát. Ở thế gian này là như vậy đó, bởi vì mình tự hạ thấp cái trí tuệ mình, thành ra cho người khác không có thể nào giải thoát. Nghe thoáng qua cái danh từ này thì đã khinh thị rồi. Bởi vì mình không làm được và nghĩ người khác cũng không thể nào làm được. Nếu mọi người đồng nghĩ như thế, thì đừng có tin các Ngài đã đi trước, và đã giải thoát.

Ngược lại dòng lịch sử biết bao nhiêu người đi trước chúng ta đã tìm ra con đường giải thoát như Đức Phật Thích Ca, Chúa Giêsu và những bậc thánh hiền tu giải thoát, chỉ dẫn chúng ta tìm ra con đường giải thoát. Tất cả những môn phái trên thế gian này ai cũng nghiên cứu tìm con đường giải thoát. Mà chính các vị đó chưa có giải thoát được chính họ, thì làm sao dám nói đến hai cái chữ giải thoát. Không có thực hành thì làm sao hiểu được thánh nhân đã nói gì. Khi mà nghe cái người nào nói đến hai cái chữ giải thoát, liền dùng cái tâm phàm và phán xét ngay cho là phi lý.

Bởi vì hai cái chữ giải thoát này nó quá cao cả, mà thật sự nó quá cao siêu. Thế nên mọi giáo phái tìm đủ mọi phương cách tu sao cho giải thoát. Nhưng mà không sao giải thoát được như những lời trong kinh đã nói. Rồi đây ra bi quan và yếu hèn trên lãnh vực tâm linh. Mà ai ai trong khi tu hành cũng muốn mình đạt được mục đích là giải thoát.

Trên thực tế ngôn ngữ nào cũng có viết hai chữ giải thoát, thì kết quả của nó là giải thoát đúng như ngôn ngữ viết và Đức Phật, Đức Chúa nói. Nếu mà không tin giải thoát, thì ngôn ngữ cũng không có hai chữ giải thoát luôn. Nếu mà lý luận như vậy thì hai Ngài kia, Đức Phật và Đức Chúa giảng kinh làm gì, thiên đàng làm gì, niết bàn ra sao ! Mà người tu và cũng như người không tu ai cũng muốn giải thoát về thiên đàng hoặc niết bàn.

Hai chữ giải thoát nói nghe sao mà phiêu lưu quá. Lật lại kinh Chúa, kinh Phật coi lại có nói về thiên đàng và niết bàn không. Giải thoát là đi tới cảnh giới thiên đàng hay niết bàn đó. Không lẽ cảnh giới niết bàn và cảnh giới thiên đàng chỉ dành riêng cho những ai tu chùa và những ai tu ở tu viện thôi sao. Còn những người tự tu ở nhà hoặc ở trên núi tu thì không giải thoát sao. Nói như vậy thì giới hạn đãng toàn năng chỉ ở hai khía cạnh Chúa và Phật, còn những ai ngoài phạm vi này thì không giải thoát được.

Tại vì mình không gặp người Thầy đã giải thoát, thuyết những điều giải thoát. Nên mình không dám nói lời giải thoát. Chứ mình đã gặp, đã luyện, đã tu cho giải thoát thì sao không dám nói. Chỉ sợ mình tu mà không đạt thì làm sao chứng. Nên không hiểu được thế nào là giải thoát, rồi đâm ra cuồng cuồng cho tới lúc thân bại danh liệt như ngọn đèn dầu sắp tắt. Rồi mới sực tỉnh con người ta, có lối thoát mà không chịu giải trước khi còn sống. Nên giờ phút lâm chung là phải thọ tội và không biết mình sẽ đi về đâu.

Làm thế nào chứng minh cho khoa học thấy và người ta hiểu được người phàm có thể tu giải thoát được khi còn sống như những bậc người xưa đã làm. Cái này nó đòi hỏi căn cơ và duyên số của mỗi người có quyết tâm tu giải thoát không và điều kiện thứ hai là phải gặp đúng Chơn Sư. Có nhiều người đã gặp được Chơn Sư mà không nhiệt thành thì cũng như không.

Để cho khoa học thấy và người ta hiểu, tôi có thể thí dụ như vầy: Khoa học và con người chứng minh người ta có. Mà không biết con người ta bắt nguồn từ đâu. Nên khoa học vật chất không chứng minh được con người ta có cái linh hồn. Nói tới đây thì người ta lại u ơ, không rõ ràng thì làm sao gọi là khoa học. Nếu mà con người ta có thật thì phải tồn tại vĩnh viễn chứ, sao lại chết. Mà chết đi rồi thì khoa học không biết đi về đâu, kệ mồ nó đi đâu thì đi. Giao cho cái ông Thầy hoặc ông Cha là xong, rồi đọc vài ba câu trong kinh sách thế là xong.

Nói tới phần hồn, nói tới phần linh thiêng thì khoa học lại cụt hứng thì còn đâu là khoa học. Tới ngay cái chỗ này thì khoa học phải bó tay nên bàn giao lại cho các Thầy và Cha lãnh trách nhiệm. Liệu các Thầy các Cha có làm nổi cho mình lên thiên đàng như ông đã nói không. Nếu mà lên được thiên đàng bằng kiểu cách đó, thì Thượng Đế lập ra cảnh hỏa ngục hay địa ngục để làm gì. Cho các vị ấy đọc kinh thôi như vậy là đủ rồi khỏi cần tu chi cho mệt xác.

Còn người tu khổ luyện thì người ta sẽ chứng minh cho khoa học thấy con người ta có phần hồn. Nó từ siêu nhiên đến và sẽ trở về với siêu nhiên. Mà siêu nhiên đó từ đâu có. Do đãng toàn năng hình thành, đãng toàn năng đó là ai. Đó là Thượng Đế mà tất cả các tôn giáo nào cũng hướng tâm về Ngài. Đức Phật Thích Ca và Đức Chúa Giêsu đại diện cho Ngài trên thế gian này. Thế nên tất cả mọi người và kể luôn các ngài khoa học gia minh triết nói riêng. Trước khi lâm chung họ và gia đình cũng phải cầu nguyện trước Đức Chúa và Đức Phật cho con về thiên đàng hoặc niết bàn. Như thế thì các ông khoa học gia và người ta tin rằng có giải thoát và dựa vào tôn giáo để cầu xin. Mà không biết đích thực ta có thể giải thoát và làm sao giải thoát.

Con người ta giống như cái hình nộm, có đó rồi một ngày kia cũng phải ra đi theo cái chu trình tiến hóa của văn minh. Là phần linh hồn phải học hỏi theo chu kỳ sanh trụ hoại diệt và hồi sinh. Hồi sinh đi

đâu, đi trong cái định luật nhân quả, mất thường và khoa học cũng thấy mà, biết mà. Để tôi chứng minh cho, là cái mới đó, là cái tân tiến đó, là cái tư tưởng mới đó, là có phải hồi sinh không.

Muốn hồi sinh trong cảnh an lành hạnh phúc, thì phải tu luyện chứ tự nhiên làm sao mà có. Cũng giống như đi học ở ngoài đời, có cố công học thì trở thành bác sĩ, kỹ sư khoa học gia .v.v.v. Luật bù trừ của tự nhiên của khoa học tâm linh. Khoa học vật chất hiện giờ có là cũng nhờ tâm linh phát triển mà.

Muốn hồi sinh trong cái cảnh thoát phàm hoặc cảnh giới mà mình muốn cầu nguyện cho linh hồn của mình được siêu thoát. Mà không cần nhờ vả một ai, thì mình phải quyết chí tu luyện. Chứ cầu xin sao mà được, là mình phải hành cũng giống như những người đi trước họ đã hành thì mới thành tài. Muốn được phần hồn mình được thanh nhẹ và giải thoát cho nhanh, chỉ có hành theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Là tự giải thoát lấy chính mình để thoát ra trong chu kỳ sanh trụ hoại diệt và hồi sinh trong tâm thức niết bàn hay thiền đàng vĩnh cửu mà mọi người đều mong ước.

NIẾT BÀN

Tử Thiên hóa độ Cha ban
Chân thành cảm tạ muôn vàn đức ân
Không gian bất biến siêu hình
Xanh xanh hóa hóa tạo hình thế gian
Ra cùng thế giới Đại La
Diệu thanh sáng tỏ chói chang tình trời
Hữu duyên thiên lý tương đồng
Giữa minh đời đạo quân bình vẫn an
Con thành tâm nguyện ơn trên
Đường đi soi sáng cho người thức tâm
Phi phi tĩnh lặng siêu âm
Hữu tình nhơn loại cảm an thức hòa
Phi bay thanh nhẹ tưởng lẩn
Vô khôn định giới hòa vào khôn gian
Ấy là chơn lý dịu thâm
Là minh là cảm đều lành Phật ban
Tức là đạt đạo lý không
Hữu tình tình diễn diễn bài định tâm
Tức là nhập diệt cõi không
Vô cùng sống động vô cùng cao thâm
Ấy là siêu giác diệu thâm
Là không là có có hoài không thôi
Chân thành bài giải thật tâm
Lý minh chính đại lý minh quang vinh
Truyền cho tâm pháp Di Đà
Cho thành chánh quả về ngay niết bàn
Người người nối gót qui y
Đời đời Phật pháp đời đời sướng vui
Kính bái

Lê Thành Lợi

Đan Mạch, ngày 04-08-2002

THIỀN ĐÀNG CẢM GIAO

Nhin xem thế giới diễm xinh
Chiếu quang ánh sáng hương nồng Trời ban
Vi vu thánh thoát nhịp nhàng
Càn khôn xinh đẹp chan hòa tình thương
Tình thương ban trãi muôn phuong
Văn minh Trời Đất con người dựng nên
Dựng nên hữu cảnh hữu duyên
Duyên Trời duyên Phật duyên tình thế gian
Thế gian tình cảm giao thâm
Hòa vào các giới hòa vào vạn linh
Vạn linh linh tánh tinh anh
Quay cùng vũ trụ quay cùng hóa sanh
Hóa sanh chuyển thức muôn vàn
Thiên đàng vạn cảnh thiền đàng ân ban
Kính bái
Lê Thành Lợi
Đan Mạch, ngày 22-03-20