



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca

WEB: WWW.VOVIWEB.ORG

Số 485

ngày 24 tháng 10 năm 2004

Tờ báo hàng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Minh Tâm

*Minh tâm phân lân qui giếng mối
Tiến hóa thâm sâu tiến từ hồi
Giải tỏa phiền ưu tự giác tâm
Triền miên nhập định pháp phân huyền*

Kính bái,

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 15/08/04 đến 21/08/04

Copyright 2004 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Nguyên khí là sao?
- 2) Tiến hóa là sao?
- 3) Thanh từ đâu đến đâu?
- 4) Thanh cao là sao?
- 5) Dính dấp là sao?
- 6) Làm sao thấy được sự liên hệ?
- 7) Tại sao liên tục động?

<p>1) Atlantic city, 15-08-2004 6: 15 AM <i>Hỏi: Nguyên khí là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa nguyên khí là vun bồi sự tiến hóa</p> <p>Kệ: <i>Thực hành tiến hóa tự mình mình Giải trí phá mê cùng tiến hóa Tuệ giác khai minh tình đạt đạo Cảm minh thiên địa chuyển thấp cao</i></p>	<p>2) Atlantic city, 16-08-2004 4: 32 AM <i>Hỏi: Tiến hóa là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa tiến hóa là thay đổi từ ô trước tới thanh cao</p> <p>Kệ: <i>Khổ cùng tiến hóa tưởng tới thanh Trời cao không phụ người đau khổ Diễn giới ban ơn tự tiến vô Giải tỏa sân si nguyện nam mô</i></p>
<p>3) Atlantic city, 17-08-2004 4: 43 AM <i>Hỏi: Thanh từ đâu đến đâu?</i></p> <p>Đáp: Thừa thanh là từ trung tâm bộ đầu trở lên</p> <p>Kệ: <i>Diễn tâm xuất tiến tới vô cùng Chuyển tiến vô cùng tự giác tung Diễn giới phân minh từ thanh trước Khai thông tự thức tiến tới thông</i></p>	<p>4) Atlantic city, 18-08-2004 9: 05 AM <i>Hỏi: Thanh cao là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa thanh cao là không có dính dấp đến sự ô trước</p> <p>Kệ: <i>Minh tâm kiến tánh tự thanh hòa Chuyển thức tâm linh tự bước qua Giải tiến vĩa hồn qui một mối Thành tâm tu tiến chẳng còn ma</i></p>
<p>5) Atlantic city, 19-08-2004 7: 14 AM <i>Hỏi: Dính dấp là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa dính dấp là luôn luôn có sự liên hệ</p> <p>Kệ: <i>Liên hệ liên hồi tiến tới công Qui nguyên đường lối chung chơn lòng Tình Trời sống động tự khai thông Giải quyết tâm thành qui một mối</i></p>	<p>6) Atlantic city, 20-08-2004 7: 40 AM <i>Hỏi: Làm sao thấy được sự liên hệ?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự liên hệ liên tục động</p> <p>Kệ: <i>Liên hệ liên tục động chuyển liên Dẫn sai đường lối động triển miên Khó thông khó đạt khó tham thiền Động loạn trăm chiều chuyển khó yên</i></p>
<p>7) California, 21-08-2004 3: 50 AM <i>Hỏi: Tại sao liên tục động?</i></p> <p>Đáp: Thừa tại vì nghiệp lực quá nhiều</p> <p>Kệ: <i>Nghiệp lực liên tu chuyển tiến động Trí tâm bất ổn tự khai vòng Nhân gian đau khổ lại không thông Tâm động không tịnh vì nghiệp lực</i></p>	

CÁI CƯỜI CỦA ĐỨC PHẬT DI LẠC



Đức Phật Di Lạc Ngài tu đắc pháp rồi, Ngài chỉ biết cười. Ai hỏi tới đạo thì Ngài chỉ biết cười thôi chứ Ngài không biết nói gì hơn, bởi vì Ngài thấy rõ rồi. Ngài thấy nó hại lấy nó mà nó không hay, nó gạt nó mà nó không biết, nó phỉnh nó mà nó cũng không hay, thì bây giờ Ngài nói làm sao cho được?! Ngài chỉ có cười để cho vui.

Nếu chúng ta có thể nở nụ cười hàng ngày như Đức Phật Di Lạc thì chúng ta cũng quên được cái vọng động bên trong. Đó cũng là một cái pháp để dẫn tiến thâm tâm của mọi người. Cho nên Ngài đã đạt pháp, Ngài vui trong sự vui, cười trong sự cười, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Ngài biểu hiện cho mọi người thấy Ngài là một cái thể xác con người, ngồi duyên dáng với cặp mắt sáng trưng, với nụ cười vui vẻ. Đó là một bài học, đó là một cái duyên lành để cho mọi người tự dòm lấy họ và tự sửa, một cái đại pháp truyền bá từ bao nhiêu ngàn năm nay nhưng mà người thế gian họ không hiểu, họ chỉ ở trong cái tranh đua, rồi họ đem ông Phật Di Lạc đặt đó, để họ thấp nhang chơi. “Tôi thấy ông đó ổng cười vui nên kêu ổng tới phù hộ mình làm ăn khá”. Làm ăn khá là khá cái gì? Cái mưu mô lẩn người này, lẩn người kia, lẩn người nọ mới giàu có. Cái đó là nhờ ông Phật Di Lạc sao?

Cho nên sự sai lầm tăm tối chúng ta đã làm quá nhiều, chúng ta đã lấy thông minh của chúng ta lợi dụng các giới. Ngày nay nó cô đọng sự đau khổ, bị ràng buộc trong nội tâm chúng ta, tăm tối lại càng tăm tối thêm.

Thông Báo về Chương Trình của Khóa Sống Chung Thiền - Chúc Thọ - Vui Xuân - Tân Niên và Thiền Ca với chủ đề Tiếng Trống Xây Dựng 2004 tại California từ ngày 30/12/2004 đến 3/1/2005

Thông Báo về Chương Trình của Khóa Sống Chung Thiền - Chúc Thọ - Vui Xuân - Tân Niên và Thiền Ca với chủ đề Tiếng Trống Xây Dựng 2004 tại California từ ngày 30/12/2004 đến 3/1/2005

1/ Đóng góp vào chương trình Khóa Sống Chung:

Thể theo sự yêu cầu của nhiều bạn đạo, ban tổ chức sẽ chú trọng nhiều về vấn đề Thiền và Tu Học trong khóa sống chung Tân Niên. Để các bạn đạo có nhiều cơ hội đóng góp chung tu dưới mái ấm từ quang của Đức Thầy, giúp cho chương trình sống chung được phong phú, và nói lên tấm lòng của bạn đạo hướng về Đức Thầy, ban tổ chức yêu cầu các bạn đạo đóng góp vào chương trình sống chung thiền với chủ đề Xây Dựng Vô Vi, Chúc Thọ, Tân Niên, Kỷ Niệm 10 năm Thiền Ca, và 25 năm Hoàng Pháp của Đức Thầy tại hải ngoại.

Mỗi địa phương, thiền đường, hay cá nhân đến dự buổi Chúc Thọ và Sinh Hoạt Chung Thiền lần này xin chuẩn bị một tiết mục để đóng góp cho chương trình với các chủ đề nêu trên. Đặc biệt trong khóa học này và để mở rộng tinh thần học hỏi, chúng tôi sẽ chia ra thành nhiều tiết mục như sau: Thuyết Trình, Hội Thảo, Diễn àn Tự Do (forum), và Văn Nghệ.

Trong phần **Thuyết Trình**, chủ đề sẽ là: Sức Khỏe, Tâm Linh, Dưỡng Sinh, Kinh Nghiệm Tu Học, Kinh Nghiệm và Thành Quả Làm Sao Ảnh Hưởng Tốt Tới Người Chung Quanh.

Trong phần **Hội Thảo** , chủ đề sẽ là: Ôn và kiểm soát lại Phương Pháp Công Phu, Kỹ Thuật Tu Tiên, Thể Thao, Dưỡng Sinh, và làm sao hệ thống hóa tài liệu vô vi (audio, video, website).

Trong phần **Diễn Đàn Tự Do** (forum) với chủ đề: Xây dựng và Phát Triển Vô Vi, bạn đạo sẽ cùng trao đổi ý kiến. Thời gian sẽ tùy nghi từ 1 tới 2 giờ.

Trong phần **Văn Nghệ** đặc biệt có phần *Vô Vi Idols* để tuyển lựa tài năng mới và cũng là cơ hội cho các Vô Vi trẻ đóng góp cũng như ảnh hưởng tốt tới bạn bè.

Ngày chung vui sắp tới và thời gian chỉ còn hơn 2 tháng, xin bạn đạo hưởng ứng, đóng góp, và gửi chủ đề thuyết trình, hội thảo , *VoVi Idols* về cho ban tổ chức trước ngày 1 tháng 12 năm 2004 để ban tổ chức có thể sắp xếp cho được hoàn hảo. Tiết mục hay nhất sẽ được nhận giải thưởng đặc biệt từ Đức Thầy.

Mọi chi tiết về các điều lệ tham dự về các tiết mục như Thuyết Trình, Hội Thảo, Diễn Đàn Tự Do, Văn Nghệ vv.. kể trên, ban tổ chức sẽ xin thông báo sau.

Kính xin quý bạn ủng hộ và phát tâm xây dựng cho chương trình Sum Hạp Chung Thiện ngày càng thêm phong phú. Mọi tiết mục đóng góp cho chương trình, xin gửi email về địa chỉ sau đây:

Email: vovimedia@yahoo.com

Tel: 1-866-FOR-VOVI

Website: www.vovi.org hay www.voviweb.org

2) VẬN CHUYỂN TỪ KHÁCH SẠN ĐẾN THIÊN CA: Để giúp cho bạn vận chuyển tiện đường lo liệu, xin các bạn đạo nào cần phương tiện di chuyển từ khách sạn đến hí trường thiên ca vào ngày thứ bảy 1/1/2005, thì nên cho ban tổ chức biết càng sớm càng tốt, bằng cách liên lạc với trưởng ban vận chuyển:

Dương Như Tùng:

Tung_LAX008@yahoo.com

Cell Phone# (714) 715-5635.

3) ĂN ĐIỂM TÂM TẠI PHÒNG NGŨ: Trong các thông báo ghi danh, ban tổ chức có liệt kê là các bạn sẽ có những buổi ăn nhẹ vào trưa thứ sáu 31/12/2004 & trưa chủ nhật 2/1/2005, cùng với 2 buổi tiệc tối. Tuy nhiên, ban tổ chức cũng muốn cho quý bạn đạo được dễ dàng và thoải mái, nên chúng tôi phối hợp với Hội Ái Hữu Nam Cali và các bạn đạo thiện nguyện phát tâm đưa phần ăn sáng đến phòng cho quý bạn mỗi sáng. Phần phụ trội cho các buổi ăn sáng và một buổi ăn tối nhẹ thứ năm, quý bạn có thể

đóng tiền cho BTC 12\$ khi check-in cho việc sắp xếp các buổi ăn nói trên.

Xin chân thành cảm tạ sự cộng tác của các bạn đạo.

Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California và
Vo-Vi Multimedia Communication kính bái,

Thông Báo của Ủy Ban Xây Dựng Thiền Viện Vô Vi Quốc Tế và Làng Vô Vi Cairns

Danh sách các Bạn Đạo đóng góp vào quỹ xây dựng Tịnh Xá của Đức Thầy trong Làng Vô Vi Cairns để làm Quà Sinh Nhật Đức Thầy tổ chức tại Nam California tháng 12/2004.

-Nguyễn Như Hoàng Bắc Cali \$1000.00 Mỹ Kim

-Nguyễn Thúy Huệ Bắc Cal \$1000.00 Mỹ Kim

-Lý Hồng Anh	Bắc Cali	\$1000.00 Mỹ Kim
-Porter Ann Kim	Bắc Cali	\$1000.00 Mỹ Kim
-Tôn Nữ Lương Thu	Bắc Cali	\$1000.00 Mỹ Kim
-Nguyễn Dục Tú	Bắc Cali	\$500.00 Mỹ Kim
-Nguyễn On	Bắc Cali	\$1000.00 Mỹ Kim
-Trần Trung	Bắc Cali	\$1000.00 Mỹ Kim
-Nguyễn Annie	Bắc Cali	\$1000.00 Mỹ Kim
-Trần Long, Hồ Thị Ngọc Thanh	Florida	\$5000.00 Mỹ Kim

Danh sách Bạn Đạp đóng góp quỹ xây dựng TVVVQT&LVV Cairns.

-Vô danh Hoa Kỳ		\$100.00 Mỹ Kim
-Bùi Thị Dung	Danmark	\$1000.00 Mỹ Kim
-Thanh Truyền	Canada	\$200.00 Mỹ Kim
-Khổng văn Cúc	USA	\$1000.00 Mỹ Kim
-Chinh Chung Pham	USA	\$100.00 Mỹ Kim
-Thúy Trần	USA	\$50.00 Mỹ Kim

Thành thật cảm ơn Quý Bạn Đạp.

UBXD/TVVVQT&LVV Cairns.

Trong bảy ngày Đại Hội trên du thuyền Pride of Aloha , chị Nguyễn thi Xuân An có tổ chức 2 buổi họp với các Chủ Thiên Đường khắp năm châu để đóng góp ý kiến tìm cách yểm trợ tài chánh cho Ủy Ban Xây Dựng TVVVQT&LVV Cairns.

UBXDTV đã trình lại 2 buổi họp lên Đức Thầy và được Đức Thầy chỉ đạo điều hành Thiên Viện và Làng Vô Vi Cairns.

UBXDTV xin gửi đến quý bạn đạp thông báo như sau:

Hội chúng tôi đã có kế hoạch từ đầu :

-Ai bỏ tiền ra xây cất thì chung qui số tiền đó do Hội đảm đương mà thôi.

-Chính Phủ không cho phép chúng tôi mua và bán, tặng và giảm như ngoài đời được.

Nếu các bạn muốn tiếp tục giúp chúng tôi hoàn tất sớm thì xin cho chúng tôi biết được bao nhiêu căn phòng ở đó; chung vui với Thầy để tu học..

Những bạn đạp nào đã đóng góp xây Tịnh Xá của mình, Hội chúng tôi vẫn giữ y như cũ, trước sau như một.

Ngân hàng đã chấp thuận cho những người trong ủy ban vay một số tiền để xây Thiên Viện có tên :

Khuê Thị Phẩm , Lưu Quốc Trường , Võ Anh , Ngô văn Lệ và Đặng Cương Lĩnh.

Chúng tôi muốn có đủ tài chánh để xây dựng càng sớm càng tốt. Nếu các bạn muốn tiến hành xin liên lạc với Hội chúng tôi về địa chỉ như sau:

**Vovi Charitable Trust
15 Denton Av**

St Albans Victoria 3021

Australia

Phone&Fax:613-93560887 Email:voanh@optusnet.com.au

Thành thật cảm ơn sự đóng góp hỗ trợ quý báu của quý Bạn Đạo.

Ưc Châu ngày 15 tháng 10 năm 2004

Ủy Ban Xây Dựng Thiền Viện Vô Vi Quốc Tế và Làng Vô Vi Cairns

Kính bái.

Thông Báo về Việc Sang Băng

Hiện nay, một thư viện trên internet đang được thành lập để giữ gìn và phổ biến các bài giảng của Đức Thầy, Đức Tô Sư, và các tài liệu khác của Vô Vi. (Xin vào www.vovilax.org để biết thêm chi tiết.) Vì số băng giảng rất nhiều, và không có nơi nào có đầy đủ tất cả băng giảng, chúng ta cần phải kết hợp nhau để cùng xây dựng Thư Viện Vô Vi, một cách có hệ thống, thay vì riêng rẽ, thiếu phối hợp, như một số nơi đã và đang làm.

Hội AHVV Nam California, phối hợp với Vo-Vi Multimedia Communication, xin đề nghị cách phối hợp sau đây:

1. Database của Thư Viện đã được thành lập một phần, và hiện nay đang được phát triển cho tinh vi, tốt đẹp hơn. Dự định trong năm tới, thư viện sẽ được dời qua một server mới, tốt và mạnh hơn, và sẽ sẵn sàng để nhận upload băng giảng và tài liệu trực tiếp từ các nơi. Tuy nhiên, việc sang băng (chuẩn bị tài liệu để đưa vào thư viện) có thể bắt đầu càng sớm càng tốt, vì các băng cassette của Thầy, nhất là các băng cũ từ nhiều năm trước, đang hư dần theo năm tháng.
2. Việc sang và lọc băng được chia theo quốc gia. Có nghĩa nước nào sẽ phụ trách những cuốn băng đã được thuê ở nước đó. Hiện tại, Hội AHVV Nam California đang phụ trách các cuốn băng Thầy giảng ở Mỹ. Bạn đạo các nơi khác ở Mỹ, nếu có thể chia xẻ phần việc này với Nam Cali, xin liên lạc với HAHVV Nam Cali. Xin quý bạn đạo các nơi khác cũng tự chia phần trách nhiệm của mình. Đối với những quốc gia không thể tham gia được (chẳng hạn như Việt Nam), chúng ta sẽ bàn bạc chia xẻ công việc sau.
3. Nam Cali đã làm được một số băng, danh sách những băng này có thể được tìm thấy ở trang Thư Viện của www.vovilax.org. Các nơi khác xin khoan làm lại những băng có trong danh sách này. Sau khi các nơi đã hoàn tất các băng của nước mình, quá trình bỏ tuc và thay thế sẽ bắt đầu, để cải tiến chất lượng băng giảng trong thư viện cho tốt nhất.
4. Về kỹ thuật, công việc này có ba phần:
 - (1) sang từ cassette qua một wav file, và dự trữ ở CD. Đây sẽ là "bản gốc", hay "original";
 - (2) lọc (hay edit) wav file để âm thanh tốt hơn, vẫn giữ ở dạng wav file. Version này được tạm gọi là "edited original";
 - (3) Chuyển thành dạng MP3 để đưa lên database.

Hai bước đầu có thể được làm ngay bây giờ nếu quý vị có phương tiện. Riêng bước (2) có thể được làm đi làm lại khi cách lọc âm thanh được cải tiến. Và xin đợi đến khi các Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật do VMC ấn định được hoàn chỉnh hơn trước khi làm bước thứ (3). Chúng tôi sẽ thông báo sau. Xin liên lạc av@vovilax.org, nếu cần biết thêm chi tiết về software và hardware.

Xin các Hội AHVV liên lạc về Hội AHVV Nam California, địa chỉ: 7622, 23rd St, Westminster, CA 92683, Tel. (714) 891 0889, Email: av@vovilax.org, để chúng ta phối hợp làm việc. Trong những dịp

đại hội sắp tới, hy vọng chúng ta cũng sẽ có những seminar kỹ thuật để trao đổi và phối hợp cho dễ dàng hơn. Thành thật cảm ơn.

Hội AHVV Nam California và Vo-Vi Multimedia Communication.

18 Tháng 10, 2004.

THƠ

Tiến Biệt Anh Nguyễn-Thái-Hung

Anh đã ra đi sớm quá chừng
Lòng tôi thương-tiết nói sao cùng !
Năm xưa Đạo Pháp từng trao đổi ;
Thu mới đường đời đã mệnh chung...
Một áng thơ này xin phúng-điếu ;
Đôi giò viết tặng nhớ anh Hưng.
Trời Cao chứng giám lòng anh nguyện ;
Thương-lộ bình-an, huynh-đệ cùng...

Toulouse, ngày 16-10-2004.

Bái biệt,

Trịnh-Quang-Thắng.

=====

ĐỨC TỔ SƯ

Bạn Đạo tâm thành nhớ Tổ Sư
Pháp Lý trao tay sửa tánh hư
Thân tâm sửa tiến tùy duyên đạo
Triết lý quân bình chẳng thiếu dư
Ân tình đệ tử luôn ghi nhớ
Chứng giám lòng con chẳng có tư
Hòa đồng góp sức cùng huynh đệ
Giữ Đạo Thiên tu lập Hạnh Từ.

Pháp Lý Vô Vi Đức Tổ truyền
Bạn Đạo tâm lành lập mộ Tiên
Nơi gương Đức Hạnh người quân tử
Lý Đạo song tu tạo phước điền
Ngày nay Pháp Tổ năm châu biết
Phật Tán không ngừng tạo phước duyên
Đời người một kiếp đừng phung phí
Hạnh phúc cho ai gặp Vĩ Kiên.

NGUYỄN HIỀN

(DĨ AN, 26-07-2004)

=====

THIÊN HUYỀN

Tu thiền tạo điển tự che thân

Tham dục - bệnh tâm - cũng dứt dần
Nghị lực từ đây luôn được giải
Hồn linh sáng suốt hết mê trần
Bằng lòng nhịn nhục trong hòa cảm
Tha thứ thương yêu tiến bội phần
Hạnh phúc gia cang nhờ Pháp Lý
Trời thương cứu độ đã bao lần
Quyết tâm tu tiến theo Trời Phật
Mở rộng từ bi vượt mây tầng
Tăm tối không còn, nay thức giác
Minh tâm kiến tánh, mãi chuyên cần
Đường tu rộng mở thênh thang bước
Tiến hóa không ngừng nhẹ gót chân
Đạt lý thấu tình soi Chánh Đạo
Tham thiền nhập định vượt hồng trần.

Thanh-Đa, 25-07-2004

TƯ ẾCH VÔ VI

=====

HUYỀN THIÊN

(Họa y vận bài: "Thiên Huyền" của huynh Tư Ếch)
Trời cao ban Điển, ta che thân
Dạy dỗ: Tham Sân phải hết lần
Trần nghiệp thân còn, đời phải nặng
Diệt tâm nê chấp, thoát mê trần
Gìn lòng nhẫn nhục ta thắng tiến
Đạo đức gắng lo sẽ có phần
Duyên Trời hội ngộ: Vô Vi Pháp
Giải thoát thân sau, sẽ có lần
Huyền Thiên cao cả, xa tay với.
Vượt khó nâng ta tiến từ tầng
Thầy dạy: "Chỉ cần không làm biếng"
Công phu hành pháp phải chuyên cần
Hòa được Điển Quang cùng vũ trụ
Con đường Thiên Lý sát bên chân
Phước đủ, Trời ban Huyền Thiên Điển
Hành giả hồn thặng, thoát hồng trần.

SG, 20/08/2004

TRẦN KIÊN HOA

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYÊN

Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho hiền thê của đạo hữu Tư Túí, và cũng là thân mẫu của đạo hữu Ngọc Anh, là nữ đạo hữu PHẠM THỊ BA, sinh năm 1941, sau một cơn bệnh đã qua đời vào lúc 14g25 ngày 19-10-2004 (nhằm ngày 06 tháng 09 ÂL năm Giáp Thân), tại nhà riêng ở xã Hiệp Bình Chánh, Bình Triệu, Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, VN, hưởng thọ 64 tuổi.

Cám ơn tất cả quý bạn đạo.

Thành thật phân ưu và kính báo.

TĐ. Phú Nhuận - VN, 20-10-2004.

BẠN ĐẠO VIẾT

ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 23 HẠ UY DI TÌNH TRỜI TẬN ĐỘ

Trong không khí tung bừng của ngày đại hội Vô Vi quốc tế kỷ thứ 23 được tổ chức tại quần đảo Hạ Uy Di. Quần đảo Hạ Uy Di là một nơi thanh cao thanh lịch huyền thoại của giới quý phái sang trọng ở thế gian. Nơi đây tập trung những điều gì mà thiên hạ mơ tưởng như là một thế giới thần tiên. Quần đảo này là một nơi nghỉ mát của các bậc trưởng giả tì phú nhà giàu. Nghe nói Hạ Uy Di ai mà không nể, không tưởng, không mơ, một ngày nào đó tôi sẽ đến thăm. Một quần đảo thật thơ mộng ngây thơ với thiên nhiên ưu đãi. Dân chúng sống trên đảo này thật hiền hoà mến thương, không khí thật thanh nhẹ phảng phất một mùi hương tuyệt diệu của khí Trời bao la đang che chở chúng ta. Tới đây hít vào một hơi thở cũng nghe ấm cúng tận đáy lòng, không khi nào quên được sự âu yếm của Tình Trời giúp đỡ.

*Tình Trời âu yếm nhân sinh
Giúp cho nhân loại đạt hoà thương yêu
Thương nhau gói gọn tâm tình
Tình Trời tận độ chan hoà cảm thương*

Tình Trời đã tận độ nhân sinh. Tình Trời đã tận độ người tu Vô Vi, đã biết bao nhiêu người, đã biết bao nhiêu lần mình khắc khoải trong tâm. Thầm mơ mộng tưởng sau cho con đạt được mục đích, sau cho con đạt được những điều gì con ước mơ trong ký ức cũng như hiện tại và tương lai. Ký ức thì mọi người đều mơ những điều gì mình muốn có và mình đã có trong kỷ nguyên Di Lạc. Hiện tại như bây giờ mình mong sau cho mình được bình an trên bước đường tu học và mình đã có. Còn tương lai thì mọi người ai cũng mong tưởng và ước muốn mình trở về nơi thanh cao Thiên Quốc.

*Thiên Cung ngoạn mục phi thường
Có Cha có Mẹ có Thầy độ tu
Tu sau xuất khỏi thế gian
Sau này sẽ ngộ Phật Trời cận bên*

Thiên quốc là một nơi vô cùng tráng lệ nguy nga ngoạn mục. Nơi mà Đức Thầy kêu gọi chúng ta mau mau thực hành pháp môn đứng đắn thì sẽ có cơ hội tái hợp nhau trên Thiên Đàng. Thiên Đàng này có thật chứ chẳng không, Thiên Đàng này được xây dựng từ nhiều đời, nhiều kiếp. Chỉ chờ chúng ta dứt bỏ tánh phàm trần là có cơ hội tái sinh trong cảnh Thiên Đàng mà ân hưởng những gì gọi là Tình Trời Tận Độ. Thiên Đàng đó ở đâu! Thiên Đàng đó ở trong ta và nó cũng ở ngoài ta. Và làm sau để đạt tới Thiên Đàng! Đó là then chốt của hành giả Vô Vi.

Ngày đại hội năm nay là ngày vui vẻ trọng đại nhất của người tu Vô Vi. Vì mỗi năm thì chỉ có một lần. Một lần để gặp được Đức Thầy, một lần để được hội ngộ cùng bạn bè, huynh đệ tì mụi đã xa

nhau từ nhiều kiếp, một lần để được sự ân điển của bề trên. Hôm nay mới có dịp tái hội cùng nhau hội ngộ trên du thuyền có Đức Thầy dẫn dắt. Không sau mà không bù ngùi cảm động với ân đức này. Không có Đức Thầy thì làm sao có sự gắn bó tình thương của huynh đệ tí mụi khắp năm châu. Không có Đức Thầy chắc chúng con cũng không sao mà nhìn mặt nhau được mình là anh em, mình là huynh đệ. Huynh đệ với nhau từ nhiều kiếp nhiều đời, chứ không phải huynh đệ một hai ngày. Đức Thầy là nhíp cầu gắn bó chúng ta. Nếu không có Đức Thầy thì liệu huynh đệ mình ra sau. Đâu có được những ngày âm cúng hàn quyên tâm sự trên một chiếc du thuyền sang trọng đầy đủ tiện nghi như thế này. Anh thì người Nam còn tôi thì người Bắc, anh thì người Mỹ người Âu, còn tôi thì người Hoa người Ấn, ai ai cũng có nhiều tâm sự như nhau. Đến với nhau qua hình ảnh của Đức Thầy quý yêu.

*Đức Thầy vĩ đại bao la
Chúng con như kẻ lầm đường lạc quê
Mong sau bỏ bến mê đời
Theo Thầy học đạo tầm đường về quê*

Đường về quê thì đường nào cũng được. Miễn là chúng con dứt khoát tu hành. Hành là hành những điều gì Đức Thầy dạy, Đức Thầy nhắn gửi chúng con. Chúng con thật vui mừng có ngày tựu hợp đông đủ như ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày thứ nhất của đại hội Vô Vi quốc tế kỷ thứ 23 được khai mở tại quần đảo Hạ Uy Di. Dưới sự hiện diện 820 người đại diện 14 nước trên thế giới. Anh, Pháp, Mỹ, Hoà Lan, Đan Mạch, Đức Quốc, Thụy Sĩ, Monaco, Bỉ Quốc, Gia Nã Đại, Úc Đại Lợi, Hồng Kông, Việt Nam, v.v.. Trong không khí nghiêm trang của ngày đại hội khai mở, mọi người đều vui vẻ đồng thanh đứng lên bái kiến Đức Thầy.

*Quần hùng qui hội về đây
Chấp tay bái tạ Thiên Tôn Ngọc Hoàng
Vô Vi khai sáng đạo tràng
Qui y thiên giới chính Ngài dựng xây*

Đức Thầy đã ra sức dựng xây 23 lần đại hội. Hôm nay Đức Thầy vẫn hào sảng uy nghi trong thanh âm của ngày đại hội. Đại hội năm nay được tổ chức trên du thuyền thì cái gì cũng có đầy đủ mọi tiện nghi. Khiến người nào mà được lên thuyền thì cũng có cái cảm giác nhẹ thanh tao. Như là bước sang thuyền Bát Nhã. Người tu đạo nghe nói thuyền Bát Nhã ai mà không thích không mê mình sẽ được leo lên đó mà về Trời. Mà ít có ai thấu rõ thuyền Bát Nhã đó ở đâu. Tu Vô Vi thì sẽ thấy chiếc thuyền Bát Nhã đó nó sẽ đưa ta về Thiên Quốc, khỏi có u ơ hay tìm kiếm mơ hồ.

*Thuyền đưa ta tới cảnh Trời
Ngao du ngoạn cảnh Tình Trời chuyển xoay
Siêu nhiên cấu trúc siêu hình
Tình Cha tình Mẹ tình Thầy mến thương*

Đức Thầy mến thương của chúng con, chúng con có cơ hội về đây ân hưởng những gì mà Trời đã ban. Trong không khí thật là nghiêm trang âm cúng thì đoàn lân Quang Minh cung kính đón mừng Đức Thầy trong nhịp trống kêu vang. Khiến không khí của hội trường trở nên hồ hởi phấn khởi để tiếp rước Đức Thầy. Đức Thầy vẫn âu yếm điềm nhiên xòe hai bàn tay hào quang thanh nhẹ chào đón các bạn đạo từ năm châu trở về. Mọi người ai cũng cung kính chào Đức Thầy và yên vui khi được nhìn thấy Đức Thầy vẫn vui vẻ hồn nhiên và sống động. Dưới sự thanh nhẹ của ngày tết Vô Vi, mọi người ai cũng hoan hỉ, nhìn nhau, nhìn Đức Thầy mà cảm động vô biên. Không biết nói sau chỉ cầu mong ơn trên ban cho Đức Thầy có sức khoẻ sống lâu cùng nhau tận hưởng những gì Trời ban rải cho chúng con. Kể đó thì Đức Thầy tuyên bố khai mạc đại hội. Bạn đạo sống xa nhau cả năm dài, cũng có bạn sống xa Đức Thầy mấy chục năm hôm nay có dịp tâm tình, thì mọi người ai cũng có nguyện vọng ước muốn tâm tình với Đức Thầy qua ngày tết Vô Vi.

Vô Vi tết đến tung bưng

*Anh em hội hợp hàn quyên tâm tình
Năm nay Trời độ chúng mình
Giúp cho bạn đạo mọi người thoát thân*

Tết Vô Vi năm nay được mang tên là Tình trời Tận Độ. Nên bạn đạo nào được vinh hạnh lên tâm tình. Ai nấy cũng không sau quên được ơn Đức Thầy tận độ cho mình và cho gia đình. Bạn đạo đã bài tỏ tâm tình, đã thoát qua khỏi nạn tai hay bệnh hoạn hiểm nghèo. Không riêng gì những bạn đạo được lên tâm sự cùng Đức Thầy những tai nạn được bề trên cứu thoát. Mà hầu như ở dưới hội trường ai ai cũng có tâm sự được bề trên cứu thoát trong giai đoạn này. Giai đoạn này là giai đoạn quyết liệt của hồng trần, của ngũ hành vận chuyển trong nguyên lý càn khôn. Khiến cho mọi người, mọi gia đình, mọi quốc gia tất cả đều sống trong cảnh điều linh trong cơn khảo đảo của càn khôn vận chuyển. Mai phước gặp được Đức Thầy, mai phước gặp được pháp lành mới có ngày Tình Trời Trời Tận Độ hôm nay. Chứ không là đời chúng con, còn phải bơ vơ từ bao muôn kiếp nữa mới tái hội cùng Đức Thầy. Ân đức này không sau mà diễn tả hết, không biết lấy gì xứng đáng để đền tạ đức ân sâu.

*Án Thầy sâu thăm thâm sâu
Chúng con không thể đền ơn bằng vàng
Mong sau tu nguyện góp phần
Con đường chánh giác thực hành trong tâm*

Mọi người ai cũng thương Thầy quý Thầy mà không biết nói sau. Chỉ biết âm thầm, thăm tu, thăm tiến. Mong sau có cơ hội đền ơn Đức Thầy. Và ngày lễ được kết thúc trong bầu không khí tươi vui của ngày xuân Trời đậm ấm. Buổi chiều thì sinh hoạt tự do và đi tua tắm biển cùng Đức Thầy.

*Đi tua tắm biển cùng Thầy
Ai ai cũng thích cũng vui với Thầy
Quên đi những buổi khổ ngày
Cùng tu cùng tiến cùng về quê xưa*

Sáng thì sinh hoạt, trưa thì tắm biển. Chiều thì ăn uống trong nhà hàng sang trọng vui chơi đàm đạo với bạn hiền. Tối thì ngắm trăng làm thơ dạo bước thật là vui. Chỉ có tu mới có giây phút tuyệt diệu này. Chứ hồi đó chưa tu muốn có một giây phút thần tiên thanh nhẹ như thế này thì làm sao mà có.

*Ánh trăng rọi xuống bong thuyền
Khiến cho lữ khách bàn hoàn với trăng
Mênh mong trên biển dịu hiền
Sau mà vắng lặng thanh âm của hồn*

Trong không khí vắng lặng của đêm trăng trên thuyền thì cái hồn của mình nó cảm thức du dương một âm điệu trầm lắng trong cõi thanh tịch nhẹ nhàng.

*Đêm về vạn vật lắng êm
Ánh trăng toả xuống dương trần đẹp xinh
Vi vu trên vạn bước đường
Nhớ Thầy nhớ bạn khóc thầm vẩn vơ*

Bây giờ ngồi đây vẫn nhớ Đức Thầy nhớ bạn, chứ làm sau mà quên được những ánh mắt hiền hoà triu mến của người tu Vô Vi, làm sau mà quên được những giây phút tuyệt diệu hữu tình này. Trong khung cảnh có Trời, có Đất, có Cha, có Thầy, có Đạo và có bạn hiền thân bằng quyến thuộc chung quanh. Quang cảnh này sao mà âm cúng và xa lạ. Âm cúng là nó không bao giờ rời xa ta một phút giây nào khi mình nghĩ tới. Mà nó cũng xa lạ, cũng là mới có đây sao mà lại mất. Dư âm này vẫn còn mãi, vẫn còn nuôi tiếc ở trong ta đời bất diệt. Ai cho ta cái dư ảo này ?. Có phải chăng đáng tạo hoá, có phải chăng Đức Thầy quý yêu của chúng ta. Đã đem lại cái tâm hồn thánh thoát du dương.

*Du dương thánh thoát bên đường
Đường về thiên giới có đường trái hoa*

*Trên không dưới đất một đường
Hoa thơm ngàn sắc rưới tươi tâm hồn*

Trên thuyền đêm về tổ chức rất nhiều show ca múa ảo thuật sống động giúp vui cho mọi tầng giới già cũng như trẻ không thiếu gì cảnh vui chơi.

Qua đến ngày thứ hai của đại hội, thì ban tổ chức lại chia nhóm tu học cho 12 nhóm. Đề bạn đạo khắp năm châu có dịp trau dồi tinh thần học hỏi cho nhau qua nhiều khía cạnh của mỗi cá nhân. Nhóm nào cũng có đại diện hướng dẫn, người Anh, người Pháp, người Hoa, người Việt, ai ai cũng có tinh thần đóng góp cho chung. Đề tài tu học năm nay mà Đức Thầy giao cho hành giả Vô Vi là “ **Chơn lý là gì?** ”.

Mười hai nhóm tu học chia nhau khai thác đề tài trên rất sôi nổi. Hầu như mọi người ai ai cũng nhận được chơn lý là gì! Chơn lý là sau từ nơi Đức Thầy giảng giải! Mà Đức Thầy đã bỏ nhiều công sức dạy dỗ cho chúng ta bao nhiêu năm. Chơn lý đâu có ai mà giảng giải nổi ngoài trừ đáng tối cao. *Câu nói này đã có ghi trong kinh sách từ nhiều năm.* Vì trước đây mọi người ai cũng tưởng, ai cũng nghĩ, cũng cho rằng chỉ có giáo phái mình mới học được chơn lý mà thôi. Không ngờ hôm nay ngày này chơn lý được Đức Thầy Lương Sĩ Hằng giảng giải từ mọi khía cạnh. Từ hạt cát cũng là chơn lý. Tại sau từ hạt cát nó cũng là chơn lý. Vì sự thật là sự thật, không có gì thay đổi nó. Người mà thấy được chơn lý thì họ thấy hạt cát cũng chứa đựng cả càn khôn vũ trụ luôn. Tại sao! Nếu không có cát thì lấy gì anh đứng, anh xây nhà anh ở, và nếu không có hạt cát thì lấy gì anh sống anh ăn. Mà trong giới truyền đạo họ nói. “ **Ta sanh ra từ cát bụi và Ta sẽ trở về cát bụi** “. Nói tới đây là chỉ chứng minh có một phần nửa của phần chơn lý mà thôi.

Nếu mà người thấy được toàn thể của chơn lý của hạt cát từ đâu mà ra. Thì tôi nói nó chính là ánh sáng hào quang ở bên trên chuyển xuống thế gian. Nghe tới đây thì hết hồn liền! Tại sao mà tôi lại chứng minh khẳng định nó là hào quang ánh sáng. Dạ thưa! Nếu mà không có ánh sáng hào quang ở bên trên chuyển giải xuống thì lấy đâu có hạt cát. Rồi từ hạt cát biến thành cái cây, cái ly, chiếc xe, máy bay, con bê, con chó, người, ma quỷ, thánh tiên Phật, tới Phật rồi còn phải tu thêm lên một giới nữa là Tiểu Thượng Đế để hợp nhất cùng Đại Linh Quang. Tới đây cái giới này thì người ta mới chung hứng thêm một lần nữa, ngoài Phật ra thì còn Tiểu Thượng Đế nữa. Còn về hạt cát đó từ đâu mà ra, từ đâu mà có, có mấy ai được biết. Nó từ căn bản của thanh quang chuyển giải đến trong sự trần tục của thế gian. Thế gian chỉ mượn tạm bợ cái thanh quang của hạt cát đó mà sống. Sống trong hạt cát, ở trong hạt cát và chết trong hạt cát. Rồi tưởng lầm và cho lý thuyết mình đúng rồi nói “ **Ta sanh ra từ cát bụi và ta sẽ trở về cát bụi** “. Mà sự thật hạt cát đó nó là hào quang ánh sáng vô cùng tận mà tôi đã thừa bên trên.

Hạt cát mà có hào quang ánh sáng, không lẽ con người từ hạt cát sanh ra mà không có hào quang ánh sáng sau ? Muôn đạt được hào quang ánh sáng thì phải trải qua năm lớp thật thứ tự như sau. Đó là **nghe, hiểu, biết, và thấy**. Thấy là ánh sáng, ánh sáng là hào quang là tầng lớp thứ năm của cái gọi là bất khả luận bàn. Cái mà gọi là bất khả luận bàn chỉ có giới hư không mới chịu nổi thôi. Còn không thì bị cháy hết. Tại sau nó bị cháy hết ? Vì muốn lên tới đây đều bị khử trong hai cực của âm dương tạo hoá. Đạt tới ánh sáng hào quang thì mới đúng là chơn lý. Chơn lý là luôn lúc nào cũng sáng và bị dập dùi. Tại sau chơn lý mà bị dập dùi ? Nếu chơn lý mà không bị dập dùi thì người ta đâu có phân biệt đâu là vàng giả, đâu là vàng thật. Nên người nào mang chơn lý là bị đốt cháy hoài hoài để trở thành kim thân bất hoại.

*Người nào thực hiện lý chơn
Thường hay bị đốt bị hành pháp thân
Pháp thân toả sáng như vàng
Hào quang ánh sáng soi hoài trong tâm*

Tầm được chơn lý thì biết được lẽ sống nó ở trong ta và lẽ sống nó ở ngoài ta. Tầm được chơn lý thì mới biết được thiên đàng đó nó ở trong ta và thiên đàng đó nó cũng ở ngoài ta. Tầm được chơn lý thì mới hiểu được hạnh phúc đó là gì. Hạnh phúc đó là cái sự thật trước mắt ta. Được làm người, được làm cha, được làm mẹ, được làm chồng, được làm vợ, được làm con, v, v.

*Nhơn lành giống tốt Trời cho
Làm người biết được những điều huyền vi
Thiên cơ chuyển giải từ thời
Cho con người hiểu luật Trời nghiêm minh*

Cuối cùng của chơn lý đó là lý tưởng sống. Đạt được lý tưởng là thấy đâu đâu cũng là biển yêu của nhân loại, biển yêu của Thượng Đế. Mọi người mọi vật đều đẹp đẽ vô biên. Chứng minh “**Vạn linh đồng nhất thể**” “ Nếu không có anh bác sĩ, kỹ sư thì lấy gì tôi sống và nếu không có tôi là người bán rau bán mắm thì lấy gì anh vui. Không có ai sấu xa ghê tởm, không có ai nghèo hèn dốt nát. Ai ai cũng đồng đẳng như nhau họ cũng là niềm vui sức sống chung cho nhân loại. Cùng nhau học hỏi, cùng nhau tiến bước trên bước đường xây dựng thương yêu.

*Mọi người xây dựng thương yêu
Cùng chung một thứ mỗi người mỗi căn
Xây ra vạn lý bởi mình
Cùng chung một lý thực hành chơn tâm*

Chơn lý không riêng rẽ cho riêng mọi đạo giáo nào. Chơn lý thì nó nằm bất cứ nơi đâu và nơi nào cũng có. Nếu đào sâu chơn lý thì nó rộng rãi vô cùng và bao la vô tận.

Tại sao chơn lý nó rộng rãi vô cùng và bao la vô tận! Nói tới đây thì có lẽ mình chứng minh không được hay sau mà nói một cách tổng quát cho chơn lý nó là bao la vô tận, khiến người ta khó hiểu. Nói là phải các nghĩa ra rõ ràng. Tại sao nó vô cùng và rộng rãi vô biên, đó mới chính thực là người đào sâu chơn lý. Nó vô cùng là có nghĩa chơn lý nó chỗ nào cũng có và nơi nào cũng thấy. Người mà thấy được, hiểu được chơn lý thì bất cứ nơi nào người ta cũng thông, cũng thấy, vì chỗ nào cũng có. Nên chơn lý nó vô tận là vậy. Có đào sâu thì mới thấy khía cạnh này, còn không có đào sâu thì lấy đâu mà chứng minh.

Chứng minh là chứng làm sao! Chứng minh có nghĩa là vừa lý thuyết và thực hành song đôi. Thí dụ mình thấy chỗ đó là trước. Người mà thấy chơn lý họ đâu có thấy chỗ đó là trước. Nên sông Casino, người mà đạt chơn lý họ vào mà vẫn thấy thanh như thường. Còn chỗ đó mình thấy thanh như là chỗ tu cao, người mà đạt chơn lý họ thấy chỗ đó cũng trước thấy mờ. Không tin lời nói trên thì coi tv, báo chí thì sẽ thấy liền trước hay thanh. Thì lúc đó hãy tin.

*Hiển dăng trọn tâm chơn tình
Qui y Phật Pháp chính mình tự tu
Một lòng vì cảm mến thương
Quý thương tất cả quý yêu chính mình*

*Kính bái
Lê Thành Lợi*

*Đại hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 23 “ Tình Trời Tận Độ “Tại Hawaii
(Còn tiếp kỳ sau)*